

Ashtar spreekt hier - Bericht 2058 voor het grondpersoneel: de Vredespaleis activisten.

In het begin manifesteerden jullie een wet, een team, een doel. - Nu is de tijd gekomen veel meer te gaan doen dan alleen nieuws verspreiden. Jullie moeten je vreugden, je capaciteiten, je levenscontracten leren kennen. Jullie moeten je leven en je aspiraties eerbiedigen.

Wil je je ongekende maar diep begeerde droom bewust gaan leven?

In het begin moeten jullie elkaar leren kennen, zoals jullie ook mij moeten leren kennen. Alleen in vertrouwen kunnen we samenwerken. Vertrouw me, alsjeblieft. We werken voor het hoogste doel dat we ons maar kunnen voorstellen.

Leven, liefde, vertrouwen, vriendschap en een prachtige aarde waarop de hemel gemanifesteerd kan worden. In de komende tijden moet er veel gebeuren voor dit doel. Veel met veranderen, veel moet met liefde omvat en van pijn, angst en eenzaamheid bevrijd worden. Veel moet verhelderd, verschoond en genezen worden, binnen zowel als buiten jullie.

Als jullie vragen wat je doen kunt om aan dit komende proces bij te dragen, dan wil ik jullie graag een verhaaltje vertellen over twee helpende handen, een liefhebbend hart en een denken dat bereid is leiding van de ziel te aanvaarden. Deze combinatie kan vrijwel alles tot stand brengen in overeenstemming met het hoogste goed voor iedereen.

Maar nu eerst, omdat er weinig tijd is, vragen we jullie na te gaan of er enig residu van angst, wantrouwen, boosheid, ego en misplaatste loyaliteit is blijven bestaan. In de naam van het gehele Universum vraag ik van jullie de zekerheid dat jullie van deze concepten vrij bent.

We hebben moedige mensen nodig. We weten hoe jullie in de laatste paar maanden gegroeid zijn. We zagen de veranderingen die ieder van jullie in je leven aanbracht om alles te kunnen zijn wat je zijn kunt.

Nu vragen we jullie meer te zijn dan jullie je ooit maar kunt voorstellen dat je zijn kunt. Geloof, voel, handel alsof je één van ons was, alsof je God was... Die je inderdaad bent.

(boodschap onderbroken door de poes — weer terug op de golflengte)

God handelt doelbewust, met liefde en begrip. Wees als Hem, handel als Hem, zie Hem in jezelf en rondom je bij iedere ademhaling.

Laat jezelf vrij zijn, laat jezelf zijn als Hij is.

Aanvaard de geleiding, liefde en verantwoordelijkheid die ieder van jullie draagt om voor de wereld bij het Vredespaleis te zijn. Maak dat verschil en draag het door je dagelijks leven met je voort.

Dank jullie voor je tijd, je inzet en je toewijding te doen wat voor de wereld het beste is.

De opdracht dient met jullie en in je dagelijks leven te beginnen. Anderen zullen je voorbeeld gaan volgen. Ga met de stroom, handel je geloof uit je systeem, en wees slechts.

Hoewel de tijd dringt is er nog veel te bereiken, te voltooien, om te zetten. Leef als het hoogste niveau van wat je bent.

Ik ben Ashtar die tot jullie spreekt, en ik dank jullie allen voor het zijn wie je bent.

Overdracht voltooid

Bericht 2059 (?), ontvangen tijdens de demo bij het Vredespaleis. 5 maart 2004

Ben je er klaar voor?

Hier spreekt Ashtar.

Genezing is onderdeel van de demo van vandaag; genezing zowel als bescherming. De vreugde van de viering van vandaag vult de lucht.

De genezing groeit. Nu hebben we een fundament waarop we voor de toekomst kunnen bouwen. Niets is uitzonderlijk op dit moment. Verwacht van het hele Universum jullie, en alle mensen die werken om NESARA afgekondigd te krijgen, ondersteuning. De afkondiging komt eraan, geen zorgen.

(Een wilde kat miauwt en Thea's hond Kultha jaagt haar op.)

Zoals je ziet moet er veel gebeuren voordat vrijheid tussen dieren en mensen en tussen dieren onderling hersteld zal zijn. En daarover praten wij nu.

Vrijheid, vrede, heelheid voor iedereen en ieder wezen, precies als de Tuin van Eden in jullie Bijbel (die trouwens iets anders was). Maar de herinnering aan een zuivere toestand van gezegend samenzijn leeft nog steeds in ieder van jullie voort.

Wij, jij en ik, willen dit opnieuw in de Hemel en op Aarde zien, in alle gebieden en overal in het Universum. We hebben je hulp nodig bij onze zending voor de hele Melkweg.

Je kiest de moeilijkste weg, de snelste manier het te doen, namelijk op het punt te komen dat je hulp voor allen bent, om in het Universum te doen wat je wilt doen.

Dit was de reden voor je missie op Aarde. Wellicht dat het langer duurde dan jij (wij) verwacht hadden, maar de uitkomst is het enige dat telt.

Met deze training zul je van vele verschillende ervaringen voordeel trekken. De training zal doorgaan, in dit leven en daarna.

Ik zal je nu verlaten met mijn groeten voor het hele team, met speciale dank voor jullie toewijding deze vrijdag. Geniet van vandaag en van jullie samenzijn. De hemelse zegeningen wachten jullie, zowel als alle bewoners in en op de Aarde.

Dit is Ashtar die gedag zegt.

Overdracht voltooid

Vredespaleis 7 maart 2004, overdracht nummer 2063

Ieder van jullie in het team heeft het moeilijk gehad in de wereld. Ik zeg niet dat dit spoedig over zal zijn. De moeilijke tijd voor de wereld zal veranderen. Jullie zult het moeilijk hebben voor de wereld, met het mogelijk maken van alle veranderingen. Moeite als de uiterlijke wereld aandringt voor jullie aandacht, voor jullie verschijning in TV-shows en zulke dingen meer.

Juist wanneer alles aan je trekt moet je in jezelf gecentreerd zijn. De “waan van de dag” voert je nergens. En daar wil je niet zijn. In jezelf te zijn is de plaats waar je zijn wilt. Het is belangrijk daar te zijn waar je zijn wilt. Daar is je kracht, daar is je visie, daar is je doel, daar is je hulp, daar is alles.

De buitenwereld is een illusie, een uiterst behulpzame illusie weliswaar, maar niet één waar je de rest van je leven in wilt slijten. Het leven zal veranderen en heel veel vergen van de mensen van het eerste uur: uit te leggen, te leiden, te helen, lief te hebben. Dat is nog niet de zwaarste taak. Wat te zeggen over al die mensen die het, na de aankondiging, heel moeilijk zullen hebben de noodzakelijke aanpassingen door te voeren? Wat te zeggen over de structuur van de manier van leven in de wereld, wat over de geloofssystemen, de standpunten over de vrouw, de moslims, de dieren (die geen ziel en geen gevoel zouden hebben); wat over de planten (die geen ziel en geen gevoel zouden hebben), de insekten, de rotsen en de stenen (die evenmin ziel noch gevoel zouden hebben) in de meest voorkomende levensvisie.

Wie op aarde denkt eraan de dwergen, de elven, de geesten van de steden, de geesten van het bos, de geesten van een rivier eer te bewijzen; hebben zij dan geen lichamen, gevoelens, zielen, doeleinden; of pijn wegens verwaarlozing of misbruik; of wonden wegens slachtingen?

Liefde is het enige antwoord dat we elkaar kunnen geven, en daarbij horen ook de elven, de dwergen, de natuurgeesten en de dieren.

De wereld is veel groter, veel meer dan je nu voor kunt stellen. Maar zonder ze te kennen, zonder van ze te houden, zonder ze te zien, zonder ze te voelen, ben je niettemin verantwoordelijk voor hen, alsmede verantwoordelijk voor je niet-kennen, niet-zien en niet-voelen. Mens zijn is een grote verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf als een ziel en voor je groei naar God, maar ook voor alles in je omgeving.

Alles heeft behoefte bemind te worden. Ik herhaal: alles heeft behoefte bemind te worden. De boosheid in een kind moet geheeld worden, zowel als de pijn die een poes heeft van misbruik door een mens of een hond.

Liefde en Leven (die hetzelfde zijn en gebruikt kunnen worden om dezelfde bron, dezelfde waarde, hetzelfde begin aan te duiden) stromen door alles heen, zijn overal gelijk. Dus is er geen verschil tussen jou en de rest. Het enige verschil is het verschil dat jij maakt. Het enige verschil bestaat in de opvatting over de wereld. Het enige wat van belang is, is de vraag hoe veel je van jezelf houdt en hoeveel je van deze liefde voor jezelf naar buiten toe spreidt. En in werkelijkheid bestaat er geen “buiten je”.

Maar eerst moet je in jezelf zijn om de bron van alles te voelen. En dit is de verantwoordelijkheid voor de komende tijd: wees binnen in jezelf en heb lief. Voel het centrum en handel van binnen naar buiten.

Houd een oogje op jezelf. Hoe kun je nu een voorbeeld zijn, een beeld voor de rest van de wereld, wanneer je jezelf als onwaardig, liefdeloos behandelt? Zoals ik al eerder gevraagd heb: zijn jullie vrij, mijn geliefden? Vrij om te zijn wat je ook maar zijn kunt; meer dan waarvan je droomt te zijn? Vrij om van jezelf te houden en deze liefde in actie om te zetten; vrij in het houden van jezelf in de buitenwereld?

Liefhebben is het antwoord, en door liefde zal Nesara komen, en in liefde zal Nesara door de wereld ontvangen worden, en liefde is het enige waar het over gaat.

Laat liefde je richtsnoer zijn in de komende tijd, en wees voorzichtig je niet door de buitenwereld te laten bevangen. Wat er ook maar met de wereld gebeurt, zelfs al is het de aankondiging van Nesara: blijf in de liefde en blijf in je centrum. Laat de verbinding van je ziel, de liefdebinding met de Bron, in de komende tijd je richtsnoer zijn.

Dat is het enig belangrijke.

Dank je voor je tijd en inspanning en je bereidheid naar deze boodschappen te luisteren.

Dit is Ashtar die gedag zegt.

Vredespaleis 8 maart 2004, transmissie nummer 2064

Ben je gereed voor de overdracht?

Ja, dat ben ik.

Goed, daar gaan we dan opnieuw.

De aard van Liefde is een Natuurwet. Alles dat is bestaat dankzij deze Wet. De zwaartekrachtwet is gebaseerd op deze Wet. Het is dus heel belangrijk dat iedereen die Wet kent, die Wet bemint en er naar handelt. In de komende tijd zullen mensen zelfs weten hoe de mechanica van bijvoorbeeld een ruimteschip dat volgens deze Wet werkt, uitgevonden moet worden

Het uitgangspunt is heel eenvoudig.

Alles is energie. Energie is Liefde. Alles in actie is Liefde in actie.

De duistere kant brengt Liefde in actie tegen Nesara.

De lichte kant brengt Liefde in actie voor Nesara.

Op beide manieren wordt de energie die Nesara bevat bijzonder sterk opgebouwd in de richting van een prachtig hoogtepunt.

Omdat Nesara op Liefde gebaseerd is, over Liefde spreekt, en Liefde nodig is op jullie wereld, zal de liefde die Nesara brengt aangenomen worden: vanwege de behoefte daaraan.

Afhankelijk van de hoeveelheid liefde ervoor, komend van beide kanten, zal de manier waarop het komt erg grappig zijn. Als de liefde neutraal blijft (precies wat Jennifer Lee jullie allen vraagt te doen en daarop gericht te zijn) zou de implementatie van Nesara ook neutraal zijn.

Maar de energie van Nesara is allerminst Neutraal.

De lading van de Liefdesenergie wordt aan beide kanten opgebouwd en opgebouwd. Hier hopen wij allen dat jullie zullen stoppen met polariseren en neutraal zult blijven als je liefhebt en met Liefde-energie werkt.

Opnieuw gaat hier alles over uitgangspunten. Hoe laadt je de energie met welk concept?

'Ik heb Nesara nodig wegens mijn financiële problemen' of 'Nesara is de beste oplossing voor de wereld'?

Het Ego kleurt de energieën.

Energie is 'per definitie' neutraal.

Werkelijke Liefde gaat op hetzelfde moment over vrijheid, respect, hulp bieden, liefkozen, begrip. De lijst is zonder einde; dit zijn slechts voorbeelden.

De liefde die Nesara bouwt laadt zichzelf op, en de kleuren zijn zeer verschillend.

Het geheel dient van één kleur te zijn, van één grootheid van energie-Liefde. Dan is er niets dat het kan tegenhouden. Nu wachten we af wat voor kleur Liefde er zal komen.

Het is jullie beslissing, jullie vrije wil. De kleur wordt door jullie gekozen. En tenslotte zal iedereen op Aarde met de stroom van deze kleur gaan meebewegen.

De kleur bewerkt de stroom. Het is maar één deel van ons zendsysteem. Kleur is de taal van Liefde.

Nu vraag je me naar Muziek. Muziek is geen taal. Muziek is kleur die in een gevoel is vertaald. Een kleurentuitzending geeft een antwoord. Dit antwoord en de uitzending zelf geven de muziek. Daarom is geluid belangrijk. Geluid is het antwoord op kleur, maar het is tevens de manier om het te verspreiden / naar jullie uit te zenden.

Ofwel je reageert op de kleuren van het geluid van de uitzending ofwel op het geluid van de acceptatie door je wezenheid van deze specifieke Liefde. En terwijl je de kleur aanvaardt door je eigen muziek te maken, straal je je eigen kleur, je eigen specifieke vorm van Liefde terug naar de bron van de Liefde.

Dit maakt van het hele universum één muzikaal concert, een levend kleurenschilderij, uniek in zijn bestaan. Daarom is ieder van ons uniek. Alleen jij en ik kunnen de Liefde beantwoorden op de manier waarop jij en ik dat doen.

Dit is alles voor nu. Genoeg over kleuren en muziek. Speel ermee en handel ernaar; probeer je begrip ervan te voelen.

(Voor nu: tot later. Overdracht gesloten.

Zullen we weer beginnen? Ja, graag.)

We spraken over Liefde, de kleur van Liefde en de manier van verspreiding / het uitzenden door het hele Universum. Ik vertelde al dat deze onderling gecorreleerd zijn. Als je het ene hebt dan heb je het andere ook, en zal je antwoord er ook zijn.

Het werkt ook andersom. Wanneer je Liefde in een specifieke kleur uitzendt op de golflengte van een specifiek stuk muziek dan zul je een antwoord terugontvangen met een geluid en een kleur: jouw Liefde-antwoord. Op deze wijze maakt Liefde het mogelijk in beide richtingen te communiceren.

Als je dit weet kun je het activeren. Je moet dus voorzichtig zijn met welk geluid je maakt, welk geluid je neuriet, welke vibratie je denkt (dat is ook geluid). De gedachten die je denkt zijn een lied dat jij zingt. Is dat het lied dat je graag zingt? Of zing je liever het lied van je Ziel? Of liederen van Vrijheid, Respect, Vreugde? Dat zijn allemaal Liefde-kleuren. Dus praten we nu over Liefde.

Maar, nog belangrijker: welke kleur heeft je voorkeur? Is dat de kleur van jouw Liefde, van jouw wezen in aktie? Draag je die kleur? Handel je met kleuren, leef je met kleuren? Je aura is een indruk van wie je bent in keuren. Iemand kan weten wie je bent door het lied dat je zingt / doet.

Maar het belangrijkste is: welke kleur zie je? Welke liefde bewijs je? Welke liefde vorm je tot concepten? Ja, ik kom weer terug op concepten, ego, angst en vrij te zijn van deze beperkingen. Het leven is veel te mooi om in een concept te worden omgevormd.

Jullie uit je concepten te redden is een taak die we thans uitvoeren. Daarom zijn we in jullie omgeving. Maar je kunt het eenvoudiger voor ons en voor jezelf maken. Kijk naar je kleuren, leef je Liefdesdroom, zing je hoogste lied. Ik heb het niet over de hoge noten in je lied, maar over de hoogste die je je kunt voorstellen: jouw hemelse Liefdeslied over wie jij bent.

Indien de hele Aarde dit lied zingt van ware liefde voor haar bestaan, de bron van Liefde, dan zijn jullie vrij en zijn wij vrij naar een ander deel van de melkweg of van het Universum te reizen, onze volgende taak aan te pakken; en wellicht willen jullie je bij ons aansluiten en met ons je lied zingen voor een ander deel van deze prachtige schepping die de Liefde voor ons gemaakt heeft, zijnde wie en zoals we zijn; dus kunnen we de glorie van de Liefde terug zingen die we voor de Liefde voelen.

Met deze gedachte over de Wet van Liefde zal ik jullie nu alleen laten om over alles na te denken. Jullie allen worden dierbaar geliefd door ons en door de Liefde die voor de Schepper staat, het begin en het einde, en Liefde faalt noch sterft ooit.

Alle dingen zijn maar concepten/denkbeelden/illusies; wat overblijft is Liefde, waar wij deel van zijn.

Overdracht gesloten voor vandaag; heb een goede dag waarop Liefde haar zegeningen op jullie allen kan doen neerdalen.

Goedendag.
Ashtar.

Vredespaleis 8 maart 2004, transmissie nummer 2068

Hier is Ashtar; ben je gereed voor de overdracht?

De eerste les van vandaag ging over Liefde, de zuivere basisbegrippen.
De tweede les van vandaag gaat over Dankbaarheid.

Dankbaar zijn is een belangrijke les voor iedereen, ook voor mij. Terwijl ik met jullie werk en jullie orders geef om uit te voeren ben ik, op hetzelfde moment dat ik jullie een pittige les leer, dankbaar dat jullie willen luisteren.

Immanuel zei eens: velen zijn geroepen maar weinigen geven antwoord. Nu zien we dezelfde situatie: velen kunnen de oproep horen, maar er antwoorden er slechts een paar. Deze paar mensen hebben een heleboel om dankbaar over te zijn. Iedereen heeft veel om dankbaar voor te zijn. Maar de mensen die naar de roep luisteren hebben nog wat meer.

Als je luistert naar je ziele-roep, het zachte zingen binnenin je. Je zult geleid worden. Dit is iets om dankbaar over te zijn.

Maar er is meer om dankbaar over te zijn. Het heerlijke feit dat je in een lichaam leeft, in de omstandigheden waarin je leeft, de mogelijkheid de goddelijke orde van dienst te zijn, op de juiste plaats, de juiste stek te leven, met de lessen die je al geleerd hebt (anders zou je hier niet zijn om dit te lezen / schrijven). Indien je van alles in je leven houdt ben je dankbaar dat deze dingen deel van je leven uitmaken.

Het is slechts een bijbehorend deel van dezelfde Liefde.
Liefhebben is dankbaar zijn.

Indien je ergens niet dankbaar voor bent, dan houd je er ook niet van. Je beschikt dus over een perfect middel om te zien hoe ver je liefde zich uitstrekt, en wat je moet leren om lief te hebben. Indien je klaagt moet dezelfde vraag je denken oprakelen: heb ik dit lief? Duidelijk niet, dus wat houdt me tegen het te beminnen?

Ik heb het niet over liefhebben van alles in het midden van je wezenheid, of over van jezelf te houden zonder verantwoordelijkheid voor je leven en je wijze van liefhebben te nemen. Liefde is handelen. Maar daarover gaat het later in deze overdracht.

Dus ieder stukje ergernis, klagen of boosheid suggereert dat je jezelf en je wereld niet liefhebt. Anders zou je dankbaar zijn.

Jullie zeggen: ik houd van die persoon maar hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te doen wat hij moet doen, en als hij dat niet doet dan is dat zijn weg en zal hij zijn eigen vruchten daarvan plukken.

Indien je op een boerderij met water leeft en je buurman geen water heeft, dan hangt het van jou af of hij verhongert dan wel een mooie oogst heeft. Hij kan planten, wieden, oogsten, huilen, tot God bidden, maar als jij niet bereid bent hem het zo nodige water te geven kan hij zijn verantwoordelijkheid niet volvoeren omdat jij hem niet helpt. O ja, je houdt heel veel van hem, maar hij moet voor zijn eigen onderhoud zorgen. Bij deze gelegenheid is liefhebben niet voldoende. Liefhebben tot actie: dankbaar zijn te kunnen helpen.

Het is precies zo in jullie wereld met informatie. O ja, iedereen weet van de waarde van het delen. Maar niet de informatie waar je geld uit kunt slaan. Dus de rest van de wereld verhongert terwijl jij gewoon lekker van jezelf, je familie, je land, je burens... houdt, maar graag anderen helpen en dankbaarheid voor het in de gelegenheid zijn die informatie met anderen te delen?

Echte LIEFDE met hoofdletters bevat dit; het bevat alles. Het zingt over respect, helpen, delen. We hebben het er eerder over gehad. Maar liefhebben betekent nog zoveel meer dan je je voor kunt stellen. Dit is de taak van de wereld van vandaag: wat is de betekenis van waarachtig elkaar en jezelf lief te hebben?

Goed, terug naar dankbaarheid.

Stel dat je echt je buurman liefhebt als jezelf. Dan ben je dankbaar voor iedere mogelijkheid jezelf, je buurman te respecteren, hulp te kunnen bieden. Niet door verantwoordelijkheid over te nemen maar door oprecht, met respect hulp te bieden.

Dankbaarheid is het gewone antwoord op liefhebben. Je houdt van de mogelijkheden en de anderen... en jij dankt hen ervoor dat ze in je leven verschenen zijn. Zo eenvoudig is het. Dankbaarheid is daarom een gunst. Het is een gracieuze wijze van zijn.

Dat betekent niet dat je alles wat anderen zonder liefde en respect in hun harten doen, maar gewoon moet accepteren. Nee, er staat alleen dat je dankbaar bent voor iedere levende ervaring van de gelegenheid tot het beproeven van je liefde. Niets meer, niets minder.

Dus om voor jezelf te meten hoe je liefde groeit, meet je slechts je dankbaarheid. Maar kijk vooral naar je weldadige dankbaarheid voor het in de gelegenheid zijn te helpen. Liefhebben is verantwoordelijkheid nemen waar en indien nodig, laten gaan wanneer inmenging niet gewenst is en op hetzelfde moment liefdevol te zijn in iedere omstandigheid.

Dankbaarheid of weldadigheid is een gunst die je kunt onderscheiden; je kunt heel eenvoudig zien of iemand deze deugd bezit. Maar je moet je er iedere dag van de week in oefenen.

Ik kan veel spreken over liefhebben, dankbaarheid, "dank je" te zeggen tegen anderen en jezelf. Maar het belangrijkste is het te doen. Door slechts te praten geef je niet toe aan de ervaring. Door lief te hebben, liefdevol te delen (als onderdeel van je dankbaar zijn voor je mogelijkheid te geven omdat je iets hebt te geven) en liefdevol respect voor het pad van de ander te voelen... kun je de Godheid in jezelf en anderen waarnemen.

Indien je bang bent te veel te geven en te weinig te krijgen om aan anderen te geven, dan ken je het woord "delen" niet. Delen betekent dat je jezelf een gelijk deel toekent van alles wat je een ander geeft. En indien iedereen deelt wordt het geven en ontvangen een feest voor alle deelhebbers. En dan zijn jullie beiden blij en dankbaar voor de gelegenheid tot delen.

Alles hangt af van de openheid van de persoon, van de hoeveelheid dankbaarheid om het liefhebben aan het werk te zetten.

Liefde werkt in een mens naar beide kanten. Liefde en Dankbaarheid zijn gelijk. Je kunt niet dankbaar zijn voor iets dat je niet liefhebt, en je kunt niet iets liefhebben waarover je niet blij bent dat het in je leven is.

Dus om naar Liefde in je leven te kijken, kijk je naar Dankbaarheid in je leven. En als je dit in je leven wilt vergroten, dan stel je het in werking. Dan kies je ervoor het te delen, te respecteren, anderen uit de brand te helpen, uit te leggen, een voorbeeld te zijn, ervoor te werken.

Dankbaarheid is een innerlijke rijkdom die je moet delen om het in je leven nog groter te laten worden. En het begint met delen door "goedemiddag" te zeggen tegen iemand in de winkel, of iets anders als heel eenvoudige concrete, praktische benadering.

Dankbaarheid wordt altijd opgemerkt. Indien je een baan hebt die je niet aanstaat kun je maar beter ontslag nemen of er dankbaar voor worden; anders zullen ze jou ontslaan. Het leven breidt zich uit in de richting van liefde door dankbaarheid, of in de richting van angst vanwege klagerigheid of iets anders.

Welke weg jij kiest is jouw beslissing. Maar geen beslissing nemen is ook een beslissing. Wees dankbaar voor welk een beker vol levensbeloning je op dit moment drinkt. Je hebt het zelf zo gemaakt door je houding, dus is het beter voor dankbaarheid te kiezen.

Dit is Ashtar die voor deze avond afscheid neemt. Leven IS.

Met liefde,
Ashtar.

Vredespaleis 9 maart 2004

Ben je gereed voor de overdracht?

Mensen zeggen vaak: je moet erin geloven.

Niets gaat over geloven. Jullie geloven in leugens. Waarheid kan gekend worden. God kan je beste vriend zijn. Energieën zijn er, ze kunnen met instrumenten gemeten worden.

En omdat mensen ergens in geloven kan de rest niet waar zijn. Het past niet.

Indien je open staat, of tenminste met open denken en open hart wilt staan, dan...

De Vredespaleis groep zou niet bestaan als deze mensen het leven voor zoete koek hadden aangenomen.

Alles hangt af van jullie basishouding, opnieuw als ik dat zo zeggen mag.

Welke basishouding heeft je voorkeur? Dankbaar te zijn wil niet zeggen dat je alles voor zoete koek slikt. Dus het leven te bevragen is een basishouding. En wel één die ik voor iedereen verkies en aanbeveel.

Het leven te bevragen, gedrag te bevragen, je basishouding te bevragen, je standpunt te bevragen.

Je moet van je eigen ervaringen afhankelijk zijn. Maar indien je geen open denken of open hart bezit zullen je ervaringen beperkt zijn door waarin je gelooft en waar je voorkeuren naar uitgaan.

Iemand kan leraar of schrijver zijn, maar als niemand de technieken die in het boek gepresenteerd worden uitprobeert, zal de wijsheid ijdel zijn.

Dit geldt ook voor doorgevingen. Indien de mensen naar een doorgeving zouden luisteren en zouden proberen ernaar te leven en de informatie in de praktijk te beproeven, dan zou het niet nodig zijn meer doorgevingen over hetzelfde onderwerp te hebben. De meeste boeken zijn ook doorgegeven. Mensen zullen dit "inspiratie" noemen. En inspiratie komt van twee bronnen: angst of liefde (of een mix van beide).

Sai Baba vertelt iedereen dat lezen moet dienen om te leren, niets meer of minder. Kennis die niet in het dagelijks leven beproefd wordt is ijdel, is nutteloos.

Dus alles wat je leest is belangrijk om je bewust van te zijn. Probeer je eerlijk de informatie in je dagelijks leven te beproeven? Wijd je jezelf aan het leerproces? Wil je werkelijk als ziel tot volwassenheid opgroeien?

Volwassen te zijn hangt van leeftijd af, niet van gedrag; zo kijken we tenminste niet naar entiteiten. We kijken naar de bereidheid te leren, de diepgang van de liefhebbende natuur, de diepgang van verantwoordelijkheid nemen voor het dagelijks leven en het gedrag, de diepgang van het luisteren naar de aanwijzingen van LIEFDE en van de Ziel.

Liefde IS, maar wat is LEVEN? Indien je het antwoord weet: leef eruit, handel eruit, bevraag het ieder moment en luister naar de antwoorden. Volgende gezichtspunt graag?

Antwoorden: krijgen jullie werkelijk antwoorden? NATUURLIJK zul je ANTWOORDEN krijgen. En afhankelijk van hoe en waar je naar ze zoekt zul je ze vinden, maar de plaats waarop je naar ze zoekt bepaalt de kwaliteit ervan.

Zoek je in het dagelijks leven? Of zoek je in boeken? Zoek je in je hart? Zoek je in de stilte van je wezenheid? Is de bron buiten je? Of binnen in je ?

Nieuwsgierigheid met een stille onbevangenheid van diepte in iemands gemoed is een vorm van levenskunst. Dit is de volgende gratie van het bestaan.

En het dragen van deze gratie staat beter dan welke rok of broek of jas dan ook.

Dank je dat je dit op hebt geschreven. Dit is Ashtar die je alleen laat om je ruimte en rust te geven voor je dagelijkse taken.

Overdracht heropend.

Gisteren sprak ik over dankbaarheid en de gratie van het dankbaar te leven. Vandaag behandelen we de tweede gratie: die van de nieuwsgierigheid verbonden met stille diepgang van het gemoed.

Eén van de teamleden spreekt steeds over: alles onderzoeken en het goede behouden. Ik wil daar iets aan toevoegen: het goede voor iedere belanghebber.

Want je moet het goede definiëren. Het goede in de ogen van God is het goede dat met het goddelijk plan samenstroomt, met je vrije wil, met je ziele-doel, het doel van het leven op aarde, het doel van het liefhebbende wezen dat Aarde heet, enzovoort.

En het goede van jouw bevat geen hebzucht, verzamelwoede etc. Dus de stille diepgang van het gemoed, nieuwsgierigheid en het beste voor iedere belanghebbende. En je goddelijke vonk is steeds belanghebbend, zowel als de ander wiens leven je aanraakt. Je kunt niet leven zonder iemand anders aan te raken. De lucht die je ademt bezit een identiteit, een ziel. Je gedachten beroeren degene aan wie je denkt. Alles is in beweging. Ieder deel van een seconde verander je. Je zult zeggen: vertel mij wat! Dit heb ik al vele, vele malen eerder gehoord. Je hebt gelijk. Je hebt dit al vele malen eerder gehoord. Maar je leeft er niet naar.

De gratie van het leven met nieuwsgierigheid, stille diepgang van het wezen, en verantwoordelijkheid voor je daden. Ik zie niet veel van deze bewuste entiteiten, en in de mens is het heel zeldzaam. Dolfijnen ja, kamelen ja, vogels ook, maar mensen...

Mensen zijn zich niet bewust dat ze in het licht leven. Zij zijn het licht. Zij stralen het licht uit met ieder uitdrukking van hun wezenheid. En uitdrukking geven an jezelf is eenvoudig; elke ademhaling is een uitdrukking. Iedere gedachte evenzeer.

De lichtwerkers van deze wereld zijn zich meer bewust van deze licht-expressie. Behalve als zij zichzelf beperken: door het licht te leven, de verantwoordelijkheid te leven, hun geloofssystemen te durven confronteren, hun visies, hun gewoonten, hun ego... zal tenslotte iedereen zich gewonnen moeten geven.

Veiligheid zoeken ze, maar er is geen veiligheid: niet in gedachte, geloof etc.

Veiligheid is er alleen in het durven nieuwsgierig te zijn, geen grenzen te zien bij het bevragen van het leven en haar ervaringen.

Vragen durven te stellen en tegelijkertijd zijn, onberoerd in het wezenlijke, stil en diep in het gemoed.

Het verschil is tussen het zijn en de illusies. De illusie bevragen, er doorheen zien tot in de stille onbewogenheid van de schepping waar geen beweging en geen illusie bestaat, waar alles IS.

Hoe kan je meer zijn dan je je voorstelt te zijn als je het niet aandurft alles wat je gelooft, ziet, denkt weet... te confronteren?

Dat is wat bevragen behelst. Het antwoord zal tijdelijk zijn zoals alles tijdelijk is. Maar door liefde, dankbaarheid, respect etc. in gedachten te houden zul je voorbij de plaats waarvan je droomt komen.

Het begint met één vraag en het houdt nooit op.

Maar de uitgangspunten blijven steeds gelijk.

Weet dat de gratie van het leven niet beperkt is tot twee begrippen: er zullen er meer volgen.

Tot de volgende keer, dank jullie allen voor je inspanningen, je toewijding aan het leven en je bereidheid dit te lezen met een open denken, een open hart en met bevraging in de stilte van je wezenheid.

Dit is Ashtar die voor nu afscheid neemt.

Imhal guan pateh

Vredespaleis 10 maart 2004, transmissie nummer 2073

Hallo allemaal, vandaag spreken we over avonturen.

Laat me eerst uitleggen wat een avontuur is. Alles dat de Ziel onbekend is, is een avontuur.

Ieder goed opgevoed mens zou zeggen: maar de ziel is God, God is alles. Hoe kan voor de Ziel dan iets onbekend zijn?

En dat is zo, ze hebben gelijk; maar toch zijn er dingen onbekend. Jij weet iets uit ervaring. Als je iemand ontmoet ben je in staat die persoon te kennen. Als je hem/haar niet ontmoet kan je dat niet. Als je TV kijkt om de president van de Verenigde Staten te zien dan zie je een illusie, dan ken je hem niet. Je kijkt naar het plaatje dat iemand van hem gemaakt heeft. Het beeld beweegt, loopt, spreekt... maar je kent hem nog steeds niet. Je zult hem op de één of andere manier moeten ontmoeten, want een ontmoeting is iets heel anders. Vraag de fanclubs maar eens naar hun idool. Ze willen hem/haar altijd ontmoeten.

Ontmoeten is niet beperkt tot het elkaar zien op het fysische vlak. Ontmoeten kan ook anders.

Terug dus naar de ervaringen die je zoekt door op aarde te leven. Ervaringen komen in je leven omdat je erom vraagt. Als je het leven ondervraagt, dan durf je vragen te stellen en wil je de waarheid weten. Op dat moment nodig je de avonturen uit op je weg te komen. En met de avonturen komen de ervaringen.

Voor het ondergaan van bewuste ervaringen moet je dus voorzichtig zijn waar je om vraagt. (Daarom is het bevragen van het leven zo belangrijk. Maar om het leven te kunnen bevragen moet je dat met een liefdevol hart doen, met een stilheid van wezen en een dankbare verwachting over wat er in jouw richting zal komen.

En onder deze voorwaarden zal de juiste ervaring op je weg komen. En daarover hebben we het nu. Over de juiste ervaring teneinde uit te groeien tot een wijs menselijk wezen, gebaseerd op Liefde. Niets meer en niets minder. Natuurlijk gaan we niet voor minder. Dat deed je vroeger, en je weet maar al te goed waar die weg heen leidt.

Laat ons opnieuw spreken over avonturen en waarom zij in jullie dagelijks leven zo belangrijk zijn.

Klaar voor overdracht? Verbinding hersteld.

De gratie van liefde gaat over het zijn. De gratie van liefde gaat over een houding. De houding die we vandaag willen bespreken is avontuur. Avontuur is erg ondergewaardeerd in jullie samenleving. In vroeger tijden was het jonge mannen en vrouwen toegestaan te reizen, andere culturen te zien, een andere training te krijgen dan thuis gebruikelijk was. Dit avontuur verbreedde het gezichtspunt van de mannen en vrouwen, spreidde een vruchtbaar bloembed voor wijsheid en de hele samenleving zou daarvan profiteren.

Tegenwoordig bestaat het avontuur uit het spelen van spelletjes, agressief zijn buiten op straat, de behoefte onderdrukken zodat er geëxperimenteerd zal worden met relaties, agressief gedrag, experimenten met sex, drugs, roken etc.

Durven te leven is ook een uitdrukking van avontuur. Het is dus logisch als iemand die durft te leven avontuur op zijn/haar weg zal vinden. En in deze samenleving is niemand opgevoed voor het avontuur. Sommigen nemen het een beetje door een vakantie of door enkele maanden ergens anders op aarde te leven. Maar daar treedt vrijwel dezelfde situatie op: de mensen zullen hun zelf veel moeilijker onder ogen zien dan thuis.

Wat nodig is om het avontuur een goed avontuur te doen zijn is leiding.

In oude samenlevingen was leiding door een oudere, door de jaren wijs geworden, heel gewoon. Dit werd onderdrukt door mensen die anderen wilden controleren met angst, het onderdrukken van natuurlijk gedrag enzovoort. Wanneer deze onderdrukking ophoudt moeten zij die een bedreiging voor jonge mensen vormen, genezen worden, net als ieder van jullie. Dus dit is een missie zoals de andere missies die ik zo nu en dan noem.

Het idee kinderen op te sluiten in huizen, in scholen, in kinderdagverblijven vanwege hun veiligheid maakt onderdrukte mensen van ze. Deze onderdrukking in denken en in dagelijks leven dient genezen te worden. Kinderen in het bijzonder hebben avontuur nodig. En wijze mensen maken dit avontuur mogelijk.

De wereld verlangt naar nieuwe helden. En als de volwassenen nadenken over wat ze in hun leven willen veranderen, dan hoor je altijd hun verlangen naar avontuur.

Maar omdat je jezelf meeneemt op je avontuur, is de meest wijze manier van op avontuur uitgaan het meenemen van een wijze man of vrouw voor ruggespraak. Als je jezelf temidden van een avontuur ziet, dan wil je graag met iemand praten die dat uit ervaring kent. Daarom werkt al het 'sociale werk' niet in de samenleving. Wie spreekt er op grond van ervaring? Wie is door ervaring wijs geworden? Wie kan leiding geven; wie kent het proces? Daarom worden in andere universele gemeenschappen oudere mensen geëerd en gerespecteerd: vanwege hun ervaring en de liefde, wijsheid en leiding die ze kunnen bieden. Kijk je nu naar de ouderen in de samenleving dan zie je tieners in hun tweede jeugd, ze hebben het avontuur gemist, en nu gaan ze, met zwakke lichamen, veel tijd en wellicht enige financiën, proberen te doen wat ze altijd al hadden willen doen in hun leven. Hoe triest.

De behoefte aan avontuur kan niet onderschat worden. Het zit diep in iedereen verborgen. Het is een verlangen naar wijsheid, een verlangen jezelf te kennen op de hoogste mogelijkheid van wie je bent.

De samenleving moet de mensen manieren en gelegenheden geven om het beste te zijn van wie je bent, zonder elkaar te beconcurreren. Dit is heel belangrijk: als (nu) de één wint, verliest de ander. En dit is niet de manier van een liefhebbende en zorgzame samenleving. Je moet de energie bij ieder spel in een win-win situatie richten. Ik noem er een paar: schaken, voetballen...

De tijd meteen na de aankondiging zul je veel mensen zien die proberen hun avontuur ten volle te leven. En dat is een goede manier van denken. Als het avontuur goed gaat zul je geen bittere mensen meer in je leven tegenkomen. Maar om het avontuur goed te krijgen moet je leiding voor hen bieden. En inderdaad, dat is heel moeilijk te accepteren voor mensen die het avontuur nodig hebben. Zij zullen denken: ik heb geen advies of begeleiding nodig, het lijkt wel of ze me als een peuter behandelen, ik ben geen kind dat een moeder nodig heeft etc. etc. En inderdaad, dat hebben ze ook absoluut niet nodig. Dus moeten we spreken over begeleiding.

Begeleiding is iets grappigs. Er is innerlijke begeleiding en uiterlijke begeleiding, en beide zijn nodig. Dat maakt het opmerkelijk. Veel van al de spirituele concepten wijzen voornamelijk naar innerlijke processen. Maar leiding is van binnen zowel als van buiten. Het is een doorgaand innerlijk proces als je naar je ziel, je hart, de goddelijke vonk in je luistert. Maar het is tevens een naar buiten gericht proces waarbij je je rijkdommen met anderen deelt. Feitelijk is het zelfs meer een delen aan de buitenkant dan een geven of vragen.

Je geeft begeleiding als je je eigen ervaringen, je voorbeeld, je liefde deelt door het van binnen naar buiten te stralen. Tenslotte hoef je er eigenlijk niets voor te doen. Je bent slechts. En als iemand zich tot je aangetrokken voelt, zal hij of zij vragen gaan stellen en geef jij gelegenheid je innerlijke rijkdom en wijsheid met de ander te delen

Het is slechts een vraag van vertrouwen. Vertrouwen in je capaciteiten, verkregen door training in avonturen, vertrouwen in je wijsheid verkregen door aanvullende inzichten over je ervaringen, vertrouwen in je innerlijke leiding vanuit de bron, en vertrouwen dat wát er ook op je weg komt, het ten dienste zal zijn van het hoogste goed van alle betrokkenen.

We zijn dus weer terug bij de derde gratie van het leven, het aan te durven het avontuur onder ogen te zien en begeleiding te aanvaarden. Dit concept zal iedereen in de gelegenheid stellen zijn/haar energie te gebruiken om wijsheid te verkrijgen, te leren van de wijsheid van ouderen en in de wereld het evenwicht tussen de generaties te herstellen.

Indien deze gratie hersteld wordt zullen hele generaties daar de vruchten van plukken. Maar het probleem dat de wereld onder ogen moet zien is dat van generaties na generaties die nog steeds door dat proces, van op avontuur uitgaan en de achter de ervaring verborgen wijsheid zoeken, moeten heengaan. En er zal een enorme vraag naar begeleiding zijn, die neerkomt op het luisteren naar de innerlijke begeleiding zowel als het luisteren naar de uiterlijke begeleiding. En het zal in beide gevallen een uitdaging voor de wereld zijn voor allen zorg te dragen en omstandigheden te bieden, vanwege de tijdenlange onderdrukking van deze behoefte tot groei in een menselijk wezen.

Want avontuur is een ziel die vraagt om grootse gelegenheden te groeien in wijsheid, in liefde die op tot zelfkennis leidende ervaringen gebaseerd is.

Ik laat je voor vandaag alleen, met tijd om te overwegen hoe deze boodschap in je leven past.

Tot volgende keer, en dank je voor het lezen van deze boodschap.

Ashtar zegt iedereen gedag met een glimlach in zijn hart.

Vredespaleis 11 maart 2004

Dit is Ashtar die verbinding zoekt.

Wanneer je het leven in de volste zin beschouwt, dan moet je verschillende onderwerpen met elkaar bespreken. Ik gebruik discussie op de manier van delen, uitwisselen van ideeën, afwijken-de gezichtspunten respecteren, de anderen erkennen in hun eigen ervaringen een goddelijke vonk te zijn, de ander ..., voor elkaar te zorgen, blij om samen te zijn, de ander in daden en gedachten te zegenen.

Alles gaat met de stroom en de getijden van God's goddelijke adem. Deze stroom te voelen, ernaar te handelen, op de hoogten en diepten van deze stroom te anticiperen: dat is levenskunst. Dus vandaag spreken we over timing, over het juiste moment voor alles.

Timing is belangrijk want als je het getij aanvoelt kun je je handelen de juiste tijd geven en bereik je dus meer met minder inspanning.

Dit is wat kinderen op school altijd willen doen, tenminste als ze in een westerse samenleving leven. In India voelen ze niet de saaie verplichting om onzin te leren. Daar zien ze de reden voor hun studie: de armoede van hun families en de sleutel om een beter leven te bereiken. In het westen zien kinderen de mechanische manier van leven, eten, leren en logica. Zonder de vonk van God's licht is alles saai en de aandacht niet waard. Ze hebben dus ook gelijk.

Timing is heel essentieel. Wanneer je met de stroom wilt bewegen moet je de stroom vinden: waar is de stroom van het leven; welke richting stroomt ze op? Maar als je dit overweegt moet je ook naar de stroom van de maatschappij kijken. Te rennen op het ritme van de samenleving weerhoudt je namelijk van teleurstelling, uitsluiting en eenzaamheid. In sommige samenlevingen betekent niet gehoorzamen geen eten, geen helpende hand of verhongeren zonder dat andere mensen voor je zorgen als je ziek bent.

De stroom en het ritme kunnen mooie muziek vormen indien ze gemengd samenklinken in dankbaarheid voor de Levensstroom. Dan wordt het de Levensdans.

Gewoonlijk is dit, in jullie samenleving, niet het geval. Schepping en bezinning: tijd en inspanning leveren om apparaten of huishoudens te repareren en schoon te maken hangen hiervan af. Sommige kunsten en vaardigheden die met dit onderwerp te maken hebben functioneren nog, en met de tijd zullen ze tot een beter begrip en onderdeel van het dagelijks leven ontwikkeld worden. Ik doe de suggestie de groei- en oogstkalender te lezen die op Rudolf Steiner gebaseerd is, astrologie voor mensen, de verandering van de seizoenen. Voor de westerse mens klinkt het leven naar dit soort tekens als erg onvrij en allerm minst rationeel in de oren.

Maar als je overweegt dat je op een levend wezen leeft met stemmingen, liefde, bloed dat door haar aderen stroomt, hoe kan je dan denken dat dit alles er niets toe zou doen? Als slechts een kleine vonk van het goddelijke op een groot goddelijk wezen kunnen jullie ten opzichte van haar gezien worden als mieren. En tegenwoordig gedragen jullie je meer als kakkerlakken. Maar dan wel de soort die de rommel niet opruimt maar die juist grote moeite doet alles te verknoeien.

Tenslotte moeten jullie allen de kunst van de juiste tijd leren. En dit is opnieuw een levens-gratie, levenskunst. Want door te gaan met de stroom, de stroom te zien, de stroom te leven, wordt het leven minder van een uitdaging en meer in harmonie met alles wat is.

Daar gaat het om. Je hebt de kennis en de kwaliteit te leven in harmonie met alles om je heen, verloren.

Meestal houdt 'gaan met de stroom' in Lichtwerk-groepen verband met scheppen. Zij zien het als positief als je iets wilt en het 'gaan met de stroom' je de gewenste uitkomst oplevert.

Timing samen met 'gaan met de stroom', zo zou ik het noemen, is het gaan in harmonie met alles in het leven. De stromingen van de getijden, de adem van God, het levensritme van Moeder Aarde: het is zoveel meer dan iedereen denkt dat het is!

Je moet hier heel gevoelig voor zijn: Moeder Aarde en haar levenswijze, haar adem, haar stemmingen en haar gedachten te voelen. Harmonieus te kunnen leven met haar, met de sterren, met God en met elkaar vereist onderwijs, verlangt voorbeelden.

Vroeger bestond er grondige kennis hierover en jullie moeten die kennis opnieuw vinden. Want het mag inderdaad een kunst heten, op deze wijze op aarde te leven. En overweeg dit: als je naar een andere plaats in het universum gaat heeft iedere planeet, als een levend wezen, zijn eigen

ritme en eigen leid dat niet verstoord dient te worden. En als je niet naar dat ritme leeft en je lied er niet mee weet te harmoniëren, dan ga je het lied zeker verstoren. En dit karma is niet het soort dat je je op de hals zal willen halen. Je wilt immers geen karma-gehoorzamend persoontje meer zijn?! Vrij te zijn van karma, vrij te zijn naar het licht en de liefde van God en niets dan jouw eigen goddelijke wil te gehoorzamen: het doel van het vonk van God te zijn.

Dus alles in het even heeft een lied, een lied dat door het Universum klinkt; en wanneer dingen samenleven op elkaar of onder elkaar of in elkaar, dan moeten de liederen samen gezongen worden. Alleen in samenklank zullen de liederen in harmonie één worden, en zullen ze tenslotte leren dit lied te zingen. Levende op de slagen van het hart van alles dat belang heeft maakt het leven tot een dans en tot een vreugde te ZIJN.

Ik stel dat de wetenschap feitelijk iedereen in de gelegenheid moet stellen, alles te leren over ritme, stroming, liefhebben. Ze dient deze wijsheid voor iedereen te zoeken. Vervolgens dienen de scholen deze wijsheid voor iedereen beschikbaar te stellen.

Spreek over 'vrije energie', auto's die het milieu niet belasten: goed, dat zijn behoeften van de huidige samenleving. Mensen zullen hun leven willen leven zonder veel van hun gewoonten te veranderen en zullen proberen dezelfde levensstijl te blijven voeren. Wat is daar mis mee, zou je kunnen vragen.

Niets... voorlopig althans. Maar overweeg opnieuw dit: is je levensstijl in harmonie met Moeder Aarde? Is het een uitdrukking van dankbaarheid voor haar bestaan? Houdt het rekening met haar stemmingen, haar levensvisie? Houdt het überhaupt met haar rekening? Ik vrees van niet. Jullie nemen geen verantwoordelijkheid voor haar leven en al haar bewoners. Jullie denken na over het opruimen van alle rommel die jullie maken... maar niet over een betere levensstijl die geen rommel zou produceren. Stel dat je je lichaam helemaal vol plakband plakt zodat je huid nog nauwelijks kan ademen, hoe zal dat op het lichaam uitwerken? Dus wat zijn jullie aan het doen met de huid van Moeder Aarde, met al jullie wegen, jullie gebouwen, jullie parken?

Wie is gevoelig genoeg om op een plaats te zitten, er op te mediteren, en eerlijk aan de grond, de lucht, de wateren te vragen wat die speciale plek wil? En indien je ergens een huis moet bouwen, vraag je dan toestemming? Vraag je welk huis onder welke voorwaarden welkom is op die speciale plek? Opnieuw: ik vrees van niet...

Misschien vind je het helemaal niet leuk te horen over al die verantwoordelijkheid, die regels voor harmonieus samenleven, of te leren over de scheppingsgolf, de golf van het op een bepaalde plaats te leven. Het helpt je zeker om problemen te voorkomen. Maar er is nog iets om te overwegen.

Als je dit weet, zul je tevens weten dat wat je wilt bereiken ook zal bijdragen aan het beste voor alles en iedereen die hierbij betrokken is. Je verstoort het Leven niet meer.

Nu zul je vragen: waarom is het juiste moment zo belangrijk en waarom is het een gratie van het Leven? Jullie weten dat de mens zijn vrije wil heeft. Dit is het antwoord op deze vragen. Indien je alles overweegt ben je gevoelig voor de getijden, de ademhaling van God (inademen, uitademen), verstoort je het leven, het lied van anderen niet en zal niets staan tussen je keuze van je vrije wil gebruiken en de dingen in beweging te zetten. Dus feitelijk is het je vrije wil die het juiste moment zal kiezen en bepalen.

Dus de gratie van het leven gaat vandaag over het juiste moment en over respect. Respect voor de manier waarop andere schepselen leven, respect voor en je mengen in de andere levensliederen die God's gratie bejubelen door de hele schepping heen. Als je bent zing je dit lied. Dus maak er liever alle tezamen een mooi lied van.

Op grond van je vrije wil heb je de mogelijkheid het juiste moment voor je handelen te kiezen. Dit is je verantwoordelijkheid in het leven: te kiezen wat je maar wil in harmonie met de rest van de schepping, en het juiste moment voor je schepping te kiezen.

Dit is de verantwoordelijkheid van de wetenschap in jullie wereld: je de kennis en gereedschappen te verstrekken om een leven voor jezelf te creëren zonder andere levens of liederen af te breken.

Dit is de verantwoordelijkheid van het onderwijs: ieder van jullie door het leven te leiden met de juiste kennis om in harmonie met de rest van de schepping te kunnen leven.

Teneinde in harmonie te leven dient de timing voor jullie en mijn scheppingen te geschieden in respect voor ieder ander schepsel en hun lied, hun getijden, hun blijdschap en hun bestaan als goddelijke vonk in de schepping.

Keuzevrijheid en vrije wil brengen in het leven een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. De mensheid heeft voor deze vrijheid gekozen, maar tevens om deze verantwoordelijkheid te dragen. Gebruik deze liever ten behoeve van het hoogste goed van alles / allen / Het AL.

Ashtar gaat weer teneinde iedereen tijd te gunnen de wijsheid die binnen in ieder van jullie ligt, te erkennen. Tot ziens, en het beste, dierbare harten.

Overdracht gesloten.

Vredespaleis 12 maart 2004

Hier spreekt Ashtar

Hele Brede Glimlach, het glorieuze moment mensen te horen spreken over avontuur. Weet je, deze boodschappen dagen mensen uit hun leven te heroverwegen, hun denken en wereldbeschouwing te herprogrammeren. Het gaat steeds over concepten. En afhankelijk van de concepten die je kiest zal dat de wereld opleveren die je zult manifesteren. Daarom is het zo belangrijk de juiste concepten te kiezen, ze te overwegen, de visie met elkaar te delen. Als je toch een wereld manifesteert, dan maak je er toch liever meteen een goede en vreugdevolle van, nietwaar?

Dus het leven ontvouwt zich in haar schitterende schoonheid van vele kansen, vele mogelijkheden, vele richtingen. Welke weg zal het kiezen? De uitkomst zal gelijk zijn. Feitelijk bestaat 'het rechte pad' niet. Op dit moment doet het er niet toe wat je achtergrond is, niet waar je vandaan kwam, niet of je van pleiadische of van katachtige natuur bent, dan wel een mengsel van beide met grijzen en hagedis-achtigen en andere buitenaardsen waar je nog niet eerder van gehoord hebt omdat ze thans uitgestorven zijn. Het geeft niet of je erfgenaam bent van een grote capaciteit van macht, van koningen. Het enige dat belang heeft is het kruispunt waarop je nu staat.

De gratie van het leven gaat, opnieuw, over keuzes maken. De keuzes die je de komende maanden zult gaan maken bepalen de uitkomst, de tijdlijn van groei van een nieuwe wereld. Komt tijd dan zal deze nieuwe wereld zich tot een samenleving ontwikkelen. In deze samenleving groeien de individuen op en kiezen het soort van leven dat ze op aarde wensen, en deze keuzes zullen de groei en de snelheid naar het einddoel toe bepalen, een doel dat in laatste instantie overal in alle scheppingen binnen de Schepping gelijk is.

Dus hoe jullie het spel spelen bepaalt de snelheid, de kwaliteit, de vreugde, het plezier... maar niet de uitkomst. En omdat de uitkomst bekend is, is het enige deel van de vrije wil die jullie bezitten de timing, de kleurstelling en welke muziek je op welk moment wilt spelen. Het bepaalt de bladmuziek van het lied, maar niet de globale klank ervan.

Ieder niveau heeft zijn eigen vibratie, de kleuren die gebruikt worden om licht te maken, het eigen karakter... en dit vormt de neerslag, het speelveld waarin ons allen is toegestaan te spelen. Maar door de vrije-wil situatie is het spel ietsje anders. Jullie kiezen en als gevolg van jullie keuzes kiezen jullie de snelheid van de stroom, en de kwaliteit van de keuzes zorgt dat de stroom sneller of langzamer gaat.

En door jullie keuzes bepalen jullie de pijn en misère die jullie op het pad zullen ervaren.

Langzaam gaan betekent een groot aantal omwegen, labyrinten en neergangen in plaats van opgangen.

En al deze keuzes van mensen en de visie die hen daarbij voor ogen staat zullen de oplossingen voor de nieuwe wereld die naderbij komt bepalen

De gratie van het leven komt samen, zoals jullie al gemerkt hebben, in twee of drie woorden die samengaan in één concept van het waarnemen van de realiteit.

Keuzes maken gaat samen met vrijheid, en vrijheidsbeleving gaat samen met vreugde. Dus het naakte feit van het in staat zijn te kiezen maakt je als wezen vrij; dit is een verantwoordelijkheid waarover we al gesproken hebben. Herlees de eerdere boodschappen maar een paar keer om werkelijk het beeld van mijn lessen te krijgen. Door de vrije wil ben je, doordat je in staat bent voor alles het juiste moment te kiezen, geheel vrij jezelf uit te drukken. Dit is een unieke ervaring. En door het in staat zijn jezelf uit te drukken moet je nu juist uitvogelen wát je wilt uitdrukken.

In de boeken "Ongewone gesprekken met God" spreekt God steeds over wat de hoogste uitdrukking van het Zelf is. In de Verenigde Staten gaat de vraag tussen: ben je een slaaf of ben je vrij en verhonger je. In Nederland kun je niet doodhonger en als je jezelf binnen de regels en bepalingen van je uitkeringsinstantie houdt, en dit uitkeringsgeld is helemaal niet vrij. Ze houden een oogje op je, over wat je doet, en oh God, als je geniet van het werkloos zijn en het beste van je leven maakt in plaats van niets te doen om wille van het onmiddellijk aan de slag te kunnen gaan wanneer er toevallig een baan jouw kant op zou komen, dan zul je vele moeilijkheden tegenkomen.

En werkloos zijn betekent niet dat je nutteloos bent. Vele mensen dragen aan de samenleving bij zonder een baan te hebben. Ik durf het aan iedereen te shockeren door te zeggen: werkloos zijn is een noodzakelijke voorwaarde om een bijdrage aan de samenleving te leveren die echt hout snijdt.

Werkloos te zijn maakt je vrij voor anderen een hulp te kunnen zijn. Een glimlach te delen met anderen, stil te staan en te luisteren naar een verhaal van een ander wezen zodat dit wezen de ervaring heeft dat iemand hem aandacht schonk en zorgzaam genoeg was te luisteren, de ervaring te delen.

Mensen leven als ze tijd hebben hun Zelf uitdrukking te geven. Dus het systeem verzekert dat jullie geen tijd over hebben om dit te doen. Zonder tijd over, lopen jullie in de tredmolen van het systeem, zonder te denken, of zelfs veel beter: zonder je Zelf te voelen; en als je jezelf niet voelt voel je ook de goddelijke vonk niet, noch de urgentie jezelf uit te drukken.

Wat maakt uitdrukking geven aan jezelf zo belangrijk dat de samenleving vastberaden is deze urgentie van het leven te onderdrukken? Wel: uitdrukking geven aan jezelf is creatief! Creatief zijn betekent dat je iets aan het scheppen bent. Hetgeen je een hint geeft om iets van God te kunnen zien. En God dient dit de mensen te verbieden, want anders kan je ze niet langer onderdrukt houden. Wat is juist? God kan niet onderdrukt worden. God kan geen slaaf van een economisch systeem zijn dat vrijheid van expressie niet ondersteunt.

Oh, ben je zo zeker dat je jezelf kunt uitdrukken? Maar je zult eraan moeten toevoegen: waar is de tijd om dat in te doen? Waar het geld om de materialen te kopen? De benodigde vaardigheden? En hoe ga je het aanpakken? Heb je op school de vreugde geleerd jezelf in een lied, een schilderij, een wandeling, een ... uit te drukken; in wat ook maar je hart doet zingen en je vibratie doet gloeien; in wat ook maar je wezenheid aanzet, licht naar de goddelijke bron uit te gaan stralen.

Ik vrees van niet. School is serieus; je weet wel, ja Meneer. Onmogelijk; leven is een expressie van God. Dit is wat je doet zingen van vreugde. Vreugdevolle mensen zijn vrij te voelen wat ze werkelijk zijn. Maar teneinde te zorgen dat je geen tijd hebt de vreugde te ondergaan zijn de mogelijkheden tot uitdrukking beperkt.

Tegenwoordig drukken mensen zich uit door de auto die ze kopen, de films die ze zien, het soort chips dat ze eten, gezeten op de vrij gekozen sofa. En het huis wordt gehuurd, de auto is betaald met krediet, en je hebt alleen maar een beetje vrije tijd voor het consumeren want de rest gaat op in de baan om je slavenplicht te vervullen voor geld en om je leningen af te betalen. En op school, door de manier waarop het schoolsysteem georganiseerd is, ben je geprogrammeerd om je denken af te stompen en van de mogelijkheid jezelf uit te drukken af te komen. We kunnen uren doorgaan over de irrationele keuzes die mensen maken om maar van alles te doen voor dat ene doel: slaaf te kunnen zijn en blijven.

Waarom het gaat is de vreugde te leven, de vreugde te kiezen, de vreugde van expressie. Op die manier druk je God uit in al zijn schittering. En wanneer iedereen dit doet door het stukje God dat hij/zij in zich heeft te leven... Wow, in welk een wereld zul je dan leven!

Dus je moet expressie terug zien te krijgen in het leven van iedereen. Gek hè, het (engelse) woord iedereen (everybody) zegt hoe de samenleving je ziet: als een lichaam (body). Niet als een ziel (everysoul), niet als een wezen (everybeing), niet als een mens (everyhuman). Laten we de taal herschrijven tot een gezondere manier van jezelf uit te drukken. Omdat alles over expressie gaat en over de ervaring van die expressie. En op die manier leer je je Zelf kennen, en dan leer je ook God kennen.

En op welke manier ook van jezelf uitdrukken: je bent creatief, en op die manier schep je ervaringen, precies zoals God dat ook doet.

En God voelt de vreugde van zijn schepping, hij voelt de vreugde van zijn uitdrukking God te zijn. Hij kan niet kiezen het anders te doen. Wij allen kunnen dat, door in de illusie te leven. En daarom heeft God ons in deze illusie geplaatst: voor de lol ervan. En we moeten onszelf ervan verzekeren dat het ook voor ons lollig is. Om de lol te verhogen moeten jullie en ik de universele schepingswetten, de universele Liefde-wetten bestuderen, het wezen van God leren begrijpen. Hetgeen inhoudt God te worden, want anders kan je Hem niet begrijpen. Hetgeen betekent dat je God bent en God wordt. God in beweging, God in expressie; dus alles is God... in vreugde.

Terug naar de uitdrukking van de keuzevrijheid, de vrijheid van ervaren, de vrijheid het leven in de meest volle zin te leven. Je moet het leven kiezen dat je wilt leven, voor jezelf, voor je kinderen, je burens, de poes, de hond, de mieren... Niet te vergeten de bomen, het water, Moeder Aarde zelf, de elven, de dwergen, de engelen, je beschermende geleiders (wil je ze het voor jou gemakkelijk maken door een vreugdevol en gezond leven te leiden, of wil je door je keuzes van de weg afdwa-

len om te stagneren en je levensstroom te verstoppem? In dat geval zullen deze wezens er een hele kluif aan hebben je weer op het spoor terug te krijgen, als je dat al wilt...), de sterren en de Federatie van Werelden, en de hele galactische vloot en ieder ruimteschip en iedere buitenaardse die over jullie en jullie onmiddellijke toekomst bezorgd is.

Teneinde je keuzevrijheid wijs te gebruiken moet je de vrijheid en verantwoordelijkheid die je draagt overwegen, maar moet je boven alles de vreugde van het jezelf uitdrukken ten behoeve van het hoogste goed voor alle betrokkenen overwegen. Het leven is voor jullie op dit moment te kort om tijd aan niet-vreugdevolle bezigheden te vermorsen. En vanzelfsprekend heb ik het niet over egocentrische genoegens of zoiets. Vreugde is goddelijk, net als jij. En de enige durende vreugde is de vreugde die je zult zoeken. Dit is de vreugde van God. En je moet nooit tevreden zijn met iets minder dan God te zijn en met iets minder dan de vreugde van God, die zich uitdrukt in Liefde voor zijn schepping, te voelen.

En dat is de manier God te zijn, als Hem te handelen, te voelen, je uit te drukken, maar vóór alles je te verheugen als Hij of Zij of Het. God is alles, hoe dan ook.

Ik ga nu, jullie verzekerend dat de visie die ik eerder genoemd heb in een boodschap over hoe je je komende wereld zou willen hebben, zal komen. Maar jullie moeten besluiten welke visie je wilt laten komen, hoe die gekleurd zal zijn, welke vibratie die zal hebben, hoe die in muziek, in bestaan zal uit vibreren. Jullie kiezen, en het is jullie keuze de korte weg te nemen, mee met de stroom; dan wel de moeilijke weg, de heuvels op en af.

En laat de Vreugde en Liefde van het kiezen jullie door je beslissingen van de hele dag heen leiden.

Houd je visie hoog in je bewustzijn, in je wezenheid, in je vreugden; dan zal het zich manifesteren voor het hoogste goed van ieder EEN (wat jullie inderdaad zijn: samen één) in jullie wereld. Mijn ?jou' in jullie profiteert ervan, met jullie en in waardering voor jullie gezamenlijke schepping.

Goede nacht voor jullie allen, of goedemorgen voor jullie allen, afhankelijk van in welk tijdrooster jullie bij het lezen en voelen van dit bericht leven,

Imhal anam pateh solomoeny

Ashtar,

Overdracht voor vandaag beëindigd.

Vredespaleis 13 maart 2004

Hier spreekt Ashtar

Deze overdracht zal logisch gezien uit twee delen bestaan, afhankelijk van de capaciteiten van de ontvanger, of ze haar ogen voor vandaag open kan houden. Dit is overdracht nummer 2085.

De blauwdruk van de naaste toekomst wordt door deze boodschappen steeds duidelijker. Het is niet belangrijk deze richtlijnen te volgen. Jullie zijn vreselijk hardnekkige wezens met een vrije geest om uit vrije wil te kiezen welke samenleving jullie willen creëren. Maar voordat jullie dat hoe-dan-ook toch doen gaan, wil ik opnieuw de reden voor deze boodschappen uitleggen. Deze boodschappen worden overgedragen om jullie richtlijnen te verschaffen voor het met onderscheid gebruik te kunnen maken van jullie vrije wil. Hoe kun je iets kiezen dat je niet kent? Je kunt geen visie creëren zonder te weten wat je moet scheppen. Trouwens, enkel omdat je iets weet ben je in staat het te scheppen. En dan komt het goed uit als je zelf een God bent. God weet alles; en jij, als je God bent, dus ook. Daarom staan de oneindige bronnen van de schepping tot je beschikking. Wat betreft de vrije wil van jullie allen: jullie moeten vragen. Dus je moet je verze-keren dat je er niet om vraagt je hoofd met onzin te vullen, TV te kijken, rommel (naar de voe-dingswaarde gezien) te eten, jezelf te vergiftigen met roken, drinken, drugs, cola enzovoort, te werken om voor geld je slaafse plicht te doen, en als je te oud, te versleten bent om nog van het leven te genieten, een armzalig pensioentje te krijgen om je kinderen met je ziekenhuisrekeningen op te zadelen, zodat zij met zekerheid hetzelfde leven te zullen krijgen als jij geleefd hebt. Dan is de cirkel gesloten.

De uitweg is Nesara, behalve dat dit slechts het begin van de uitweg is. Dus wat vraag je voor jezelf om een beter leven te verkrijgen? Wat is jouw visie op het leven van een leven dat vol is van begrip, liefde, vreugde, vervulling... en vol van anderen die dezelfde waarden in hun levens koesteren?

Het Leven IS... hōe het is hangt af van jouw schepping. Trouwens: ook de illusie hangt af van jouw manier van vragen, van jouw vrije wil. De rest ligt, maak je maar geen zorgen, in God's handen. Hij draagt daar op een fantastische wijze zorg voor.

Maar voor zover jullie weten leven jullie in de illusie, en zullen jullie voor je inspanningen tenslotte niets dan illusie oogsten. Dus waarom hier tijd aan verspillen?

Waarom is Nesara eigenlijk nodig, of de Gouden Tijd, sprekend in termen van de Bijbel (de politiek gecorrigeerde, saaie versie; het weggelaten deel is waardevoller).

Als je in de illusie staat moet je de illusie doorzien om er uit te kunnen breken. Realiseer je tot in de kern van je wezen dat je God bent, en dan ben je vrij om God in expressie te zijn. Tot dat moment is het meer een plezier je te herinneren dat je God bent tegen de achtergrond van een groep die de groei tot God-zijn waardeert en die mensen koestert die zich inspannen de innerlijke problemen die ze ervaren te boven te komen. Het bepalende feit bij het kijken naar mensen zal zijn hoeveel Liefde zij met de wereld kunnen delen, welke hun inspanningen zijn om die maat te verhogen en hoe jullie tot ondersteuning in staat zullen zijn. Dat is alles. Dus het doet er niet toe of je de kapitein van een ruimteschip bent of een invalide meisje in lompen. Het enige dat telt is de liefde die je hebt, de liefde die je verdiept en de wijze waarop je je liefde met de wereld deelt.

Verder kijkend dan de schijn, verder kijkend dan wat bereikt werd, verder kijkend dan alles en slechts God binnen in je Zelf en buiten jezelf te zien.

Gehechtheid en ongehechtheid, koesteren en zorg dragen zijn de woorden voor de gratiën van vandaag. Wat ik jullie probeer te geven is een omvattende handleiding voor het leven van alledag met de hoogste waarden van alles wat er betrekking toe heeft voor ogen. Proberen dan niet in de zin dat ik probeer de boodschap helder te krijgen; nee, in de zin dat ik je dit geef in de vorm van een geschenk, en dat ik hoop dat je het uit zult pakken en tot in de diepte waarop het gepresenteerd wordt, het zult gebruiken.

Laten we eerst over gehechtheid spreken. Gehechtheid is hetzelfde woord, met een gelijkwaardige betekenis, als lijden. Als je gehecht bent aan iets of enig mens/dier, situatie, liefde, gewoonte etc., dan zul je op grond daarvan gaan lijden. Als je gehecht bent zul je het willen vasthouden, en door te proberen het vast te houden zul je het gaan verliezen, en als je het verliest zul je pijn voelen vanwege de concepten en verwachtingen die samengaan met het pogen aan iets vast te hou-

den. Vasthouden is het omgekeerde van stromen. Het leven verandert ieder moment. Dus dat is waarom je beter van gehechtheid weg kunt blijven.

Als we spreken over ongehechtheid dan ben je gehecht en probeer je ervan af te komen. Dus je probeert je te onthechten. Zo lang gehechtheid een rol speelt zul je ook gaan lijden. Aangezien gehechtheid de basishouding is en je probeert van die houding af te komen, zul je op hetzelfde niveau gaan lijden als wanneer je ergens aan gehecht zou zijn. Dit is niet de manier om er mee om te gaan.

Anderen spreken over voorkeuren. Jij houdt van iets of juist niet, en dit is je voorkeur. Dus dezelfde zaak in andere woorden. Opnieuw foute boel. Je zult je lijden in dezelfde mate zien toenemen. Het enige verschil is dat je een beetje vrijer bent van verwachtingen, en daarom lijkt het dat deze houding, dit uitgangspunt beter werkt. Maar in de grond ligt de zaak niet anders.

De enige uitweg, voor zover ik het zie, is de wereld te koesteren. Koester de illusie van de materie. Koester haar zo lang ze bestaat. En dan ben je ook in staat het volgende moment in de schepping te koesteren. Als je één moment weet te koesteren kun je ook het volgende moment koesteren. Als je het moment koestert, koester je alle momenten, en de wijze waarop dat moment uitpakt is een zegening voor jou.

En teruggaand naar dankbaar zijn: op het moment van dankbaarheid koester je tevens wat in je is, wat in de illusie is, wat je voelt als zijnde goddelijk en geen deel van de illusie uitmakend, hoewel het al die tijd bij je is ben je in de illusie. Dus koesteren is het plaatje van het moment waaronder en het dan loslaten. Dankbaarheid is je bewust zijn van het plaatje, de lessen, de liefde, het moment en haar zegeningen.

Koesteren en dankbaarheid zijn tweelingen.

Het volgende moment dat je als basishouding, als kwaliteit dankbaar bent, zul je tevens dat moment gaan koesteren. Want het moment met alles wat daarbinnen ligt is jouw schepping. Dus waarom zou je er geen zorg voor hebben, om te zorgen dat het een goed moment al zijn. De logische volgende stap is zorg dragen. Deze kwaliteiten: dankbaarheid, koesteren, zorg dragen: het zijn onderdelen van het Liefde zijn in expressie van zichzelf.

Koesteren en zorg dragen zijn houdingen, kenmerken van een gracieus leven. Het is een gratie van het Leven, omdat alles goddelijk is en je het ziet zoals het is. Dus als je alles koestert op de manier zoals het is, dan draag je zorg voor het goddelijke in alles en in ieder wezen. Dan ben je bij het ultieme doel van Leven en Liefde. Dan ben je God die zichzelf en zijn LIEFDE uitdrukt door de schepping, door zorg te dragen, door te koesteren, door dankbaar te zijn, door Lief te hebben. God die dankbaar is; is dat geen verrassing? De meeste godsdiensten leren dat GOD vereerd wilde worden, maar nooit, nooit spreken zij over een GOD die dankbaar is of die jouw wezen koestert. Hij zorgt alleen voor de mensen die in hem geloven. Grappig, maar dat is niet de manier om GOD te zijn.

Als GOD spreekt over koesteren, Liefhebben, zorg dragen en Dankbaar zijn dan kun je verwachten dat Hij dezelfde houding ook ten aanzien van zichzelf aanneemt. God vraagt van jou niet te zijn wat Hijzelf niet is. Hoe kan Hij, maar niemand denkt over deze eenvoudige uitleg na.

Lees gewoon eens de tien geboden en zie in dat het alleen maar gaat over te koesteren, zorg te dragen voor, de GOD binnenin je lief te hebben... als je door de eisen van het "gij zult niet" heen kunt kijken. Laten we ze eens herschrijven:

1) Ik ben de Here, uw God.

Ik denk dat dat juist is, de Heer is een Heer, en God is GOD. En boven hem, onder hem, of naast hem zijn er anderen, maar we spreken over deze schepping, dit universum, deze melkweg en dit dolende menselijke ras; dat zijn we toch? Ik doe de suggestie dat je moet lezen: IK ben GOD, JIJ bent GOD, en Wij zijn EEN.

"Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben."

Als er maar één is? Waarom zou hij dan jaloers zijn? Ik zou durven zeggen dat dit bedoeld was als: jij bent God en je zult andere wezens die in zichzelf God zijn geen macht over jezelf geven, maar kijk alleen in jezelf om uit te vinden dat GOD de ene is die jij bent.

Dan zegt hij weer: "Verboden van alles beelden te maken"

Want als je naar de beelden kijkt dan kijk je naar de buitenkant van de dingen in plaats van naar de binnenkant. Dus ik zou zeggen: vergeet het beelden maken over iets, over iemand, over geeft niet wat en waar, want je zult je verliezen in de wereld van de verschijningen, in de wereld

van illusies, in plaats van zorg te dragen voor het moment en het moment van het God zijn te koesteren.

Nu gaat hij tekeer. "Ik ben een naijverig God, dus je mag niet buigen voor welke andere God of voor beelden. En als je vader mij haat zullen de kleinkinderen voor die zonde boeten."

Onmogelijk als we spreken over een liefhebbende GOD, of überhaupt een GOD (hij klinkt nogal menselijk, vind je niet? door jaloers, haatdragend enzovoort te zijn). Mooi voorbeeld dat jullie dui-zenden jaren lang jezelf gegeven hebt. Opnieuw onmogelijk: een levende GOD, een liefhebbende God verdraagt dit gedrag niet; hoe laag kan je wegzinken als je GOD bent? Dit is een goed voor-beeld van een zinkende GOD die zijn eigen sleutelwaarde niet meer kent. LIEFDE is ENIG GOD. En bij deze zin geeft het niet waar je de komma's zet, het is steeds waar. Probeer het maar.

Opnieuw is dit een manier om je eraan te herinneren dat je je macht aan niemand of aan niets anders buiten je weggeeft. Want als je dat doet zal het je hart, je vreugde, je ervaring GOD te zijn... breken. En dat zal gebeuren op hetzelfde moment dat je dit doet. En door het voorbeeld dat je je kinderen, je naasten, je vrienden etc. geeft, zal het ook voor hen moeilijk zijn terug te keren tot een gezonde verhouding met zichzelf als zijnde GOD. Dus je voorbeeld reikt ver, en op die manier ben je verantwoordelijk voor de pijn en het lijden dat zij moeten verdragen door het hen gegeven slechte voorbeeld van het weggeven van de macht van het binnen in je GOD te zijn.

2) Gij zult barmhartigheid doen aan hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Opnieuw: zegen hen die mij liefhebben en niet de anderen. Jaloers? Egoïstisch? Wat te denken van God die GOD in anderen herkent, en barmhartigheid zal daaruit volgen, zowel als dankbaar-heid, respect, liefde, zorg dragen, koesteren. God herkent steeds zichzelf in ieder van ons. En we zijn GOD, dus dit is geen probleem. Het is slechts een conclusie GOD te zijn en GOD en de geze-gende staat van het GOD zijn te herkennen. En barmhartigheid zal daaruit voortkomen.

3) Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, u niet onschuldig houdend als u dat doet.

Vervloeken, mijn dierbaren: daar smullen jullie van, nietwaar? Ach nee, lichtwerkers doen dat tegenwoordig niet meer. Maar pas op voor wat je vraagt, want: je vraagt en het zal je gegeven worden. En dat geldt vandaag de dag nog steeds. Vraag en het wordt je geschonken; stel je je wens voor ogen en het gebeurt. En wat te denken over de hoeveelheid energie waarmee je ver-vloekt, dit is een grote versneller van wat je op dat moment wenst. Gedachten zijn bijzonder krachtig. Dus dit is een welgemeende waarschuwing, niet een "gij zult niet"-type verboden hande-ling.

4) Dan komen we bij de Sabbat-dagen die geheiligd dienen te worden en waarop niemand mag werken.

Goede manier om een oogje op de rest van de mensen te kunnen houden, om te verzekeren dat iedereen tenminste éénmaal per week rust houdt. Het gaat niet over ophouden met verheugenis, feestvieren, jezelf uitdrukken, koesteren, zorg dragen et cetera. En er is in het bijzonder geen sprake van enige verplichting naar de kerk te gaan, noch te bidden of te mediteren.

Wie heeft bidden of mediteren nodig als je je verheugt in de God in jezelf? Dan is je hele leven een gebed tot God binnen in GOD. Deze ene geeft een tijdrooster van tenminste één dag vrijheid van werk en slavernij voor iedereen.

5) Eert uw vader en uw moeder.

Goed idee, maar breidt dit uit naar de burens, de postbode, de leraar, de kinderen in de straat, jouw kinderen. Anders is het erg beperkt. En eer ze alleen als de wijsheid daartoe beschikbaar is, zo niet respecteer ze dan, en biedt ze indien nodig de helpende hand.

6) Gij zult niet doodslaan.

Goed idee: ieder mens een vegetariër. Doden sluit alles in. Moorden is alleen voor mensen, en we maken geen uitzondering op deze regel.

7) Gij zult geen overspel plegen.

Mag ik dit uitbreiden tot iedere verhouding? Vertrouwen is het beste bestanddeel van iedere rela-tie. Als jij niet te vertrouwen bent kan je maar beter iedere relatie verbreken. En als jij niet te vertrouwen bent suggereert dat slechts dat je je GOD binnen in je wantrouwt. Dus je pleegt over-spel met de GOD binnen in je. Eventjes diep over nadenken, maar kijk terug naar de nummers 1 t/m 6 die je herinneren aan de relatie binnen jezelf met de GOD binnen in je.

8) Gij zult niet stelen.

Niets dan een zaak van respect voor de God binnen in je en dezelfde God binnen in de ander, en van zorg dragen voor jezelf zowel als voor de ander.

9) Gij zult geen valse getuigenis tegen uw naaste spreken.

Je liegt tegen jezelf als je tegen je naaste liegt. En te liegen betekent dat je geen respect hebt en geen zorg draagt. In laatste instantie zie je dus niet de GOD in de ander noch in jezelf. Je moet veel aan jezelf werken om de relatie die je met jezelf en met de God binnen in je hebt, te herstel-len. Niets mis met deze zin, alleen moeilijk je eigen tekortkomingen in dit opzicht toe te geven.

10) Gij zult niets dat van uw naaste is begeren.

Het is moeilijk iemand te respecteren en de GOD in die persoon te onderkennen als je jaloers bent. En als je jaloers bent dan handel je uit gebrek aan vertrouwen in de GOD binnen in je. En dan moet je opnieuw aan jezelf gaan werken.

Dus het lijkt erop dat deze geboden slechts een herinnering zijn en een test om te zien of je de verbinding met de God binnen in jezelf verworven hebt of (nog) niet. En deze test neem je jezelf af. En de verantwoordelijkheid neem je ook voor jezelf.

En wij hier kijken nu eenmaal liever naar je verworvenheden dan naar wat je verkeerd doet. Dus laten we de regels opnieuw opschrijven.

Jij houdt van de God binnen in jezelf en van de God binnen in anderen indien je de God binnen in hen en jezelf ziet. Indien je je verheugt in de GOD binnen in jezelf en anderen, indien je expressie geeft aan de GOD binnen in jezelf en anderen en als je, uit dankbaarheid, het moment van het GOD zijn koestert en deze koestering doorvoert tot zorg dragen en tot expressie en tot verantwoordelijkheid het LEVEN / de LIEFDE / GOD ten volste te leven, dan zul je zeker BLIJ zijn GOD te zijn... ALS blij zijn ertoe doet op het moment dat je volledig bekrachtigd op dat moment GOD bent. Maar zonder twijfel verheug je je in het GOD zijn.

Dus de gratie van het leven is vandaag uitgebreid tot in de volgende gratie: die van het koesteren en zorg dragen voor het moment dat je als GOD leeft.

Dat is alles voor de les van vandaag. Houd je Bijbel bij de hand voor als ik opnieuw verkies een deel ervan te herschrijven. Misschien moet ik om een doorgeefkanaal vragen met kennis van de Bhagavat Gita of iets anders, teneinde je een ander soort onderwijs te kunnen geven. Grapje...!

Heb een goede tijd met het overwegen van deze bekende zinnen uit de Bijbel, hoe ze in je dagelijks leven uitwerken en in de relatie met de GOD binnen in jezelf. En vergeet nooit elkaar in een liefdevol moment te koesteren en zorg voor elkaar te dragen zowel als voor ieder levend wezen (dus niets uitgesloten) rondom je.

Dit is Ashtar die gedag zegt.

Overdracht gesloten.

Laten we doorgaan met de overdracht.

Hier spreekt Ashtar met een nieuwe blauwdruk voor de toekomst.

Gisteren spraken we over de koestering van het moment en zorg te dragen voor het moment. Ook over het zorgen voor elkaar en over de tien zinnen om jezelf in je pogingen God te zijn te testen. Gelukkig hoeft GOD nooit te proberen Zichzelf te zijn. En met de tijd, als je door de beperkingen van de illusie heen kunt zien, zul je weten dat Jij geen enkel probleem hebt GOD te zijn... en dat je het ook niet hoeft te proberen.

Het is altijd hetzelfde: als je een meester bent ken je de ontberingen om een meester te worden niet meer. En dat is wat je tot een goede leraar maakt: je te herinneren hoe het was student te zijn in de dingen van de wetenschap van de LIEFDE van GOD.

Wetenschap gaat steeds over het proberen te begrijpen hoe GOD leeft, creëert, denkt, voelt, zich uitdrukt... en hoe zijn schepping van illusies in elkaar steekt.

Religie gaat erover hoe de kennis geheim gehouden kan worden en geloof het belangrijkste kan blijven.

En spiritualiteit gaat over het dagelijks leven.

Dit zal iedereen behalve de gewortelde Lichtwerker verbazen. Sommigen denken over één keer per dag mediteren. Maar het moet de hele dag door zijn, door jezelf uit te drukken als Zijnde GOD. Sommigen denken over het doden van dieren, en over het stoppen met het eten van vlees, vis, eieren, melk enzovoort. Maar zij denken niet over het met sigaretten doden van zichzelf. Sommigen denken dat...??

De lijst gaat verder en verder, en er is altijd een plaats waar iemand met zijn/haar geloof, concepten, manier van denken etc. ... in zal passen.

Het LEVEN IS, onafhankelijk van wat we denken. LEVEN IS LIEFDE.

LIEFDE drukt zichzelf uit door het LEVEN te LEVEN, de LIEFDE te LEVEN.

En iemand die liefheeft denkt daar niet bij na. Iemand die liefde leeft, zonder te vragen, zich slechts bewust zijnde van de liefde in zijn / haar leven, is op het juiste pad; zo niet: is bijna klaar met het pad door de wereld van de illusies heen.

God kan gekend worden, het Leven kan geleefd worden, Liefde kan bemind worden, en alles kan ervaren worden.

Dus als je je dit realiseert, dit leeft... dan zul je recht afgaan op waar je wilt zijn...: THUIS in GOD.

Nu ken je de les, en kunnen we dus onze zakelijke verhouding met jullie en de Aarde beëindigen en naar huis gaan.

Helaas hebben jullie deze les al eonen lang niet begrepen. En nu, op de valreep van een nieuwe wereld, met heel veel te doen, te helen, te koesteren, zorg voor te dragen, te zijn, te groeien in Liefde... dienen jullie een blauwdruk voor de wereld te hebben teneinde jullie leven te kunnen vernieuwen, het evenwicht te herstellen, de alom veel gevraagde Liefde in jullie dagelijks leven terug te brengen.

Ik hoorde dat er vragen zijn over de historie van de mensheid en van Moeder Aarde. Mettertijd zullen jullie mensen hebben die de werkelijke geschiedenis binnen de historie van het universum zullen vinden. Ieder van jullie zal in de Akasha Kronieken je eigen historie lezen. Je zult je aandeel in het doen van alle verkeerde dingen tegen jezelf en Moeder Aarde kennen, en je zult beginnen je nederig te voelen.

Jullie waren alle deel van de foute lui. Jullie behoorden alle tot de strijders, de kooplieden die de ene die niet tot hen behoorde verkochten; jullie waren deel van de hebzuchtige mensen, de slaven, en van de honger die je voor jezelf in een ander leven veroorzaakt hebt.

De les van vandaag gaat over bescheiden zijn. Bescheiden over je verworvenheden in vorige levens, in dit leven, en over je pogingen om in je leven van nu iets te betekenen. Vergelijk niet, en je denkt dat dat de reden voor je bescheidenheid is. Dat is niet de manier om bescheiden te zijn. Bescheidenheid is de manier van je realiseren dat je niets kunt bereiken zonder de hulp van je goddelijke vonk binnen in je. Bescheiden te zijn dat je niet kunt leven, liefhebben, mededogen tonen, slapen, eten, naar de slaapkamer gaan... zonder de goddelijke vonk binnen in je. Je kunt gewoon niets doen zonder deze goddelijke vonk. En je bent gewoon maar één van de miljarden op jullie aarde die precies zo'n goddelijke vonk hebben als jij.

Dus bescheiden te zijn als je een mier ziet is een goede houding. Bescheiden te zijn als je een (daar ga ik weer; jij vindt ze walgelijk, dus is het grappig dit voorbeeld te gebruiken) kakkerlak ziet. Je weet dat deze ene ook GOD is. Kan je je dat niet voorstellen? Fout! Je moet het zien, het voelen, het beleven. Dan weet je pas echt dat je één bent met de schepping (hé, je kan er een buitenaards wezen in zien; je zag Man in Black delen I en II, toch wel veel geweld daarin).

Dus je EEN weten met de schepping doet er toe. Maar je kunt er niet EEN mee zijn zonder bescheidenheid voor de hele schepping. Allen en alles maken er deel van uit en dienen gerespecteerd te worden. En alleen respect toont onmiddellijk de weg naar bescheidenheid.

En omdat je niets doen kunt zonder deze vonk van goddelijk Licht kan het goddelijk Licht niets doen met jou. Zo boven, zo beneden. Bescheidenheid werkt naar beide kanten.

Bescheiden en vol respect voor anderen zijn... dus laten we ook eens kijken naar geweld, arrogantie, hebzucht en ander fraai menselijk gedrag. Gaat dat samen? Ik denk van niet. Al dit gedrag heeft de grondhouding dat jij je op de één of andere manier beter voelt dan de ander; dan wel dat je het niet zó voelt maar omgekeerd, en dan ga je de ander haten en ga je actie ondernemen om die gehate andere uit je gezichtsveld te krijgen zodat je je opnieuw beter dan wie dan ook kunt voelen. De wedstrijd willen winnen alleen om het spel, en te spreken over hoe goed je wel was in het spel. Ben je op dat moment bescheiden over wat je bereikt hebt? Opnieuw vrees ik van niet. En als je niet bescheiden bent dan ben je je ook niet bewust van je éénheid met het al.

Waar je respect voor hebt dat koester je ook, en wat je koestert daar draag je zorg voor, en op beide manieren ben je bescheiden over jezelf, door jezelf of de ander niet op de eerste plaats te zetten. Er zijn er die denken dat een beetje spel-element meer inspanning van de deelnemers zal

losmaken. En ja, op dit moment is dat de situatie in jullie wereld. Zonder een doel, een prijs, een beter kunnen zijn dan de anderen lichten de meesten van jullie nog geen vinger op.

Jullie moeten dingen doen vanwege de expressie van God binnen in jezelf. God doet de dingen goed. Teneinde God binnen in jezelf te eren moet je je best doen, zonder het spel en de competitie. Een spel gaat over jezelf met anderen vergelijken. En wanneer je wint doet dat je je beter voelen dan anderen. Een spel is geen goede plek om bescheiden te zijn. Vergelijken is geen teken van eerbied voor anderen en jezelf. En een spel doet dus hetzelfde met jou. Het is in geen geval een teken van eerbied.

Aan de andere kant kan je ook niet te bescheiden zijn over je verworvenheden. In dat geval zou je ze onderschatten. Dat is geen teken van goed inzicht in wie je bent. God kan niet bescheiden zijn of zichzelf verlagen omdat hij GOD is en er niets buiten hem bestaat. HIJ, ZIJ, HET, WIJ ZIJN ALLES. Door GOD te zijn die zichzelf wil uitdrukken, moet je dat doen op de beste manier die je kan. Omdat God niet minder kan doen dan de beste te zijn die hij is, is hij GOD. Er is niets minder dan GOD en er is niets meer dan GOD. Dus je doet de dingen van ganser harte of je doet ze niet. Er is geen tussenweg.

Op dit moment doen de resultaten er niet toe. Je doet het of je doet het niet. En als je het doet dan druk je GOD in zijn totaliteit uit, en dan stop je daar al je inspanning in en al je aandacht en al je bewustzijn, kortom je hele wezen stop je in wat je aan het doen bent.

Je geeft je energie aan de uitdrukking die je van jezelf geeft. En het is beter je energie niet te vermorsen aan iets waar je geen inspanning in kwijt kon. God bedoelt de dingen die hij doet, hij houdt van ze, hij respecteert ze, hij geeft zijn energie aan het proces, aan de uitkomst. En omdat hij goed is deed hij zijn best (want hij kan niet minder doen; wij in de illusie kunnen minder doen, maar dat is niet de manier om dingen te doen, zoals ik al heb uitgelegd). En daarom maakt hij zich geen zorgen over de resultaten. Hij weet dat de resultaten goed zijn, vanwege zijn energie en zijn aandacht, zijn bewustzijn, zijn uitdrukking van het eigen wezen, zijn LIEFDE. En omdat liefde gelijk is aan leven. Dus geeft hij leven aan zijn scheppingen.

Wij doen hetzelfde. Alles wat je creëert heeft een leven in zichzelf. Maak er dus maar beter een mooi leven van. De energie en de liefde die je aan de schepping ervan geeft is jouw uitdrukking van GOD te zijn. En het zou belachelijk van jou zijn te denken dat één GOD met een andere GOD zou moeten wedijveren in een wedstrijd, een spel om zich daar goed door te voelen of zoiets of voor de vergelijking zelf. Als je het op de juiste manier ziet dan kan je bescheiden zijn over je eigen resultaten en tevens vol respect voor die van anderen.

En wanneer je een volledig gerealiseerd GOD bent dan doen de resultaten er toe. Want je zult leven op leven op leven op leven gaan creëren als een expressie van wie je bent. En je bent er zeker van dat je het gaat maken in de best mogelijke gelijkenis van wie je bent, als de volledig gerealiseerde GOD.

En dan zul je nog steeds bescheiden zijn als je kijkt naar de prachtige dingen die je schepselen zullen doen met het leven dat jij ze gegeven zal hebben. En je zult ze eren en respecteren dat ze zichzelf, als onderdeel van jouw wezenheid, zo prachtig in expressie gebracht hebben.

Zoals jij deel van GOD en deel van de éénheid bent, zo zijn zij deel van jou en deelgenoten van de éénheid die jij bent.

Dus bescheidenheid maakt het mogelijk de anderen te zien zoals zij zijn. En op die manier krijgt respect de gelegenheid uit te bloesemen. Met respect komen koestering en zorg dragen in de relatie binnen, en ben je in staat de ander en jezelf te zien als deel van de zelfde GOD, als deel van dezelfde éénheid. En liefde kan overvloedig van de één naar de ander stromen, want er zijn geen beperkingen in de uitdrukking van het één tezamen zijn als deel van dezelfde GOD.

En dat is de les van vandaag over de volgende gratie van het leven. Mijn doorgeefkanaal raadt iedere dag wat de volgende gratie wel zal zijn. En meestal is ze verrast, en tegelijk herkent ze de concepten van de gratiën van het leven. Ik vertel jullie niets nieuws. Ik herinner jullie slechts aan wat jullie reeds weten. Dit is wel genoeg voor vandaag. Ik wens jullie allen een goede dag, en tot de volgende doorgave zal ik over jullie nadenken en jullie boodschap voor de wereld en de beloftes van de creaties die jullie tot aanzijn zullen brengen.

Nibuyat amyn soly aton, Ashtar.

Vredespaleis 15 maart 2004

Hier is Ashtar, wachtend op overdracht.

Laten we opnieuw spreken over de nabije toekomst en jullie gezichtspunt met betrekking daartoe. Terwijl een paar mensen op de aankondiging van Nesara wachten zijn er meer die werken om het gedaan te krijgen; en nog veel meer mensen protesteren in Spanje om de daders van de aanslagen op te pakken. En zullen ze de leugens die hun verteld worden voor zoete koek slikken?

Jullie geloven de leugens die jullie verteld worden; keer op keer en steeds opnieuw. Jullie zijn zo vertrouwd met deze leugens dat je ze niet als zodanig herkent. Dat is het probleem met deze wereld waaraan jullie zo gewend zijn. En hoe gaan jullie je gewoonten, je oude zienswijzen met betrekking tot de wereld veranderen? De informatie die je krijgt is gecontroleerd. Als een zienswijze niet samengaat met de algemeen geaccepteerde visie zal geen enkele boekenwinkel een boek met deze informatie willen verkopen; het boek zou gewoon niet gedrukt worden. De enige manier om deze informatie naar anderen toe te krijgen is via het internet. En als de wereld blijft zoals ze is zal ook deze vrijheid niet lang meer bestaan.

Opnieuw zeg ik: alles, al het nieuws wordt thans domweg aanvaard. Zodra het in druk verschijnt of op TV komt, wordt het steeds braaf geslikt. Het nieuws op internet wordt geduld. Maar het meer waardevolle materiaal wordt gekraakt, betwijfeld, zwart gemaakt etc. dus dit nieuws blijft niet lang bestaan.

Jullie worden gehersenspoeld door school, TV, de kranten: door alles. En tenslotte, zoals zelfs met de piano die qua stemming een compromis is tussen de tonen en meestal geen zuivere tonen heeft, raak je er aan gewend. En dan zal een piano klinken als optimaal en 'zuiver' gestemd, terwijl die het in feite niet is. En als je de echte zuivere toonafstand hoort zul je zeggen dat die vals is. Zo gaat het nu ook met je visie op de wereld, je visie op de waarheid, je visie op het leven en het in leven zijn, en op hoe het leven dat je gegeven is geleefd moet worden.

Als je van je innerlijke kennis vervreemd wordt, en dat zijn jullie allen in zekere mate, dan is het moeilijk de juiste informatie tot jullie door te laten dringen. Je accepteert het niet vanwege je levensvisie. En als je het niet aanvaardt ben je ook niet in staat deze waarheid te ervaren. Gelukkig is je innerlijk weten een sterk instrument dat eenvoudig is af te stemmen op de levensstroom en de liefde van God. En dit is nu wat op dit moment nodig is: dwars dóór de leugens, de geaccepteerde visie op de wereld in de pers etc. heen te zien. Dus waarheid doet nog steeds een belletje rinkelen en attendeert je van binnen.

De eerste leugen: dat jullie moeten slapen, eten en drinken om het leven te onderhouden. In jullie wereld zijn er mensen die geen water of voedsel nodig hebben om te leven.

Er zijn mensen die zich zorgen maken over de weinige uren slaap die ze nodig hebben en om slaappillen vragen om te kunnen slapen.

Mensen met fijnzinnig afgestemde zintuigen worden in gestichten opgesloten omdat hun wereldvisie de 'gezonde' mens als ziek in de oren klinkt. Zij zien het hele spectrum van het leven op aarde, de donkere kant en de verlichte visie, de aura's en de verwoesting van mensen door middel van de enig geaccepteerde manier (omdat dit geld oplevert) van zelfdoding: alcohol, zoetigheid en roken. De verwoesting van de aura's wordt ook veroorzaakt door ongelukken, geldzorgen in gezinnen, ziekten van geest en lichaam, trauma's enzovoort. Helaas zullen de mensen met fijnzinnig afgestemde zintuigen meestal de donkere kant van het leven zien. Met van jongs af aan een juiste praktijk en een liefhebbende leiding door hun familie, leraren etc. had dit voorkomen kunnen worden en zou je een mooie lichtwerker hebben, tenminste als het karma niet opspeelt of indien ze hun karma op een goede wijze laten uitwerken.

De samenleving verknoeit mensen en hun bijdragen teneinde aan een ongezonde samenleving te kunnen vasthouden. En jullie allemaal vinden dat gewoon. Jullie allen, ook mijn commandanten, ondersteunen in jullie visie die samenleving. Liefde en Leven zijn veel meer dan jullie denken dat ze zijn. Maar tegen een blinde kan je niet zeggen dat hij de wereld moet zien om begrippen als de straat oversteken te kunnen vatten. Je zult andere wegen vinden om de boodschap te laten doordringen.

Ik weet dat ik mijn eigen mensen onbevoegd verklaar, en al jullie verworvenheden als spiritueel georiënteerde mensen uitsluit. Ik weet dat ik jullie eerlijke pogingen de waarheid te vernemen

gering acht. En aan de andere kant zie ik het en respecteer ik het. Jullie hebben allen al veel gedaan. Maar er moet meer gebeuren. Er is geen tijd te verspillen het leerproces rond te krijgen, de op je pad van groei benodigde ondersteunende informatie te gaan zoeken, je innerlijk evenwicht te versterken, de innerlijke bewustzijnsstroom te koesteren, je bewust te blijven van de dagelijkse denkbeelden (de 'waan van de dag') en ze tot een meer gezonde manier van denken om te vormen.

Ik heb mijn doorgeefkanaal om de tuin geleid; zij wilde het slechte nieuws niet horen en vroeg zich reeds af of dit nu wel een doorgeving was of niet. Ze is, zoals iedereen van jullie, geïnteresseerd in het goede nieuws. Te willen zien wat gedaan is in plaats van wat nog gebeuren moet. Iedereen spreekt graag over die kop thee die half vol of half leeg is. En alle lichtwerkers is geleerd positief te denken. Maar dit is een waarde-oordeel en één van de regels die nog in de Bijbel staat zegt: oordeelt niet en je zult niet geoordeeld worden. Dus het glas is half en verder niets.

Ik schilderde het beeld van wat nog gebeuren moet. Niet om jullie te veroordelen of zoiets! Niet om jullie somber te stemmen. Alleen om te zien of je zeggen zult: oké, veel moet nog gebeuren, maar: ik ben een vonk van God. God kan alles bewerkstelligen, en ik dus ook. En ik vertrouw op mijn vonk van God en op de geleiding die ervan uitgaat.

Voor ieder van jullie is er geleiding om je evolutie tot het Licht te versnellen. Ik zal een tipje van de sluier oplichten: er bestaan technieken om jullie DNA te activeren, en technieken om te zien of je het goed gedaan hebt of dat je er nog aan moet werken. Technieken om gefocuseerd te blijven. En al deze technieken moeten onderling gedeeld, geleerd, onderwezen en gepraktiseerd worden. En als je, zoals anderen dat doen, zegt: ik hoef alleen maar van mezelf te houden, dan heb je absoluut gelijk. Maar omdat je een mens bent in deze wereld moet je je kennis delen, je voorbeeld delen, een licht voor anderen zijn. En dit delen is actief, niet een wachten totdat iemand op je af komt. Hoe moeten zij weten dat je iets te delen hebt als je het niet aankondigt? Jezelf liefhebben als de andere is een actieve instelling.

Dus de gratie van de les van vandaag is: delen en leren.

En als ik naar anderen kijk die teveel van hun negativiteit, hun problemen, hun ego's delen, dan denk ik dat je de kunst moet leren van het onderscheid maken tussen wanneer je moet delen en wanneer je moet reinigen, en van het besluiten welke van beide voor het moment geschikt is.

De violette vlam is een goed middel voor reiniging, en om dat gedaan te krijgen er zijn vele technieken beschikbaar. Er is slechts bewustzijn nodig over wanneer ze gebruikt dienen te worden. En deze technieken staan beschreven in boeken en zijn op internet te vinden omdat de wereldregering ze geen obstakel voor hun macht achtte. Die zijn alleen maar op geld uit, en op instrumenten om jullie denken te controleren, alsmede in jullie mogelijkheden om ongelukkig en angstig te zijn. En als je je innerlijke wezenheid reinigt, dan zullen ze je een wereld geven die je uiterlijke belangstelling zal krijgen om ervoor te zorgen en jezelf te vergeten bij het behulpzaam zijn bij rampen die elders in de wereld gebeuren. Dus iedereen heeft of krijgt een oorlog om me bezig te zijn door licht te sturen of vredesmanifestaties tegen de oorlog te houden (als je je tegenover iets opstelt dan geef je het juist leven); dan wel diëten om een gezond leven zonder ziekten te leven, dan wel verslavingen waar je vanaf dient te komen. Vele verschillende manieren om je met de wereld en jezelf bezig te houden en je het idee te geven dat je er allemaal wat aan moet doen.

En nu zeg ik dat je wat moet doen aan je zienswijze met betrekking tot de wereld, aan de afstemming van je zintuigen; en dat je je innerlijke wezenheid moet reinigen. Doe ik nu hetzelfde? Lijkt erop, nietwaar?

Ik spreek over de gratie van het leven. En hoe past dit in een levensgratie?

Iets is een levensgratie als het met de stroom meebeweegt en als basishouding in je leven niet veel energie kost om gedaan te krijgen.

Dus aan de ene kant moet je iets gedaan zien te krijgen en zet ik je aan om iets te doen, maar aan de andere kant vraag ik ze zo min mogelijk te doen. Ja, wonderlijk nietwaar?

Over hoe een eenvoudige manier verkregen wordt om de dingen gedaan te krijgen sprak ik in de eerste helft van deze doorgave. Ik heb het je al verteld.

Door te delen en wanneer je met een groep mensen deelt wordt leren eenvoudiger en wordt het geleerde gemakkelijker in de praktijk gebracht.

En bij delen behoort ook luisteren, want als je niet luistert dan leer je ook niets. En als je niet naar je innerlijke stem luistert weet je niet wat je moet delen.

Delen maakt het leven voor iedereen van jullie gemakkelijker. Je bezit kennis niet. Dat kun je niet. God bezit kennis, en wij allen bezitten, omdat we deel van God zijn, deze kennis. En aangezien we een deel van GOD zijn kennen we hem volledig, en kan er dus ook niets voor ons verborgen blijven. In dit speciale spel van het leven kunnen mensen macht manifesteren door kennis op te slaan en niet te delen. Dan ben je gierig op kennis en ben je verantwoordelijk voor het niet-kennen van deze wetenschap door anderen, alsmede voor het lijden dat je door op deze wijze te handelen vergroot. En als je met je kennis geld wilt verdienen kun je beter nog een tweede keer nadenken, want kennis is het bezit van iedereen. Hopelijk zal Nesara spoedig door jullie gemanifesteerd worden, en zal het probleem van het voor jezelf in de kost voorzien voorbij zijn... als jullie hier met z'n allen een mooie 'wonderen bewerkstellende' visie over koesteren.

Delen en luisteren (hetgeen betekent: fijnafstemming te doen van de vaardigheid naar je innerlijke stem te luisteren), naar anderen luisteren, onbevooroordeeld zijn en openstaand voor onder welke vermomming dan ook de waarheid jouw kant op komt, en graag willen leren wat je om te leren gegeven wordt.

En misschien zullen in de toekomst boeken slechts ten behoeve van de wijsheid, de onderwijzingen, de kennis die zij aan anderen uitdelen... gedrukt worden.

En misschien wordt het ontvangen van kennis, wijsheid en lering daarvan dan wel gewaardeerd als even hoog en belangrijk als het delen ervan door degene die weet.

Jullie hebt elkaar nodig.

Teneinde het Leven gemakkelijker te leven, te leren, te koesteren... te maken moeten de mensen leren de wijsheid te delen, alsmede de technieken om wijsheid te onderhouden en tot anderen over te dragen door middel van leren en luisteren. Dit leren en luisteren zal veel eenvoudiger zijn als het in groepen wordt ondernomen. De energie van de groep zal de last van het leren verlichten. Een andere manier om de last van het leren te verlichten is een voorbeeld te zijn in het dagelijks leven en anderen te laten weten wat je met ze wilt delen in woorden, door een voorbeeld te zijn en door bereidheid je visies en leringen te delen en door vragen te beantwoorden.

De kunst van het delen (wist je dan niet dat dit een kunst is?) bestaat eruit de ander te laten weten dat je iets te delen hebt. Dan wacht je om te zien of ze vragen hebben en richt je hun vragen op een beter begrip van jouw wijsheid. Dit is een gezondere wijze van delen dan door te zeggen: ik heb iets te delen, en mensen zullen, als ze de onderwijzingen nodig hebben die ik kan bieden, wel tot me komen. Hoe moeten ze dan te weten komen wat jij te bieden hebt?

En het meest grappige van alles is, dat als je deelt, de voldoening verzekerd is. God is een GOD van liefde en van overvloed. Dus delen is geven van de overvloed die in je is. En als iedereen deelt en leert zal de (innerlijke) bron nooit opdrogen. Maar om te kunnen delen en leren moet je bescheiden zijn over jezelf en de ander respecteren. Want delen met een ander en van iemand leren kan met dezelfde en in hetzelfde gesprek plaatsvinden. Deze weg tot de vreugde van leven, delen, luisteren, leren... zal onfeilbaar iedereen steeds verlichten.

Heb het goed bij het overwegen van deze gratie van het leven, zowel als van de volgende levensgratie.

Ashtar zegt 'het beste' en tot de volgende keer.

Overdracht gestopt; jammer hè?

(redacteur: Zeg, iedereen heeft recht op pauze; dat is tenminste in ons huidige geloofssysteem nog zo ;-)

Vredespaleis 16 maart 2004

Hier is Ashtar die naar je computer glimlacht met overdracht 2101.

Jullie denken over mensen met autoriteit, met voldoende zelfrespect... en over de houding van dezen tegenover mensen die dit laatste nog niet hebben kunnen opbouwen. Deze eerstgenoemde mensen dienen te werken aan hun respect voor ieder wezen, en degenen met weinig zelfrespect moeten hun eigen waarde leren kennen.

Dus wat doet het ertoe?

Weet je, als we jullie niet als wezens die van dezelfde GOD deel uitmaken, gerespecteerd hadden: hoe hadden we dan enige hulp kunnen verlenen? Hoe zouden we ons kunnen voorstellen dat we jullie hulp hadden kunnen bieden? Indien we jullie niet als familie hadden kunnen zien dan zouden we over ontwikkelingshulp spreken. En we bezitten verscheidene technieken, die bewustzijn manipulerende technieken zijn om jullie een beter zicht te geven op wie jullie zijn, alsmede technieken om de vervuiling van water, lucht en grond op te lossen. Wat is het probleem met het hebben van meer kennis en ervaring dan jullie?

Als jullie je tevreden zouden stellen met minder dan wij bezitten, dan wel als wij jullie zouden geringschatten in de zin van jullie te zien als minder dan wat wij zijn, dan zou delen ontaarden in handel drijven. En handelen is deel van de machtsstrijd. Zou ik mijn kennis met jullie verhandelen, en jullie mij in ruil verering moeten geven? Waanzin! En wat te denken over het ruilen van kennis tegen mensen om op te kunnen experimenteren, net als de grijzen gedaan hebben? Absoluut walgelijk! Hoe dan ook, de computer waarop je werkt is verkregen in ruil voor het bloed van deze mensen. Gelukkig voor jullie allen dat het offer dat deze mensen brachten het mogelijk maakte dat het getij van deze verkwanseling ten gunste van de mensheid gekeerd werd, en dat is de reden dat je in staat bent via het internet informatie te delen.

Aartsengel Michaël geeft veel informatie over hoe het DNA te veranderen, het onderbewuste te herprogrammeren enzovoort. Deze technieken zijn zeer goed voor groei, voor het veranderen van leefpatronen en om meer dan ooit te weten wie jullie zijn. Hoorde je ooit over een uitruil tussen Ronna Herman en Aartsengel Michaël betreffende de kennis die hij haar gaf? NEE en nog eens NEE. Dat is niet de manier om te delen. En overvloed en vreugde van hart gedijt alleen door te delen. Ronna Herman handelde voor een deel met deze wijsheid, ze maakt een deel ervan via internet vrij toegankelijk en de rest verkoopt ze om van te kunnen leven. Zou het niet mooi zijn als ze niet hoefde te handelen en zuiver zou kunnen blijven in haar intentie, aan de samenleving dienstbaar te zijn? Dus alle kennis die ze door de gesprekken met Aartsengel Michaël verkrijgt zou dan vrij toegankelijk zijn voor iedereen die ze nodig heeft, zowel als voor iedere toevallige voorbijganger. Iedereen zou hier beter van worden.

Een samenleving die gebaseerd is op geestelijke waarden zou iedereen gratis levensonderhoud en gratis kennis moeten bieden. Alleen als je van je pad van groei afdwaalt zou het gratis spul wat moeilijker te verkrijgen moeten worden. En het uitdelen van kennis aan mensen is in het leven niet waardevoller dan het verzekeren dat iedereen wat te eten heeft. De vraag is: wát is het dat je hart doet zingen? Is het dat je brood maakt terwijl je zingt en de God binnen in je prijst voor de jou gegeven mogelijkheid dit te doen? Dit brood zal bijzonder rijk aan energie en voedingswaarde zijn. Of is het meer het, op de traptreden van een kerk of tempel, discussieren over de concepten van het bestaan? De Grieken zouden voor het laatste gekozen hebben. Ik kies voor het eerste. Iets dat gemaakt is met bewustzijn en met liefde voor het werk, wordt door het gebed en de energie waarmee het brood gezegend is, veel waardevoller dan de holle begrippen van ijdele woordenwisselingen.

Bid met je denken, werk met je handen en weet in je hart dat je God bent; en voel dit in je wezenheid en straal het door je poriën in de wereld uit. Gezegend zal zijn wat uit je handen komt. Gezegend zullen de mensen zijn die deze gave ontvangen. Gezegend zijn allen in deze cirkel van Leven en Liefde.

Het feit dat we de kennis en wijsheid die we hebben met jullie gaan delen betekent niet dat jullie er niets tegenover zouden hoeven te doen. In de geschiedenis van de mensheid hebben we jullie op zeer verschillende tijdstippen kennis en wijsheid aangeboden. Steeds bleek dat de priesters dit voor de gewone mensen verborgen hielden, en binnen drie generaties was de kennis weer aan het afnemen. De reden voor deze afname was dat de kennis over hoe de dingen volbracht moesten

worden niet gepaard ging met een zekere rijpheid van hart en denken. Er was geen begrip van de aangeboden wijsheid. Er was geen groei.

Met dit in het achterhoofd wordt het bieden van kennis en het delen van wijsheid een onderdeel van jullie leerproces. Dus het zal niet onmiddellijk komen, maar met de tijd, wanneer het leren de wijsheid verwerft, de verworven wijsheid in praktijk wordt gebracht, en de ziel ervan door het hart begrepen zal worden.

Het zal komen door communicaties met ieder wezen door middel van dromen, door het van binnen kennen van de dingen, door innerlijke aanschouwing, door onderwijs dat op Ziele-niveau beschikbaar is, en door innerlijke ervaring van de concepten zodat ze dan niet leeg meer zijn. Alleen deze soort van onderwijs zal blijvende resultaten boeken. En we zijn hier voor blijvende en beklievende visies over het omhoog trekken van de aarde en de wezens van de aarde.

Net als jullie zag ik ook de plaatjes van de 'bonsai katten' (kleine poesjes die in glazen potten gestopt worden). Mensen zijn wreed. En hen ontbreekt een weg tot zelfstandig denken en voelen. En nog belangrijker: ze denken dat hun gevoel het beste is dat er bestaat. Ze worden weggevaagd door hun eigen emoties die op school helemaal niet geoefend werden, die door de media gecontroleerd zijn, die instabiel gemaakt worden omdat instabiele mensen ongelukkig zijn en eerder iets zullen kopen om tijdelijke voldoening en verlossing van hun ongelukkige emoties te verkrijgen. Het is een deel van de machtsstrijd in jullie wereld. In jullie wereld geldt de vraag: hoe kan ik zoveel mogelijk mensen controleren. Ze hebben de technieken klaar liggen. En ze maken de mensen gereed om gecontroleerd te worden. Kijk maar naar de reclame van Volvo en het vreemde verhaal uit Zweden (op dezelfde dag in één dorp 32 Volvo's gekocht door mensen die niets van elkaar wisten). Hup, daar gaan ze.

En wat gaan jullie er tegen doen? Nesara! Juist!! Om een beetje cynisch te zijn: jullie kunnen het niet alleen doen. Dus jullie hebben hulp nodig, en wat is jullie aanbod in de ruil? Wat schuift het voor ons? Niets dan een zootje hardnekkige mensen die maar gewoon doen wat ze zelf voor hun wereld juist en rechtvaardig achten. En omdat je denken gecontroleerd wordt kun je dat niet voor jezelf beslissen. Eerst moet je leren vrij te zijn: vrij van controle over je bewustzijn, vrij van ziekten die veroorzaakt worden om je energieniveau naar beneden te krijgen, vrij van je gerichtheid op ongelukkig en ziek zijn, enzovoort, enzovoort. En het belangrijkste: vrij te zijn om je verbinding met je Ziel, je goddelijke lichtvonk te voelen

en de mogelijkheden om te leven uit haar innerlijke geleiding.

Ik zal je zeggen wat wij uit dit handeltje wegslepen: de vreugde van het delen. De vreugde van de mogelijkheid jullie de vreugde van oneindige vrijheid terug te geven. De vreugde van het jullie naar je Ziel te leren kennen; de vreugde van het terugvinden van onze familie. Dit is het enige wat wij willen en ook krijgen door jullie te helpen, en we beschouwen dit als een zuivere zegening van God.

Als Nesara is afgekondigd moeten alle problemen die de wereld nu te zien geeft nog steeds onder ogen gezien worden. Maar als je vrij bent naar een echt antwoord te zoeken, naar een echte verandering die aan alle betrokkenen ten goede komt, dan zullen jullie een verandering krijgen die van de wereld een betere plek voor jullie en mij zal maken. Maar jullie moeten het zelf maken. Wij kunnen leringen, wijsheid en technieken bieden, zoals ik al eerder heb aangegeven.

Het is jullie wereld, jullie visie (dan wel gebrek daaraan) om deze wereld in een betere te veranderen. Heel veel scholing, ervaringen, innerlijke en uiterlijke reiniging dienen ondernomen te worden. En denk niet dat mensen zo gemakkelijk veranderen. Ze moeten leren dat ze slechts een kleine vonk van licht zijn en dat er anderen zijn, zoals dat poesje in de glazen pot, die dat ook zijn. Mensen zijn trouwens allerm minst uniek; hun oorsprong is precies gelijk aan de oorsprong van een poes, een hond, een mier of (zelfs) de mug. Maar mensen zijn uniek door de feitelijke situatie dat zij de rotzooi gemaakt hebben en dat zij die ook weer moeten opruimen.

Ik zal de overdracht beëindigen met de wetenschap dat, voordat ik de verschillende gratiën van het leven ga herhalen, het beter is ze te lezen. Anders zal mijn doorgeefkanaal geen tijd meer hebben om haar kinderen van school te halen.

Imhat imhal solo manua pateh , mijn dierbaren.

Het beste!

Ashtar heeft de verbinding gesloten, overdracht onderbroken.

Vredespaleis 16 maart 2004, deel twee

Opnieuw hallo, ben je nu wel klaar?

Hier spreekt Ashtar voor missie 2014. Wij zullen, alleen voor nu, de trance aan anderen in de wereld overlaten. De trance van het in liefde voor elkaar opgaan, de trance van het 'high' worden door drugs, de trance van het teveel chocola eten, de trance van goede sex te hebben, de trance van te mediteren, de trance van een overweldigende ervaring, de trance van een kind te krijgen, de trance van genot, van verlangen, van met jezelf bezig te zijn.

Deze trance is slechts de trance van je zintuigen. En dit kan op uiteenlopende manieren plaatsvinden. En ja, dit is één van de valkuilen van het een mens te zijn of een mens te worden.

De gevoelens van de zintuigen kunnen zeer sterk zijn. En het evenwicht van de interne chemische stofwisseling en van het hormoonsysteem kan eenvoudig verstoord worden en op ongezonde levenswijzen afgericht worden. Plaats het voedselvraagstuk bij deze uitgangspunten en je ziet in waarom het zo moeilijk is jezelf op de één of andere wijze in de hand te houden. Iedereen van jullie heeft zijn zwakte waardoor het evenwicht verstoord zal worden.

En tegenwoordig groeien de kinderen helemaal zonder evenwicht op, en de prijs voor het verstoren van wat er nog aan evenwicht overblijft is gemakkelijk te vinden. Kleine speeltjes tussen de chips, suiker in yoghurt, 'spirituals' zingen op middelbare scholen, en de parade (op de TV muzieksender MTV) van sex en misbruik van het woord liefde, de aandacht waarmee ze het met elkaar doen en de reden dat ze zo doen. Opnieuw en opnieuw zeg ik: menselijke wezens met waarden en een denken waarop ze trots kunnen zijn kunnen nog steeds veel leren van onderbewuste dieren en van (zogenaamd) dierlijk gedrag. Dus hoe zou je dit gedrag van mensen dan wel willen noemen?

Laten we vandaag over vriendschappen en relaties spreken; een 'heet' onderwerp op jullie planeet, dat weet ik.

Eerst beginnen we met het vrienden zijn. Meestal zijn vrienden geen vrienden op de manier zoals wij dat hier zien. Vrienden die over elkaar roddelen kun je moeilijk vrienden noemen. Vrienden vanwege dezelfde belangstelling: oké, ze delen de tijd dat ze tezamen zijn met elkaar. Vrienden omdat de één iets heeft dat de ander nodig heeft: die verhandelen en bedriegen elkaars vriendschap. De lijst wordt langer en langer.

En werkelijk compagnonschap dan? Het samen delen van een traan, een lach, een gezamenlijk doel, een interesse, een gezichtspunt, een strijdpunt; tijd te delen, delen... waar hoorden we dat woord ook al weer eerder? Realiseerde je je toen dat vriendschap een liefdesrelatie is, bijna als het liefdespartners zijn? En ja, jullie zijn partners in deze vriendschap. Dus het verlies van een vriendschap is vrijwel net zo zwaar te dragen als het verlies van een levenspartner.

Onderschat nooit, maar dan ook nooit het belang van vrienden te zijn. Als je geluk hebt zal in het leven je spirituele familie je vriendenkring worden, als ze thans op aarde rondlopen. Anders moet je ze in andere zonnestelsels gaan zoeken. En dan kan je ze gedurende de nacht op gaan zoeken, mits je er om vraagt en zij jou ook willen zien.

Vrienden kunnen ook familieleden uit een vorig leven zijn. Je kent elkaar en op die manier is het eenvoudig de liefde die je voor elkaar voelde in een vriendschappelijke relatie te koesteren. Met de spirituele familie is het net zo.

Vrienden maken, en de beste manier om relaties aan te gaan, is een vriend te zijn: voor jezelf, voor je vrienden, voor de God binnen in je... en om een vriend voor de hele wereld, het universum en de schepping te zijn.

En het spreekt vanzelf dat vriendschap gaat over het samen delen van de moeilijke tijden, de goede tijden en alles daar tussenin. En slechts door te delen ben je in staat de vriendschap te onderhouden.

Ik denk dat de meesten van jullie dit al weten en in het dagelijks leven in de praktijk brengen.

De meeste mensen die in liefdesrelaties verwickeld zijn brengen slechts evenwicht in hun hormonen, hun seksuele lusten en genieten van het niet alleen zijn in de wereld. Wat is daar mis mee? Hoezo: niet alleen te zijn? Je hebt toch vrienden, niet dan? Nee? Of voldoen die niet aan jouw behoefte als mens en als gewaardeerd persoon gezien te willen worden, voor goede gesprekken om de dingen die je pijn doen mee te kunnen delen.

En als je een levenspartner hebt? Is zij of hij je vriend? Jullie willen graag dat ik over tweelingvlammen spreek, zielemakers etc. Ik wil slecht de basisbegrippen van het dagelijks leven aan-

roeren. Als de basis goed is zullen de tweelingvlammen, zielemakkers, je ziele-familie en zielebroeders en -zusters je vinden, mits zij daar ook verlangen naar koesteren.

De meeste mensen kennen de vreugde van het terugvinden van een gekoesterd familielid in je huidige leven. En dit is inderdaad een geschenk. Als je je nog steeds in een liefdesrelatie zult bevinden die anders is dan het vrienden of voorbijgangers zijn, dan is dat slechts een zaak van je (karmisch) contract. En hier wordt nog steeds aan voorbijgezien door de meeste spiritueel georiënteerde mensen; vandaag de dag worden vele van dit soort contracten uitgespeeld tussen familieleden. Want vandaag de dag hebben mensen behoefte aan het vertrouwen / het kennen van oude familieleden teneinde in groepsverband, in een samen werken de dingen gedaan te krijgen. Je verheugt je over het terug vinden van verloren geliefden uit vorige levens, en op hetzelfde moment weet je dat je aan de slag moet.

Het belangrijkste is je te realiseren dat LIEFDE nooit verloren gaat en herinnerd zal worden op het moment dat je elkaar opnieuw ziet. Het doet er niet toe of je elkaar vriend(inn)en, geliefde, broeder, zuster of vreemdeling noemt: wanneer ze je na aan het hart liggen zul je ze herkennen.

Het al dan niet hebben van een goed werkende relatie (waarbij het er niet toe doet of ze vriend(inn)en, partners, huidige familieleden of collega's zijn) hangt af van jouw vaardigheid een vriend of geliefde voor jezelf te zijn en dit dan met de ander te zijn. En de gratiën van het leven zullen nodig zijn om deze relatie gezond te houden.

Respect en dankbaarheid zijn vanzelfsprekend nodig. Maar meer dan wat ook heb je de vaardigheid van het delen en het luisteren nodig. Het avontuur zal binnenkomen als je in deze relatie werkelijk wilt zijn wie je bent. En dit laatste is een avontuur op zichzelf. Indien je jezelf respecteert is het aangaan daarvan onvermijdelijk. En de ander doet hetzelfde.

Het avontuur bestaat uit het gaan met de stroom van het LEVEN, verantwoordelijkheid te nemen voor het zijn van de beste die je zijn kunt, het hoogste gezichtspunt over jezelf in de relatie over te brengen (of die nu liefde- of vriendschap-georiënteerd is doet er niet toe) en de bereidheid je angsten, boosheden, slechte gewoonten, vreemde gedachtenpatronen of concepten, en andere onopgeloste aangelegenheden... onder ogen te zien. En op deze wijze zijn verhoudingen heilig en de beste oefenschool om in het leven en in je ziel rijp te worden.

Aangaande relaties met zogenaamde geliefden, dus liefdesrelaties:

In jullie wereld lopen er vele discussies over het wat en hoe, en ik heb daar niets specifiek aan toe te voegen. Jullie is al veel verteld over het wat en hoe van relaties, en toch maken jullie er, zoals gewoonlijk, een puinhoop van.

- 1: LIEFDE is heilig, en ook relaties; of ze nu op samenleven of op vriendschap georiënteerd zijn;
- 2: Respect is de basis voor welke relatie ook;
- 3: Dankbaarheid voor elkaars gezelschap en dankbaarheid voor de wens de relatie te onderhouden;
- 4: Het leven delen;
- 5: Elkaar koesteren;
- 6: Voor elkaar zorgen;
- 7: Meebewegen met de levensstroom;
- 8: Avontuur zoeken;
- 9: De beste zijn die je kan zijn;
- 10: Fouten aanvaarden en vergeven;
- 11: Eerlijk zijn;
- 12: Vreugdevol zijn;
- 13: Veel lachen;
- 14: Indien nodig: huilen in elkaars gezelschap;
- 15: De waarde van het in stilte samenzijn waarderen;
- 16: Afscheid nemen als dat nodig is en je herinneren dat de liefde doorgaat, zelfs als je elkaar in dit leven niet meer terugziet;
- 17: Neem het niet te lichthartig, je bent in deze relatie verantwoordelijk voor het beste voor alle betrokkenen. En het dichtbij zijn door verbondenheid met je partner of vriend door Liefde maakt het de moeite waard er onderzoek en moeite aan te besteden;
- 18: Verwacht niets terug voor je inspanningen, de vreugde van het in staat zijn te geven en de vreugde van het een vriend uit de put helpen moeten je genoeg zijn;
- 19: Omdat jullie mensen zijn met de normen en waarden van de op macht gebaseerde samenleving nog steeds in jullie denkbeelden verankerd, zou ik willen toevoegen: leen geen geld uit, geef het zonder enige verplichting of geef het niet.

Ik denk dat deze lijst voor iedere relatie voldoende is. En oefen als je met je ouders, kinderen, partner, vrienden, collega's... samen bent: je zult de hele wereld overdekken met een gezonde manier van je tot elkaar verhouden.

We zouden nu kunnen praten over de morele implicaties van het bedriegen van je echtgeno(o)t(e) (waarom ben je getrouwd als je geen belofte kunt houden?), het verbreken van beloftes ten behoeve van een andere partner-relatie enzovoort.

Als je de lijst in gedachten houdt moet je eerst voor jezelf duidelijkheid krijgen. Meestal ben je zelf niet vrij van problemen als je problemen in de relatiesfeer ondervindt. Of je manier van delen werkt niet zoals die verondersteld wordt te werken.

En over hetzelfde avontuur te hebben? Indien je jezelf wilt ontwikkelen in de richting van meer en meer GOD zijn in het dagelijks leven dan heb je het avontuur nodig. Bevat de relatie avontuur? Dit is voor partners belangrijker dan voor vrienden. Het hangt ook af van de tijd dat je tezamen bent. Hoe langer je samen bent, hoe meer je moet delen en samen moet beslissen welk soort avontuur je zult zoeken. Als je je niet voorneemt hetzelfde avontuur te zoeken dan zal de kans duidelijk aanwezig zijn dat jullie in tegenovergelegen richtingen van het God uitdrukken in je dagelijks leven, zult uitgroeien.

En wanneer dit gebeurt zal het delen en het begrijpen van de weg van ieder individu zich bewegen in de richting van een onnodig onrijp einde.

Wat betreft partners zeg ik op dit moment niet dat je alle tijd samen en met dezelfde bezigheden moet besteden. Je bent nog niet zo ver in je ontwikkeling van het God zijn dat je dit zonder ruzie of het verbreken van de relatie zou kunnen verdragen.

In de toekomst zul je door LIEFDE met je partner verbonden zijn, door het delen van hetzelfde avontuur, door telepathie, door innerlijk te voelen wat de ander voelt enzovoort. Dan ben je nog steeds twee persoonlijkheden, maar onderling verbonden met koorden van liefde en vrije wil om de ene uitdrukking van LIEFDE samen te delen. Indien de ontwikkeling voortgaat zoals die voort moet gaan zul je uiteindelijk één zijn in denken, één in energie, één in hart. Maar dan ben je tevens zó dicht bij GOD dat de ontwikkeling het mogelijk maakt zeer spoedig thuis te komen en één te worden met GOD.

De toekomst is schitterend voor mensen die zichzelf door middel van een relatie willen ontwikkelen. Het is de snelste manier jezelf te leren kennen; je concepten, je innerlijke waarheid. En door dit te zien ben je in staat er enkele aanpassingen in door te voeren. En door met de stroom te bewegen, je vrije wil te gebruiken voor groei en eerlijk voor jezelf te zijn, zul je iedere kans benutten om meer en meer een GOD in jezelf te worden. Houd slechts de regels van het eerlijk in een verhouding leven in gedachten terwijl je er mee werkt, en je weg er doorheen banend leer je jezelf op de meest moeilijke en diepgaande wijze kennen.

Tot bij de volgende overdracht, en onthoud:

Saom guan imhal pateh solomuni.

Deze keer houd ik het bij vijf woorden.

Tot ziens!

Ashtar.

Overdracht gesloten.

Vredespaleis 17 maart 2004

Hier spreekt Ashtar.

Als je de 19 punten over verwantschap gelezen hebt dan begrijp je dat dit allerm minst inbreuk maakt op het leven van je leven als een deel van God. Relaties zijn niet moeilijk zo lang je oprecht tegenover de God binnen in jezelf blijft. Wat de 19 punten betreft: vele ervan zijn deel van het dagelijks leven, zoals het gaan met de stroom. En als je voor het Leven zorg draagt dan zorg je voor je relaties. Als je dankbaarheid in praktijk brengt dan zul je dankbaar zijn voor het andere wezen in je leven. Als je avontuur zoekt is het logisch dat als je de ander respecteert, je het ook deelt en de ander uitnodigt er in mee te doen.

Het gaat alles over de basisbegrippen, de grondhouding, de basale waarden, de grond van uitdrukking geven aan hoe je in het dagelijks leven bent. Met het denken weet je dat al. En de waarde van het samenzijn is de groei die je erdoor kunt bereiken. Relaties zijn een les in Liefde, eigenliefde en liefde voor een ander wezen, uitgedrukte Liefde die Liefde terug ervaart. Zie het maar als een grote versneller voor Groei in Leven en een overvloedige bron van Vreugde.

In dit geval doet het er niets toe of je in relatie staat tot kinderen, je ouders, je schoonmoeder, vrienden, collega's, je baas, burens, de huurbaas, de winkel-eigenaar of de politieagent die je een bon voor te hard rijden wil geven.

De 19 punten doen er echt toe; pas ze toe op alle vormen van verwantschap.

Vele discussies over verwantschappen gaan over spiegelen. En inderdaad, dat gebeurt, maar het wordt ook reeds als een wapen misbruikt. Werkelijke terugkoppeling is geen spiegel voor degene die de terugkoppeling geeft. Zij hebben al nagedacht over hun aandeel in het spel. En spiegeling ziet slechts één kant van de verwantschap en niet beide kanten.

Het is een goed hulpmiddel. Het heeft zijn beperkingen en dient slechts gebruikt te worden door degene die zijn / haar eigen gedrag onder ogen wil / moet zien. Anders gebruik je het als een oordeel. We spaken al eerder over oordelen.

Er zijn andere concepten voor het genezen van een verhouding en om het drama te zien dat de mensen van hun dagelijks leven maken. En opnieuw en opnieuw zeg ik het, dit zijn enkel concepten binnen de geconstrueerde werkelijkheid. En je moet het oordeel in deze concepten overwegen. Zijn zij werkelijk vrij van oordeel of zijn zij een veroordeling voor één van de twee mensen. Als je de 19 punten van verwantschap werkelijk leeft dan zul je waarschijnlijk geen enkele techniek om de relatie te redden nodig hebben. Je zult een duidelijke mening over jouw kant van de verhouding nodig hebben, een duidelijke mening over wat je bent en wat je doet. Daar gaat het om bij alle problemen die je ontmoet. Je moet eerst jezelf en je innerlijke concepten over de dingen overwegen. Het is steeds van groot belang welk soort van bewustzijn je hebt en hoe je dat gebruikt om jezelf als deel van God te zien en om de binnenkant van jezelf schoon te maken. Dan heb je jezelf schoongemaakt en kun je de ander in dezelfde Liefde en dankbaarheid bekijken die je zelf voor het leven en voor jezelf als God voelt, en je zult de God in de andere zien. En het zal genoeg zijn.

Veel besprekingen gaan over ziele-partners, ziele-familie, tweelingvlammen. En ja, zij bestaan. Het is inderdaad een mooie ervaring om met hen samen te zijn, met hen te leven, met hen te groeien, elkaar te koesteren; om door aan een groepsproject te werken liefde, God en inzicht met elkaar te delen. En het verlangen naar dit soort diepgaande verhoudingen beweegt iedereen om er naar te gaan zoeken.

Als je je relaties vanwege de zelfde sport kiest, de zelfde soort sigaretten of het merk van je bier of je kleren, dan verlies je de band met de God binnen in je. Dan kies je vanwege je waarden, en hiermee toon je aan dat die waarden de God binnen in je niet laten meetellen.

Als je je verhoudingen wegens het geslachtelijke kiest of als middel tegen eenzaamheid, ben je opnieuw de buitenkant aan het leven zowel als de hormonen binnen in je, het lichamelijke deel. Ben je slechts je lichaam? Dan hebben de mensen weinig waarde in verhouding tot de andere dieren. Gewoonlijk zal een dier de eigen soort en nakomelingschap niet ruïneren, omdat kinderen en de toekomst van de kinderen het belangrijkste deel van het leven is. Gewoonlijk zal een dier

het eigen milieu niet bederven, hun leven hangt ervan af dus zijn zij zorgzaam. De dierlijke mens doet dit in het geheel niet, als je maar even naar je tegenwoordige wereld kijkt.

Dus hoe kies je je verhoudingen wanneer je meer dan je lichaam bent? Andere mensen denken over dezelfde achtergrond of dezelfde hobby of sport. Zij zullen niet denken over een gemeenschappelijke mening onderling over de maatschappij, dezelfde ideeën die voor de opvoeding van kinderen van belang zijn of dezelfde smaak. Spiritueel georiënteerde mensen kiezen voor geestelijke familiebanden, voor gemeenschappelijk karma. En meestal voelen de vrouwen de drang een geestelijk leven te leven, en kiest de man voor een materiële opvatting over de wereld. Als deze twee huwen op de basis van het geslachtelijke en patronen van karmische schulden, dan heb je een goede combinatie om van te leren, met heel wat probleem, ongelukkige uren, gehuil en een goede grond voor scheiding. Maar je groei kan als versnellend naar formule 1 niveau beschouwd worden. Het zal een hoop groepswork vergen en veel hulp om deze auto op het spoor te houden.

Hoe kies je een verhouding? Ziele-makker? Tweelingvlam? Hoe herken je hen? En leven zij waar jij leeft, in het hier en nu op dit ogenblik van de tijd? Dat is niet altijd de situatie. De ziele-makkers, ja; maar de tweelingvlammen, dat is de vraag. En een zielpartner kan je tweelingvlam zijn, speciale reisgelegenheden in dit uitzonderlijke spel van het universum waar je in leeft.

De belangrijkste basis die je zou moeten bedenken bij het kiezen van je verhoudingen is: elke ontmoeting met de één of andere heeft zijn redenen. Elke persoon waar je ruzie mee maakt geeft je een les. De meest waardevolle lessen in het leven zijn de moeilijke. En het belangrijkste bij het kiezen van je levenspartner is dat je levenspartner degene is die je ziel doet zingen. Wie doet je ziel zingen? Voor wie voel je de liefde van je ziel? De liefde in je ziel die God is, is een duurzame. Deze liefde zal de tijd, ruzies, goede en slechte tijden doorstaan. Als je voor minder gaat zal je worden teleurgesteld. Als je voor minder gaat zou je vrij moeten zijn je ziele-doel in dit leven te leven en toch je verwezenlijking te accepteren en degene die je bent en waar je bent te blijven.

Laat me deze tegenspraak die je op dit ogenblik voelt verklaren. Hoe kan ik tezelfdertijd vrij zijn en gebonden blijven in een verhouding die minder is dan ik zou willen dat ze was?

In een ideale situatie kies je een Liefde (-partner). Deze partner heeft dezelfde ideeën over het samen leven, het samen groeien. In elke ruzie verkiezen jullie allebei om een stap naar de andere te doen in plaats van hem / haar de rug toe te keren. De liefde is een gezegde geworden, zoals het zou moeten zijn.

Na een paar jaar worden jullie rusteloos, ga je denken over die aardige vrouw / man buiten je verhouding, het gevoel dat je een ziele-makker nodig hebt, de drang van het ervaren van een nieuw iemand in plaats van je tot elkaar te wenden. Het delen stagneert, de ideeën gaan verschillende kanten op, de hormonen spreken en je denkt: is dit alles in het leven dat op me wacht om te onderzoeken? Dan vindt je een ander lid van de ziele-familie en je spoedt je naar een nieuw avontuur, een nieuwe verhouding. Omdat je niet voor minder gaat dan het hebben van een nieuwe bloeiende en veelbelovende verbinding met de ander.

Dus wat ging er verkeerd met de eerste liefdespartner die je koos?

- Interesse, u kent haar / hem reeds;
- het delen;
- avontuur;
- medeleven;
- energie.

In de eerste jaren van een verhouding zijn deze gewoon, deze dingen komen zonder enige inspanning. Later, wanneer de dagelijkse plicht komt, wanneer je vergeet onder elkaar te bemiddelen, vergeet om elkaar in de kleine dingen van het leven te koesteren, vergeet over het avontuur te spreken en het avontuur te beginnen, het gevoel van dit avontuur te delen, het liefhebben gedurende de dag en het verzegelen daarvan met de liefdeshandeling zoals mensen dit met hun geslachtssystemen doen die voor reproductie werden ontworpen. Gewoonlijk zal het geslachtelijke deel voor een tijdje gaande blijven. Maar het liefhebben gedurende de dag onder het geven van aandacht, elkaar koesteren, elkaar strelen in iedere wezenheid (denken, lichaam en ziel; of ziel, het lichaam en denken) is het deel dat gemakkelijk vergeten wordt wanneer het dagelijkse leven haar aandacht opeist. Of wanneer de eerste gloed van het verliefd worden op de Ziel van de geliefde langzaam verdwijnt.

De problemen die mensen hebben, hebben veel te maken met de leeftijd die in de geschiedenis nog steeds dalende is. Als je het geluk hebt 70 jaar te leven, dan moet je alles in een zeer korte chronologie volbrengen. Het groeien, rijp worden, avonturen beleven, bereiken van wijsheid, opvoeden en ondersteunen van kinderen, het leren om in een verhouding te leven (normaal kost het 30 jaar om dit te leren, en dan komt de tijd van het genieten van de verhouding pas), het leren vaarwel te zeggen en voor de verandering van levensvorm voorbereidingen te treffen. Ik zal jullie een levensproces schilderen dat gezonder is dan wat jullie hebben. En zie het verschil in tijd dat dit nodig heeft ten opzichte van wat jullie voor het leven in dit lichaam beschikbaar hebben.

	Gewoonlijk	Jullie
Vorbereidingen treffen geboren te worden	50	4
Kind/tiener zijn	30	15
Tijd om de wereld te onderzoeken	150 - 250	15
Tijd om naar een liefdespartner te zoeken	50	?
Tijd om samenlevend te leren	30	?
Tijd om kinderen op te voeden en te onderhouden	30	18
Tijd om wijsheid te overdenken	40	?
	75	?
Tijd om wijsheid te delen/ te onderwijzen	100	?
Tijd om in de wijsheidsraad te zijn	50	?
Tijd om verandering van vorm voor te bereiden	5	?
Tijd van voorbereiding voor de verandering	0.5	10 - 15
Het verlaten van de vorm	400	50
Tijd om het geleefde leven te overwegen		

Opnieuw of iets anders beginnen

De geschatte noodzakelijke tijd is 470 jaar binnen een levenstijd en 450 jaar buiten een levenstijd. En dan is de tijd voor avontuur en het onderzoeken van het leven nog zeer kort ingeschat. En de tijd om wijsheid te ontwikkelen is ook zeer kort genomen. Een leven van 900 jaar zou veel beter zijn. Dan heb je mogelijkheden om diverse liefdesrelaties met verschillende personen te delen, meer tijd om de wereld te onderzoeken en zal het onderdeel van wijsheid vergaren niet zo gehaast zijn.

Als ik de geschatte tijd in jullie leven bekijk zullen jullie op 48 jaar uitkomen voor het groeien, het onderzoeken en het opvoeden van kinderen. En de meeste mensen hebben zo'n 10 tot 15 jaar of langer nodig om te sterven. De geschatte tijd is 63 jaar. De rest van de noodzakelijke dingen van het leven vergeten jullie gewoon te doen, of jullie proberen ze ergens tussen door te doen. De pensioengerechtigde leeftijd is op dit ogenblik 65 jaar. Jullie ziet nu waarom de meeste mensen deze leeftijd niet zullen bereiken, gezien de slechte werk- en levensomstandigheden die jullie voor elkaar hebt gecreëerd en de slavernij waar jullie je in bevinden.

Het is wenselijk om kinderen op te doen groeien binnen een stabiele verhouding met veel rustige steun van wijze oudere mensen, zoals het gewone programma dat voorstelt; dan gedurende 30 jaar leren om samen te leven en dan een tijd van leven om een kind (gedurende 30 jaar per kind) op te voeden en te ondersteunen. En de raad van wijze mensen, en de gecalculerde tijd voor het efficiënt zijn in het onderwijzen en het delen van wijsheid is ook een belangrijk onderdeel van het opvoeden en ondersteunen van kinderen.

In jullie wereld hebben de jonge mensen geen tijd voor avontuur, expansie of het opdoen van ervaringen wegens het strakke tijdschema en de reproductiefaciliteiten die tot de leeftijd van 39 jaar duren.

Dus als je ooit het gevoel van het achter de tijd aanlopen had en geen tijd genoeg hebben om alles te doen wat je hart wenst, dan heb je absoluut gelijk.

Met deze verklaring vraag ik jullie om tegelijkertijd te kijken naar de geschatte tijd voor het vinden van je liefdespartner. 50 jaar? Klinkt dat niet belachelijk? Voor jullie, ja; maar niet voor ons. Als jullie eerlijk met een liefdespartner wilt leven, liefde delend, goede ervaringen opdoend, lerend samen te leven, en een basis opbouwend voor het ondersteunen en opvoeden van je enig kind, dan zul je er zeker van zijn dat je een goede verhouding hebt. En elkaar kennen leren vergt tijd. En dit programma is gebaseerd op slechts één koppeling zodat je niet meer dan één kans hebt je liefdesverhouding te kiezen. Als je meer tijd dan 470 jaar hebt dan kan je het proces van het met elkaar te leren leven verscheidene keren volgen, maar dan zul je opnieuw zeer zorgvuldig moeten zijn wie je uitkiest voor het samen opvoeden van je enig kind, om te verzekeren dat dit kind de beste ouders zal hebben en de beste liefhebbende stabiele achtergrond om het een goed begin in een met harmonie en liefde gevuld leven te geven.

En wat gebeurt er met een mens die een nieuwe liefde vindt terwijl hij zich in een gevestigde verhouding bevindt, zou hij voor de karmapatronen moeten weglopen en zijn vrouw en kinderen moeten verlaten? De zelfde vraag kan voor vrouwen worden gesteld. Het is wellicht beter te gaan dan iederéén met je gedrag ongelukkig te maken. Maar het klinkt me niet rijp in de oren. Er zijn andere manieren om het karmaspel met elkaar te spelen. Wat is een tijdelijk deel van de aantrekkelijkheid? Is het liefde of Liefde, of de liefde van de ZIEL, of??

En denkend aan kinderen, als je minstens 470 jaar te leven hebt is de 30 jaar van het uitoefenen van liefde in een verhouding en het geven van een stabiele achtergrond aan de kinderen niet lang. Maar voor jullie is het ongelukkig.

In dit bepaalde spel van liefdesverhoudingen bestaan er geen antwoorden van goed of verkeerd. Je moet het leven behandelen zoals het zich op dit ogenblik openbaart. En ja, ik wens dat jullie allen met een levensduur van 470 jaar van langer zullen worden gezegend. Dan heb je tijd om alles te doen wat je ten bate van alle betrokkenen wilt doen, om 30 jaar te leren schilderen en op 5 instrumenten te leren spelen, tijd om andere melkwegstelsels te zien, tijd om wijsheid te bereiken en je wezen in te zetten voor het delen van deze wijsheid met alle berokkenen.

Tijd om het doorgeefkanaal verlof te geven haar kinderen, opnieuw, van school te halen. Ik verheug me op de volgende doorgave om jullie meer interessante materie ter overweging te kunnen geven.

Het beste voor nu.

Ashar heeft de overdracht beëindigd.

Vredespaleis 18 maart 2004

Hallo, vermoeide. Hier spreekt Ashtar.

Laten we spreken over een gezonde manier om te leven, iets waar jij absoluut niet in slaagt. Ik weet dat de drang van mijzelf om de berichten bij het team en anderen te krijgen ook heel wat tijd en energie van je vergen, en soms voel je je opgejaagd en daardoor met een tekort aan energie.

Morgen, het doet er niet toe waar je bent, richt dan slechts je gezicht naar de lucht, bekijk de Zon en gebruik de technieken waarvan je al weet: het eten van zonlicht. Ik zal ze voor de andere lezers van deze doorgave herhalen: je maakt een driehoek met je handen en plaatst ze voor je met de punt naar beneden gericht (dat is voor je handen veel gemakkelijker te doen). Je navel moet in het midden van de driehoek zijn. Dan keer je je naar de zon. Het is niet van belang of de zon achter de wolken is en of het regent. Dan vraag je de Zon om je de energieën van achter de Zon toe te zenden (de verbinding met Sirius: de Zon is het portaal voor deze energie om deze naar jullie aarde te geleiden), je vraagt de energie van Sirius om je te voeden en om je levensenergie te geven. Terwijl je dit in gedachten houdt, houd je je handen in een driehoek, totdat je handen de driehoek zonder enige inbreng van jouw kant loslaten. Dan ben je klaar en gevuld met de hoeveelheid energie je aan kunt.

Sprekend over de energie van de zon en haar voedingswaarde: als je ooit naar een zonsondergang kijkt vóór het avondeten, let dan eens op je eetlust. Die zal verminderd zijn omdat je reeds door de zon werd gevoed.

Het zonlicht draagt voor een groot deel bij aan het gezond houden van mensen. De gezondheidszorg van morgen zal op licht gebaseerd zijn. Ik weet dat er reeds veel goede boeken en cursussen bestaan over hoe het evenwicht in een lichaam hersteld kan worden door van verschillende kleuren van licht gebruik te maken op de meridianen zoals die door de Acupunctuur worden gebruikt.

Een goede manier om iemands gezondheid te testen is het gebruik van de Vega-test: binnen een half uur zul je de kans zien om (bijv.) een hartaanval te krijgen terwijl de conventionele zorg het begin van de symptomen nog niet eens ziet. Geen reden dus om röntgenstralen of zoiets te gebruiken om de breukplaats in het gebroken been of de gebroken arm te vinden. Ik denk dat een goede magnetiseur deze informatie ook zal kunnen verstrekken.

Chemische producten als geneesmiddelen? Volkomen walgelijk! Jullie hebben goede kruiden, door GOD geschapen voor het geval één van jullie ziek zou worden. En een groot (oer)woud met nog veel onontdekte prachtige en gezonde behandelingen tegen allerlei ziekten.

De belangrijkste kwestie bij dit alles is, hoe voor deze behandelingen gevoelig te worden?

In jullie optiek zouden jullie zeggen, hoe te handelen om deze behandelingen op grote schaal beschikbaar te krijgen? Dat is op dit ogenblik zeker één van de problemen. Als jullie een beter inzicht in hoe het lichaam werkt ontwikkeld hebben, en de industrie van chemische producten ongeloofwaardig wordt en uit de politieke arena wordt gehaald, dan is de vraag hoe een gezonder systeem van gezondheidszorg verkregen moet worden niet zo'n groot probleem meer. Opnieuw gaat het allemaal over niets anders dan concepten. Als het snijden jullie visie op de gezondheidszorg is (zoals het dat nu is, gebaseerd op onderzoek voor het behandelen van mensen op het slagveld), dan zullen jullie deze zorg niet in gezondere vormen kunnen omzetten.

Waarom is het de belangrijkste vraag hoe je voor deze behandelingen gevoelig moet worden? Het is zeer logisch wanneer je naar jullie wereld kijkt die vol is van het met chemische producten mishandelen van organismen, en voedsel met lage voedingswaarde en met chemische producten in reusachtige fabrieken zonder enige gedachte van liefde vervaardigd: het is moeilijk om met dit soort voedsel gezond te blijven. Vele mensen zijn zo gewend aan chemische behandelingen dat zij niet van het zelfgemaakte voedsel zouden houden, omdat het niet lekker zou smaken. Jullie zijn inzake deze kwestie net keurig gedresseerde apen.

Als jullie je (eet)gewoonten in de richting van een gezondere levenswijze zouden veranderen, zouden jullie je lichaamsgeuren eerbiedigen als een natuurlijk iets, als iets dat noodzakelijk is voor jullie eetgedrag en een goede manier om jullie lichaam van afvalstoffen te reinigen. Bekijk ook

geen films met sterke impulsen die op het geslachtelijke gericht zijn, of met geweld of veel lawaai in de zin van geluidseffecten en muziek; verwacht niets van voldoening aan de buitenkant als je aan de binnenkant stimulans nodig hebt. Dan zullen jullie gevoelig worden voor deze behandelingen.

Kijk maar naar jullie geschiedenis. In de Middeleeuwen waren de lichaamsstraffen zeer ruw. De levensomstandigheden waren ook ruw, dus de straffen om de mensen ertoe te brengen om bepaalde regels en verordeningen te gehoorzamen waren ruwer om de angst in de mensen verankerd te krijgen. Bepaald geen goede manier om via de buitenkant de impuls voor de goede vorm van gedrag te krijgen, in plaats van via de binnenkant. Als je de binnenkant onderwijst zul je de buitenkant, welke tegenwoordig wordt gebruikt, niet nodig hebben; maar dat zal ik later in dit bericht behandelen.

Vandaag de dag wordt de straf uit de Middeleeuwen als barbaars beschouwd (tenminste als je niet in de Middeleeuwen van de Islamitische mensen of in het Midden-Oosten leeft). Israël gebruikt veel van dit soort straffen tegen Palestijnse mensen, niet tegen hun eigen mensen.

Vandaag de dag is de straf ruw tegen het denken, door middel van het wegnemen van bewegingsvrijheid. Omdat de vrijheid van het denken reeds wordt aangevallen met gedachte-controle door het onderwijs op school, door TV, door films, door (al dan niet verborgen) berichten in muziek. En deze bewegingsvrijheid, met dag en nacht een sterke controle over jullie doen en laten, maakt het vandaag de dag tot een straf. Jullie beschouwen jezelf nog steeds als vrij omdat jullie de overige manieren om jullie te controleren niet zien.

Wat betreft de beste manier om jullie te controleren: ik heb jullie in vorige berichten reeds een verklaring daarvan gegeven. (M.-E. je zou een lijst van verwijzingen voor deze berichten moeten maken zodat andere mensen, met inbegrip van jezelf, gemakkelijk de dingen waar ik naar verwijst zullen kunnen vinden. De tijd dat we samen zijn is op dit ogenblik te kort om het allemaal opnieuw te schrijven wanneer het nodig is). Bij deze manier van controle uitoefenen zal de last verlicht worden als je de ruwe behandeling van anderen en jezelf niet meer erg vindt. Daarom is het dat veel films en spelletjes een grote hoeveelheid geweld bezitten, met veel (chemische) oorlogvoering. En als daarin het geslachtelijke tot een staat van verkrachting verlaagd, en het gebruik van de vrouwelijke organen voor het genoegen van de mannen geproclameerd wordt, dan brengen deze films en spelletjes jullie een verkrachting van je denken toe. Je vrouwelijke kant zal deze vervoering ondergaan alsof ze zelf verkracht wordt. Je mannelijke kant zal zichzelf zien als degene die deze handeling uitvoert en zal het als een daad van tegen de eigen aard gerichte agressie ervaren. De mannelijke binnenkant heeft meer te maken met waarden van het bescherming bieden dan van het veroorzaken van agressie. Dus dit deel van de vervoering zal zowel de vrouw als de man binnen in je verkrachten.

Dit zal tevens de banden van de creatieve uitdrukking van GOD in zijn aanvang doorsnijden. Het liefdesspel met je geliefde is een daad van creatieve uitdrukking. Het is tevens een daad van bezegeling van de éénheid van jullie beiden die jullie gedurende de dag voelt (zie het bericht over verhoudingen). Dit geeft ook een aanwijzing over het één zijn met de natuur, met de schepping, met GOD.

En vooral de hele cultuur in films, spelen, TV praatshows en familieseries toont alles behalve de geestelijke wetten van éénheid. En zuiver basaal menselijk gesproken: je zult er geen enkele eerbied voor anderen in tegenkomen.

De maatschappij die deze manier van leven predikt heeft geen eerbied voor haar deelgenoten. En je bent hier al aan gewend en vindt dit alles zeer normaal. Het is reeds een manier om je te ontspannen, de één vernietigd te zien worden door een ander, en indien je deze beelden goedkeurt alsof dit normaal is, zul je tevens de normen en waarden ervan voor het eigen leven, voor jou als persoon goedkeuren. En als jullie dit als gemeenschappelijk gedrag ten aanzien van jezelf goedkeurt, dan zul je hetzelfde ook in je persoonlijk leven doen. Zo wordt de ontevredenheid versterkt. Sprekend over een barbaarse levensstijl: je kunt feitelijk geen verschil zien tussen de spelen in het oude Rome en de films van nu. Behalve dat de factor educatie nu is uitgebreid tot alle mensen in de wereld.

Zo wordt iedereen ongevoelig voor de subtiele energieën van de schepper op lichaamsniveau, denkniveau, gevoelsniveau, emotioneel niveau. En dit is waar het bij blijft. Zij kunnen het niveau van de Ziel nog niet beïnvloeden.

Lees dit nu eens opnieuw. Zij kunnen het niveau van de Ziel nog niet beïnvloeden. Nòg niet. Maar met vele levensperiodes op het bovengenoemde dieet zal de Ziel het moeilijk krijgen deze hardvochtige handelingen van wreedheid te compenseren en moeite hebben om het evenwicht van gevoeligheid in een persoon te herstellen. Als je gedurende vele levens hebt geleerd dat gevoe-

lig zijn gelijkstaat aan het begaan van zelfmoord, dan zul je niet meer gevoelig zijn. Je zorgt er wel voor dat je met deze kwaliteit niet gekwetst zult worden (het is dan geen kwaliteit meer maar geen handicap).

Wat heeft dit met gezond zijn en gezondheidskwesties van doen?

Als je gevoelig bent naar je Ziel, je lichaam, je gevoel en wat je denken binnenkomt, dan bezit je het juiste hulpmiddel om een evenwichtig leven te leiden, om de juiste behandeling voor om het even welke onevenwichtigheid te vinden wanneer zij voor mochten komen, en zal je ziel het niet moeilijk hebben om je door het leven te geleiden.

Gevoelig zijn moet worden beschermd en ontwikkeld; het moet als een zeer goede kwaliteit in iemands leven beschouwd worden. Het is ook een basisingrediënt om spiritueel te zijn in het leven.

Denk na: je vindt dat er iets meer in het leven is dan je ervaart. Dan ga je op onderzoek uit. En door toeval (je moet met de begeleiding op innerlijk niveau instemmen om dit toeval te overkomen, en begeleiding op innerlijk niveau is altijd zeer subtiel) zal je een goed boek vinden. Dit boek doet je, ergens binnen in je, een herkenning gewaar worden, alsmede een verlangen van verre om meer begrip te krijgen over een verre plaats die thuis heet (je weet het nog niet, maar je Ziel veroorzaakt dit zachte verlangen om meer en meer met je in aanraking te komen). Al deze gevoelens zijn zeer subtiel.

En als je afgestompt bent zul je dit niet meer voelen. En met dit verlies van verbondenheid met je Ziel ben je enkel nog een menselijk lichaam dat probeert te leven en zichzelf te beschermen en dat zeer wanhopig wordt onder vragen als: "waarom gebeurt me dit; is er soms meer in het leven dan zoals het zich nu op dit ogenblik openbaart?". En evenwicht en gezondheid zijn nergens te vinden.

Er is het veel openlijk beschikbare kennis in de wereld over het leven van een evenwichtig leven. En deze levensregels, of ze nu aryuvedisch of op iets anders gebaseerd zijn, hebben ook een resonantie binnen in jezelf nodig. Anders zal het evenwicht waarnaar je streeft een handeling van agressie tegen je eigen innerlijke aard zijn. Dus als het binnenste niet met een uiterlijk voorgescreven manier om te leven correspondeert kan je je daar beter niet voor inspannen, omdat dit nutteloos zou zijn.

Indien je gevoeligheid wordt ontwikkeld en geëerbiedigd zul je manieren vinden om in evenwicht te leven die met je innerlijke staat van zijn corresponderen. Dan zullen de juiste richtlijnen door toeval en goddelijke leiding tot je komen. En dan zul je een gezond leven leiden.

Dat is de manier om gracieus en met gemak te leven.

De binnenkant leidt de buitenkant, en door er gevoelig voor te zijn zul je begeleiding vinden voor een gezond en plezierig leven.

Dus als je dacht dat de kernboodschap van vandaag het gezonde leven was, dan had je het mis. Het gaat alleen maar over de volgende gunst van het leven: gevoelig te zijn en de binnenkant de buitenkant te laten bepalen, omdat daarin je begeleiding, je van binnen kennen van de dingen, je goddelijke vonk en je vreugde in het leven verankerd ligt.

Heb het goed bij het overwegen van deze boodschap, en onthoud:
Oumshat patch solemoeny ragat , altijd.

Ashtar

Overdracht voor deze boodschap gesloten.

Vredespaleis 19 maart 2004

Teneinde het leven ten volle te leven moet je gevoelig genoeg zijn om alles tot in het meest volledige te ervaren. Dit gevoelig zijn zal veel veranderingen in de maatschappij teweeg brengen, aangezien gevoelig zijn de norm wordt. En ik spreek niet over allergisch zijn. Allergie is gevoelig zijn met een negatieve benadering voor het uitdrukken van de gevoeligheden. Het is thans, in een op vrees en negativiteit gebaseerde maatschappij, de normale manier van reageren. Maar het is in ons standpunt niet de manier waarop het zou moeten zijn.

Gevoelig zijn zou moeten worden beloond omdat je innerlijk weten, je innerlijk voelen, je innerlijke wijsheid dan reeds ontwikkeld is, en je innerlijke zintuig het 7de zintuig is dat je dan kunt gebruiken. Het luisteren naar je innerlijke wijsheid zal je wereld, je standpunt betreffende allerlei kwesties verrijken. Dat is waarom veel mensen op dit ogenblik gevoelig zijn; dat is de normale benadering voor het leven in deze fase van evolutie.

En de wereld zal deze gevoelige mensen ervaren als zich verzettend tegen haar normen en waarden zoals die in films, spelletjes enz. worden uitgedrukt. Dus de gevoelige mensen zouden moeten leren taaier tegen zichzelf te zijn, zichzelf te harden opdat zij de films ook kunnen zien, de spelletjes ook kunnen spelen en een goed en normaal deel van de maatschappij kunnen uitmaken. En als het leren niet lukt, dan neem je maar wat pillen, prozac of iets dergelijks, om op een toelaatbare manier je gevoeligheid te behandelen. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat deze pillen je je gezondheid kosten en een robot van je willen maken. Er zijn al boeken over deze mogelijke toekomst geschreven, meer nog dan er boeken over een gezonde en gelukkige toekomst bestaan. Hoe dat zo gebeuren kon? Geeft je te denken...

Als je David Icke hebt gelezen dan weet je dat er hagedis-achtigen bestaan die parasiteren op de emoties van vrees en wanhoop. Dit is ook een manier om de mensen te controleren. In Nederland hebben zij alle zorgvuldigheid laten varen. Het meisje van de maffia-baas zal met een prins trouwen. Nu zal iedereen de verbindingen tussen de misdaadwereld en de controlerende wereld leren kennen, alsmede wie erin verstrikt is geraakt.

Dus het geweld neemt toe, de voedselkwaliteit vermindert, de menselijke vrijheden nemen met de (Amerikaanse) patriot-wet ernstig af, alsmede met alle controle-middelen om te zorgen dat het geld van de belastingbetalers ten goede van de maatschappij zal komen en niet van mensen die hetzelfde doen als jij zou willen dat je ermee kon doen: je ontspannen, ervan genieten, het besteden en plezier hebben. Overigens is plezier hebben met geld besteden zeer wel toegestaan, vooral met geleend geld.

Om het leven in zijn meest volledige zin te waarderen moet je gevoelig zijn voor het zachte gefluister van de Ziel, voor de liefkozingen van de wind, en je kunt dit niet als je in vrees of in wanhoop verkeert.

Dus gevoelig zijn biedt wegen om op verschillende manieren van je leven te genieten, om van je zijn te genieten, om van je verbinding met alles wat is en allen die zijn te genieten, om van de levenskracht in alles te genieten. Het is bijna een tegenspraak te zeggen dat gevoelig te zijn het moeilijkste in het leven is dat je zijn kunt, maar als je de overweldigende caleidoscoop van impulsen van de buitenwereld en de zo op je uitgeoefende druk hebt overwonnen, dan zul je genieten van het luisteren naar je innerlijke zelf, zowel als van de zachte fluisteringen van de buitenwereld. Om de buitenwereld te begrijpen moet je voor de binnenwereld en voor de rijkdom binnen in je gevoelig zijn. En als je dit ontdekt hebt en terwijl je de rijkdom binnen in je ontdekt, zul je manieren ontwikkelen om ook van de rijkdommen die in de buitenwereld opgeld doen te genieten, omdat je op dat ogenblik in staat bent die te ervaren.

Wat voor vreugde zou je je ooit kunnen wensen? Welke vreugde zal meer bevredigend voor je zijn? De tijdelijke genoegens of het duurzame genoegen van het in contact zijn, het GOD ZELF zijn? En ja, ik schreeuw dit iedereen van jullie in de oren. Dit is de belangrijkste les die jullie moeten leren. Alleen GOD is duurzaam, alleen de vreugde God te zijn is duurzaam, alleen de verbinding met de bron zal vervulling brengen voor je verlangens, je vragen, en voor alle eenzaamheid, hulpeloosheid enz. die je ego op dit ogenblik voelt.

De manier om met gratie te leven is een eenvoudige manier. En de gratie van vreugde is eenvoudig. Wat is er zo eenvoudig aan vreugde, zou je kunnen vragen? Vreugde is de basis voor avontuur; als er geen vreugde was zou je het avontuur onmiddellijk tegenhouden.

Vreugde is basis voor liefde en tezelfdertijd is het dezelfde Liefde die de basis voor vreugde is. Als je van iets houdt zul je vreugde ervaren, en als je vreugde voelt zul je liefde ervaren. Als je voor iets dankbaar bent geniet je ervan, koester je het (geniet je ervan) en draag je er zorg voor (zorg je ervoor dat het plezierig zal blijven).

En om meer vreugde te ervaren moet je gevoelig zijn voor de verschillende kleine manieren waarop vreugde je leven binnen kan komen. En als je alles bemint zul je uit alles genoeg ondervinden, zelfs uit de kleinste details van het leven. En dan is gevoelig zijn zeer waardevol. Om deze kleine stukjes vreugde in je bestaan op te kunnen merken.

De vreugde houdt je aan de gang. Waar je vreugde is, is je liefde. En waar je vreugde gaat is je avontuur. En om de vreugde ten volle te ervaren moet je gevoelig zijn. En slechts de duurzame vreugde telt, anders verveel je je maar.

Dus om ervoor te zorgen dat je weet waar je liefde, waar je appreciatie van dingen en wezens ligt, moet je gevoelig zijn. En gevoelig zijn begint in de binnenwereld.

De mensen houden ervan te klagen. Dat doen ze zeker. En ik weet dat jullie de binnenkant van jezelf niet wilt schoonmaken om gevoeliger te kunnen worden voor de innerlijke stem van vreugde en liefde (God, de bron). Omdat schoonmaken en gedisciplineerd zijn de mensen niet aanspreekt. Het kwetst om de chaos van gevoelens te voelen, ze opnieuw onder ogen te moeten zien, ze in je leven te zien uitwerken. En als je vreugde zo lichthartig neemt als zou moeten, dan ben je zeer op de vreugde van de buitenwereld gesteld. En dit nu is vreugde die niet duurzaam is. Dus je moet je door het vuile werk heen werken. En ik verzeker je, als je eenmaal gewend bent, als je een bepaalde hoeveelheid discipline ontwikkeld hebt, dan zul je van dit werk genieten. Het klinkt als een tegenspraak: hoe kan het opruimen van kwetsingen en ander ego-gerelateerd materiaal plezierig zijn? En ja, dat is het toch wel. Het gevoel van het gedaan krijgen van een taak schenkt bevrediging.

Schoonmaken is in het begin zeer plezierig. Dan voel je de stormloop van nieuw iets, iets dat zich van binnen uitbreidt. Dit is zeer plezierig voor je. Maar wanneer je aan de grote puinhoop toe bent van het letten op je gedrag, op je vele kleine oordelen, op je concepten; en daar dan tegen in wilt gaan, dan moet je discipline hebben. Het gedisciplineerd zijn in deze kwesties is heel moeilijk voor mensen. Het bezit van deze gratie is een vreugde op zichzelf, want je zult tevredenheid kennen door het zien van je kleine overwinningen inzake je ego kwesties. Deze overwinningen zijn zeer plezierig. Maar je moet er gevoelig voor zijn om ze te zien en ze niet te negeren als iets onbeduidends, omdat het een lange tijd vergt om meer resultaten te zien dan deze kleine overwinningen.

En het vergt zeker een lange tijd. Maar wat is lang voor jou die rusteloos, nutteloze woorden kwebbelend, ongeduldig bent? Als God zo ongeduldig met jullie was, dan zou Hij de gehele operatie van het spel van vrije wil al in het begin geannuleerd hebben. Gelukkig hebben jullie, die God bent, dezelfde hoeveelheid geduld als God; hoewel dit geen reden kan zijn met je pogingen op te houden. Het herinnert je denken er slechts aan. En je denken kan zich niet voorstellen God te zijn, dus tenslotte zal het ophouden te kwebbelen en zich in de reserve-stand schakelen, net als het besturingssysteem van de computer dat voor het opmerken van actie via het toetsenbord of de muis verantwoordelijk is.

Teruggaand naar het onderwerp: discipline. Weet je, dit kan ook plezierig zijn. Je moet er gevoelig voor zijn. En discipline is niet de gevangenis waar je niet uit ontsnappen kunt. De gewoonte en je angst vormen deze gevangenis. Omdat je bang voor de gevangenis bent, bedrukte het deel uitmaken van de gevangenis-maatschappij je vanaf het begin, op de leeftijd van 4, en in Japan op de leeftijd van 1 of 2. En deze vrees voor de gevangenis maakt dat discipline moeilijk lijkt. Anderen gebruiken discipline als een gewoonte, of een excuus om niet meer te hoeven nadenken waarom zij dingen doen, of waarom zij zekere dingen in ruil voor moeite en ontberingen willen bereiken. Zij geringschatten de kleine vreugden die discipline je kan brengen. En voor het gedaan krijgen van het zware werk, je ego betere manieren te leren om in contact met de Ziel te zijn, is de beloning en de vreugde daarover meer dan je je voor kunt stellen. Dus discipline voorziet je van kleine vreugden op je weg van ontwikkeling en van de uiteindelijke vreugde van het gedaan krijgen van je taak.

Het is hierom dat vreugde en discipline een gunst van het leven zijn. Discipline maakt het mogelijk meer vreugde op je weg te voelen. En vreugde houdt je op de weg van discipline in beweging. Maar vreugde is de ervaring waar je naar streeft, je leidraad in de wereld, terwijl de discipline je van de volharding om door te gaan voorziet.

En om vreugde te ervaren moet je gevoelig zijn. En slechts in Liefde zul je vreugde voelen. En vreugde is een onderdeel van dankbaarheid.

Je ziet, wij spreken in kringen, als de spiralen van het DNA die rond en rond tot bij het uiteindelijke doel van wijsheid draaien: liefde en het zich volledig bewust zijn van deelgenootschap in eenheid met GOD.

Alle gratiën van het Leven zijn een vreugde om zich in jullie leven uit te breiden. En GOD IS VREUGDE. Soms zijn de concepten waar wij over spreken zeer logisch, zodat iedereen vergeet hoe onderling gecorreleerd deze dingen zijn. En daarom zijn wij hier waar ik leef; met vele anderen, waarvan jullie deel uitmaken terwijl jullie tezelfdertijd van het leven in de wereld deel uitmaken, die begrip op begrip willen ontwikkelen als wij steeds opnieuw het volgende en diepere niveau van dezelfde context zien en ervaren.

Nu zullen sommigen van jullie wat interessant materiaal gevonden hebben om over te leren. Deze berichten van ons kunnen in een boek worden gepresenteerd, als een opmerking gericht tot een vreemdeling of familielid, als een toeval om te kunnen gebeuren, een verlangen dat gewekt wordt, of een logische volgende stap op jullie interesseschaal. Dit alles heeft jullie nieuwsgierigheid verhoogd, alsmede jullie vreugde om te weten te komen waar jullie nieuwsgierigheid jullie zal brengen.

Ik zou voorstellen dat je met de stroom van deze gebeurtenissen meegaat. Kijk, er is meer dat jullie richting op komt. En terwijl deze stroom van avontuur in denken en ervaring je horizon ontwikkelt en je uitdaagt om meer jezelf te zijn dan je droomt ooit te kunnen zijn, zul je tegelijkertijd groeien tot wat je van plan was te worden op het moment dat je voor deze baan tekende.

Wij glimlachen bij jullie ontwikkeling. Wij genieten er zeer van en, hand in hand met jullie Ziel en goddelijk doel in het leven, houden wij ervan jullie ontwikkeling te zien. Bij het koesteren en het geven bieden wij jullie dit aan in respect en appreciatie voor wat jullie op dit ogenblik doet.

Geniet ervan zoals wij het hier doen. En een beetje discipline zal het ondersteunen van deze vreugde geen schade doen. Wij weten dat deze opmerking niet jou betreft, maar enkele anderen van het team of je vader of moeder of buur, of iemand anders.

Dit is Ashtar die verheugd afscheid neemt aan het einde van deze succesvolle overdracht.

Groeten aan jullie allen.

Vredespaleis 20 maart 2004

Hallo opnieuw, dit is Ashtar met een haastige overdracht.

Er is weinig tijd alvorens het doorgeefkanaal haar welverdiende rust zal opzoeken, en ik wil voordat het zover is deze overdracht geven. En ja, ik wil dat dit bericht zo spoedig mogelijk op het communicatie-medium dat jullie internet noemen verschijnt.

Waarom is tijd van belang? Tijd heeft met het juiste moment, met timing te maken. En timing is een door God gegeven gunst van de vrije wil. Tijd is een illusie. En terwijl jullie en ik met illusies te maken hebben moeten wij ons aan regels houden die deel van die bepaalde illusie uitmaken. En daarom moeten wij leren met tijd te handelen.

Tijd is gebaseerd op de ontwikkeling van één ogenblik tot in een ander. Hoe lang duurt het om deze ogenblikken te creëren? Dit zal tot de creatie van tijd leiden.

Tijd is ook een kwestie van het denken dat getraind wordt om in plaats van parallel lineair te denken. Aangezien alles tezelfdertijd gebeurt omdat er slechts één ogenblik is, moeten jullie tijd beschouwen als niet bestaand, hetgeen grotendeels correct is. Dan spreken wij over de tijd van GOD. En de timing van God is altijd nauwkeurig.

Teruggaand naar de ontwikkeling van de creatie van één ogenblik tot in een ander. Men zou erover moeten nadenken (jullie houden er niet van als ik te vaak "moeten" gebruik, en anderen zullen obstinaat worden en zeggen dat ze niet naar een doorgave waarin MOETEN gebruikt wordt willen luisteren; dat ze vrij zijn en niet "hoeven" en het dus ook niet doen)... Ik begin de zin opnieuw. Men zou de tijd moeten beschouwen die noodzakelijk is om één ogenblik gecreëerd te krijgen om een ander ogenblik te vervangen. De creatie van ogenblikken gaat zeer snel. Dit is deels toe te schrijven aan het nulpunt van de overgang naar een andere multi-dimensionele levens-hoedanigheid. (Jullie wist niet dat je voorheen in een multidimensionele wereld leefde. Beschouw de hemel slechts als een plaats op de wereld. De overgang van mens te zijn in lichaamsvorm tot een mens in geestvorm, en de plaats waarheen zij na de dood als overgangspunt gingen, was het nergens. Zij bleven op de wereld als zij daar voor een andere, volgende reïncarnatie wilden zijn, en zij ervoeren de hemel, of de één of andere versie daarvan, wat voldoende was).

Om naar de overgang terug te keren. Tijdens het verblijf in de fotonenzone zullen jullie vanuit de ene multi-dimensionele levens-hoedanigheid tot in de andere groeien. Op dit ogenblik ben je niet gewend om in de stilheid van het God zijn te creëren. Als je dat wel bent dan zie je de veranderingen van de ogenblikken niet. Binnen God is het ogenblik stilheid, er is geen beweging van de ogenblikken van creaties. Alles is tezelfdertijd, op hetzelfde moment van het ogenblik. Dus door niet aan stilheid gewend te zijn creëren jullie het ene ogenblik tot in het andere. En met de progressie vanuit het nulpunt, de snelheid van de schepping en jullie gewenning daaraan, zal de haast uit de creatie van de ogenblikken verdwijnen. De tijd zal in jullie ervaring vertragen.

Wij kijken hier met ontzag naar jullie capaciteit om ogenblikken op ogenblikken tot stand te brengen met zulk een nauwkeurigheid van gelijkenis met hetzelfde voorafgaande ogenblik. Jullie falen niet in het creëren van hetzelfde ogenblik tot in bijna hetzelfde ogenblik. Jullie demonstreren het recht en de capaciteit te hebben van het God zijn in verwezenlijking. Het is zo heilzaam jullie steeds opnieuw hetzelfde te zien doen. Het probleem is jullie gewoonte hierin. Jullie willen het niet laten gaan en jullie gebruiken jullie creativiteit niet om het te veranderen, aangezien jullie bang bent die te gebruiken, en bang bent voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Laat me jullie verzekeren dat er niets verloren zal gaan, dat niets gekwetst zal worden. Energie kan niet verloren gaan. Het is, het zal qua vorm verschillen, maar niet qua energie. Je kunt E niet uit de schepping weg krijgen. Dus wat te denken van een verandering in de schepping? Datgene wat jullie op een gegeven moment met elkaar zult beslissen om te willen ervaren. De aankondiging van Nesara? De wereld is bang voor veranderingen, en toch zullen de veranderingen die worden toegestaan jullie meer kwetsen in de illusies die binnen in jullie leven, dan de aankondiging en de implicatie van Nesara in jullie wereld. Maar omdat jullie gewend zijn gecontroleerd te worden zal het tot stand komen van meer controle en onderdrukking worden toegestaan in de groepsverwezenlijking van de ogenblikken voor moeder Aarde. Het is slechts meer van hetzelfde.

En dit maakt dat de wereld bewust aarzelt met het creëren van NESARA. Het is het begin van iets nieuws. En dit nieuwe is echt nieuw, het is niet 'meer van hetzelfde'. En omdat jullie allen behoefte hebt om steeds weer opnieuw bijna hetzelfde ogenblik tot stand te brengen, omdat het nu eenmaal zo in jullie groepsbewustzijn bestaat, daarom is het gemakkelijker om dan iets geheel nieuws tot stand te brengen.

Dus het probleem met het creëren van Nesara is het groepsbewustzijn. Deze ene aarzelt om het te creëren, er is geen (coherent) begrip van Nesara, er is niet genoeg informatie in het groepssysteem om een matrijs tot stand te brengen waarin het is in te passen. De visie erop is niet voldoende duidelijk om in een creatie te passen en er is niet genoeg energie van de mensen op de wereld om de creatie in existentie te krijgen.

Daarom is een visie, een status van opdracht noodzakelijk; en daarom is een groepsbewustzijn zoals van de groep bij het Wereld Gerechtshof of van de SSN (Spirit Share Nesara - www.treeofthegoldenlight.com <<http://www.treeofthegoldenlight.com>>) -groep zo belangrijk. Daarom is het belangrijk om 'Dove' te hebben met haar blauwdrukken van hoe de 3-dimensionale versie van Nesara er uit zal zien.

Als genoeg mensen dezelfde visie zullen aanschouwen en deze met hun creatieve energieën zullen ondersteunen, zal het groepsbewustzijn van de menselijke wereldpopulatie brandstof hebben; een geleiding hebben om met de verwezenlijking ervan te beginnen. Dan zal Nesara komen.

Zoals de goddelijke wil verklaard heeft: NESARA zal komen. Het GOUDEN TIJDPERK zoals dat jullie beloofd werd, zal komen. Het begin van deze tijd is reeds aangebroken. Jullie gingen door het begin, jullie gingen door het nulpunt van de aanvang van het Gouden Tijdperk heen. Ja, jullie zullen een andere datum voor het begin van het Gouden Tijdperk hanteren, tenminste zoals die in jullie illusie wordt gemanifesteerd. Maar jullie passeerden reeds de begindatum van het Gouden Tijdperk, zoals die door de Bron en de galactische krachten wordt gezien.

Daarom bezien wij jullie groepsbewustzijn, jullie groepsenergieën, om te zien of er genoeg energie, genoeg duidelijke visie is teneinde de verwezenlijking van Nesara door jullie gedaan te krijgen. Het is jullie verwezenlijking. Wij kunnen bijstand verlenen, ja: wij staan jullie reeds bij.

Wij zeggen tegen iedereen die naar ons luistert, de visie op Nesara te manifesteren in hun denken, hun Zielen, hun visualisatie. Die visie gaat er niet over de Aarde te ontdoen van de duistere mensen met de duistere agenda, het gaat alleen over de visie op de schepping. De mensen met de duistere agenda zijn mensen met het licht van het Goddelijk inzicht, zij moeten het zich alleen nog realiseren. En deze realisatie zal komen als onderdeel van het zich herinneren dat ze deel uitmaken van God en van hun genezing in het licht.

De visie van het Gouden Tijdperk waar Nesara deel van uitmaakt, gaat geheel over liefde, eerbied, groei, koesteren, geven, vreugde, avontuur, delen; en over alle andere aspecten van de gratiën van het leven.

De visie betreft ook een verandering van concepten, een onderwerp waar ik in mijn eerdere doorgevingen naar heb verwezen. Ik heb verwezen naar onderwerpen die benaderd moeten worden op basis van een gezondere manier van leven en het God uitdrukken in jullie dagelijks leven, waarbij jullie als God er verantwoordelijk voor zijn God te zijn, alsmede voor het God zien in anderen en voor het aan andere wezens de eerbied en de liefde geven die zij verdienen doordat ze deel uitmaken van dezelfde God die jullie zijn.

Het is tijd deze visie te dromen, deze visie te ademen, deze visie uit te stralen en tezelfdertijd neutraal daarin te blijven. Want als je meer dan neutraal bent, dan oordeel je. Jullie kunnen deze visie ook eten, als een pastei deze visie delen, van deze visie houden, deze visie slapen, deze visie leven (de betere manier om dit te doen), en voor deze visie dankbaar zijn.

Dit gaat alleen over verwezenlijking. Laten we het ten goede veranderen voor alle wezens op, in, en bij de Aarde; en voor Moeder Aarde zelf voor het bestwil van alle wezens, wat wil zeggen: alle betrokkenen.

Het gaat alleen over SCHEPPING. DUS LATEN WE HET ALLEN TEZAMEN DOEN!

En ja, ik schreeuw het iedereen van jullie in de oren, om jullie vanuit jullie winterslaap in een mooie nieuwe lente en een nieuw leven over te krijgen.

Iets nieuws creëren kan een uitdaging zijn, maar dat is geen nieuws voor jullie. Dus doe het voor de hand liggende en creëer het reeds bekende nieuwe oogenblik van het Gouden Tijdperk, waar Nesara deel van uitmaakt.

Heb het goed tijdens de aankondigingsperiode, en denk na over dit bericht aangezien jullie het zijn die het Gouden Tijdperk creëren waar de economische veranderingen van Nesara deel van uitmaken.

Nesara maakt deel uit van het begin van dit tijdperk, dus deel de visie en creëer haar.

Voordat ik mijn bericht van vandaag steeds opnieuw ga herhalen zal ik de doorgever vragen om alt-c in te drukken om het verscheidene keren te kopiëren, dan hoef ik niet mijn tijd verspillen en zullen jullie de boodschap meer dan eenmaal zien.

Het gaat alleen over SCHEPPING. DUS LATEN WE HET ALLEN TEZAMEN DOEN!

Één verandering zal voldoende zijn.

DE VISIE VAN HET GOUDEN TIJDPERK GAAT ALLEEN OVER SCHEPPING. DUS LATEN WE HET ALLEN TEZAMEN DOEN!

DE VISIE VAN HET GOUDEN TIJDPERK GAAT ALLEEN OVER SCHEPPING. DUS LATEN WE HET ALLEN TEZAMEN DOEN!

DE VISIE VAN HET GOUDEN TIJDPERK GAAT ALLEEN OVER SCHEPPING. DUS LATEN WE HET ALLEN TEZAMEN DOEN!

Alle goede dingen komen in drieën.

Alle goede gebeden zullen driemaal worden herhaald.

108 namen heeft GOD, en met de aankondiging van de belichaming van Prema Sai Baba zullen jullie weten dat GOD in het GOUDEN TIJDPERK met jullie is, en dat hij altijd met jullie zal zijn.

Dus doe wat je moet doen teneinde de visie ingang te doen vinden, en onthoud: ANAM PATEH

Ashtar is voor vandaag klaar met de overdracht.

Liefde!

Vredespaleis 21 maart 2004

Dit is Ashtar met een nieuwe overdracht.

Worden jullie niet verveeld met de hele tijd steeds maar diezelfde schepping? Wij wel. Wij houden ervan verschillende gezichtspunten te proberen, en daardoor meer en dieper begrip te krijgen van wat het is God te zijn en meer als God te worden.

En met de gratie van leven (die in een hoge-normbeschaving op elke basisschool onderwezen wordt) in combinatie met technieken om de zegen ervan te ervaren, is het leven plezieriger dan het lijden dat jullie realiseren. En toch genieten jullie ook stiekem, achter de sluier, van het lijden. Het gaan door de materie, door gecondenseerde energie, door een vorm, is een kunst waar niet veel Zielen in het Heelal ervaring mee hebben. Zij waren, als je dat zo zou kunnen zeggen, bang voor de implicaties, de ontberingen die dit bepaalde spel hen zou brengen. En zij verheugen zich op het horen van jullie verhalen, op het zien van jullie overwinningen, op het hebben van jullie als hun gids, wanneer zij zich verplicht zullen voelen het "zelfde" avontuur zelf te beleven. Natuurlijk zal het niet hetzelfde zijn, omdat de keuzes verschillend zijn, maar de regels zullen hetzelfde zijn.

Maar eerst, om jullie er doorheen te krijgen, moeten wij nog een heleboel samen doen. Ik hoop dat het bericht van vorige nacht voor iedereen van jullie een oproep was. Jullie moeten de verwezenlijking doen. En jullie zullen een visie nodig hebben. Ik kan jullie er één vanuit ons punt van het spectrum aanbieden, maar jullie moeten vanuit de binnenkant van het spel beslissen. Dat perspectief is slechts aan jullie om te begrijpen, om te voelen, om te ervaren. En door met zo vele wezens op de wereld samen te zijn, en eveneens met moederaarde, hebben jullie een hele partij van keuzes om die in één visie samen te smeden, in één doel voor het bestwil van alle betrokkenen.

Vanuit deze uiteindelijke visie zullen jullie als God voor jezelf handelen, voor jezelf creëren, en dan voor jezelf ervaren of het een goede visie was. In de geschiedenis van het op de Aarde zijn en van het Aarde zijn was er heel wat interferentie. En meestal eerbiedigde deze interferentie jullie vrije wil niet, of deze realiseerde geen bedoeling voor het bestwil van alle betrokkenen. Dit moet ongedaan gemaakt worden. Dat is de reden dat wij hier zzijn, bij jullie onderbreking in de geschiedenis. Teneinde de invloeden van de geschiedenis ongedaan te maken; teneinde de aan de gang zijnde invloeden ongedaan te maken voor zover die niet werken in jullie belang om het beste te worden dat jullie voor het bestwil van alle betrokkenen zijn.

En veel schulden uit de geschiedenis die door deze interferenties gemaakt werden zullen worden vereffend zodra jullie het Gouden Tijdperk zult bereiken. Op dat punt zullen er geen schulden of wangedrag in de geschiedenis van de mensheid meer zijn die in rekening gebracht kunnen worden.

De hulp wij allen aanbieden heeft ook te maken met de meer moreel getinte normen van ontzag en eerbied voor jullie proces. Wij weten dat er op aarde sprake is van een waarschuwing tegen buitenaardsen die jullie een goed gevoel proberen te geven met opbeurende berichten en jullie ego versterkende praatjes. En ja, dat is juist, en ik moet zorgvuldig zijn jullie ego geen versterking te geven, omdat dit precies datgene is wat de problemen maakt en de ontbering veroorzaakt voor jullie goede wil, geest en Ziel. Aan de andere kant maken de regels van het spel het zeer gemakkelijk om deze fouten te verbeteren. Maar ik denk niet dat ik tijd heb om deze correcties te overzien, aan de andere kant wil ik aan dit kinderachtige gedrag geen tijd verspillen. Het leven en de visie die ik met jullie wil delen zijn belangrijker dan om het even wat, dus geen inmenging door dit spel. Gebruik slechts de violette vlam, gebruik de technieken die Aartsengel Michael jullie geeft, lees de lezingen van Sai Baba, of doe je best een 'lichtlander' te worden, en jullie allen zullen de ego kwestie op een gezonde manier weten te benaderen. Er zijn heel wat leraren en gezegden rondom jullie om jullie van de juiste informatie en de juiste technieken te voorzien, en als jullie je innerlijk zintuig inzet voor jullie begrip van waarheid, voor jullie gemakkelijke manier van het veranderen van patronen, dan zullen jullie vanzelf de juiste instructies voor het maken van eenvoudige aanpassingen in jullie dagelijks leven en voor het behandelen van de ego-problemen opmerken.

Visie. Waarom is niemand van de lichtwerkers, de geestelijke arbeiders in staat het Gouden Tijdperk in al zijn schittering te zien? Waarom trekt ieder wezen zich terug wanneer wij over het manifesteren van licht in materie spreken? Wij spreken over de derde straal. De 'gewoon-maar-doen' straal van licht. En er zijn kleine mensen die gewend zijn met deze straal te werken.

Ik kan jullie rechtstreeks antwoord op deze vraag geven. Jullie worden opgeleid om het niet te doen. Jullie hebben geleerd dat je gekwetst wordt als je het probeert. En zelfs in dit leven, met ontberingen en pijnen wegens het niet te worden geaccepteerd door de wereld, door tot de wereld te behoren maar van de wereld geen deel uit te maken, hadden jullie veel verduren. Jullie zijn bang om jullie hoogste visie van jezelf te dromen. Ik vroeg in het eerste en tweede bericht dat ik jullie heb geschreven, om alles te zijn dat je kunt zijn, om meer te zijn dan je veronderstelt te zijn, om van angst en vrees vrij te zijn. Ik stel voor dat jullie die berichten opnieuw lezen.

Deze vraag is nog steeds de vraag die jullie allemaal de gehele dag door moeten beantwoorden. Deze vraag is dezelfde vraag die ik jullie vandaag moet stellen.

Wat voor een Gouden Tijdperk dromen jullie, en zijn jullie bereid om jullie capaciteiten in dit leven en jullie capaciteiten in je vorige levens te gebruiken voor het daadwerkelijk doen plaatsvinden van de veranderingen; om deze veranderingen echt te doen plaats vinden?

Jullie zullen allemaal over de vrije wil van anderen beginnen te spreken, over hun karmapatronen, waarom jullie je in hun leven niet kunt inmengen, hun eigen verantwoordelijkheid in het leven, hun eigen bevoegdheid om het leven te veranderen.

En jullie hebben gelijk, zoals meestal in deze kwesties. En jullie hebben ook ongelijk. Want wát als jullie nu eens de overeenkomst sloten een leider te zijn, een voorbeeld te zijn, de eerste te zijn om de nieuwe weg in te slaan? O.k., je weet nu niet waar je heen gaat, je weet niet of het leven door je zal worden herkend. Jullie hebben geen kaart. Maar het leven en het Gouden Tijdperk moeten in het dagelijks leven worden gemanifesteerd: door jullie.

Als jullie niet proberen om de geest over de materie te laten heersen, geest binnen materie in een met anderen in hetzelfde spel mede-bereiken: wie anders zal dan het werk doen? Wij hier zullen het zeker niet doen. Wij zijn niet opgeleid voor deze baan (zoals jullie dat zijn), wij hebben niet geleerd een meester in deze kwesties te zijn, wij hebben niet dit soort van ervaring bereikt. JULIE WEL, JULLIE DEDEN dit en hebben het ALLEN GEDAAN.

Dus WIE gaat jullie redden uit dit soort spel? JULLIE ZELF.

En jullie kiezen in dit stadium van het spel een geprolongeerde fase, en dit is wellicht niet nodig.

Jullie hebben de technieken. Wij allen, met inbegrip van jullie, hebben duidelijk gemaakt dat deze voor deze zaak beschikbaar waren. Jullie hebben de ervaring, de opleiding, en de bereikte resultaten om een meester te zijn. Dus waarom zouden jullie het niet doen?

Is er soms nog een uiterst klein beetje vrees overgebleven? Nog een uiterst klein beetje minder inspanning om een aangename visie te maken aan de hand waarvan het collectieve bewustzijn kan gaan creëren? Nog steeds een ietwat beperkte visie op het hoogste goed voor iedereen?

De visie die jullie moeten hebben is er één voor het bestwil van ieder wezen. En ik bedoel letterlijk: iedere wezenheid, elk beetje stof op jullie aarde. Als de visie flexibel genoeg is om iedere wezenheid te omvatten, gelijkmatig elke energie te aanvaarden en allen in te sluiten; en als deze visie alles wat is kan voeden: wat kan haar dan nog in de weg staan?

Ik zeg niets, en helemaal niets. Jullie zijn GOD weten jullie wel, en dus creëren jullie je eigen ervaring en, door het met elkaar onderling gerelateerd zijn, ook de ervaring van anderen.

Om jullie enkel eraan te herinneren wie jullie zijn, wat jullie in deze wereld kwamen doen, en hoe jullie het op de beste manier voor ieder wezen kunt veranderen. Dit is het begin van de nieuwe periode van aankondiging, en als jullie in je verantwoordelijkheden stappen en in jullie capaciteit om een visie tot stand te brengen, en aan de vrees een einde maakt, dan zullen jullie slagen. En als jullie dit op dit ogenblik van de tijd niet doet, dan zullen jullie een andere periode van aankondiging hebben, en opnieuw en opnieuw, totdat jullie de boodschap geleerd hebben. En als jullie het niet leren, dan moeten jullie kinderen de les onder ogen zien, en moeten zij het op de meest harde manier leren in plaats van te kijken naar jullie en naar jullie voorbeeld. En dan zal bij deze voltooiing niemand trots, gelukkig of met vreugde vervuld zijn.

Internet is jullie manier om visies, visualisaties, dromen te delen; en samen kunnen jullie meer van een droom bouwen dan jullie in je eentje kunt dromen. En dit is de macht van de mensen, de capaciteit om samen visionairs te zijn, om dromen en visies uit te wisselen. Deze dromen niet van binnen en slechts voor jezelf en enkele intimi te houden: het betreft immers iedereen. Jullie macht ligt in het delen. Telkens opnieuw kom ik terug op de verschillende gratiën van het leven. En telkens opnieuw is de kracht van deze verschillende gratiën de gemakkelijke manier om ze in het dagelijks leven toe te passen. Een gunst is gemakkelijk, anders was het geen gunst.

Jullie kunnen ze voor alles gebruiken, overal, ieder wezen, elke gelegenheid: het doet er werkelijk niets toe.

Het is enkel van belang ze te delen, te onderwijzen, te gebruiken, ze hun belofte aan jou en anderen te laten vervullen; dóe het slechts.

En als jullie bang zijn om in de maatschappij je hoofd te riskeren, bedenk dan enkel dit: de maatschappij gaat veranderen. Dus er is geen plaats meer om je hoofd te riskeren, behalve als je alleen maar je hoofd wilt riskeren. Als jullie weten te leven in de gratie van het leven, in je eigen macht, in de macht van je wezenheid, van je GOD zijn, dan zijn er enkel slechte gewoonten om te vrezén.

Dus deel jullie visies, begin een nieuwsbrief met visies, laat ze circuleren. Nodig anderen uit binnen te komen. En denk niet over de overgangstijd als de tijd waarin jullie visies zich zullen moeten aanpassen. De visies passen zich niet aan. Dan zijn zij namelijk geen visies meer. De visies zijn een wegenkaart voor de weg die jullie willen volgen naar het uiteindelijke doel dat jullie willen verwezenlijken.

Er is al heel wat informatie in de harten van de mensen en in het bijzonder in de Vredespaleis Groep en elders. Als iedereen zijn/haar visie zou opschrijven zonder te proberen alomvattend te zijn, zonder te proberen een volledige visie te hebben, dan zullen jullie zien dat deze visies als een puzzel in elkaar zullen passen. Dan zal de gedeelde visie een visie zijn die andere visies op zichzelf zal aanpassen, om aldus meer dan de delen te zijn, om een leven op zichzelf te verkrijgen. Teneinde de visie op het Gouden Tijdperk te zijn.

Het begint met delen, en het eindigt met delen. En zonder te delen zal niets worden verwezenlijkt, en op deze manier zal deze aankondigingsperiode eindigen als de andere voorgaande perioden. En dit is geen bedreiging, het is enkel een vaststelling.

Jullie moeten het anders doen om andere resultaten te krijgen. En nooit, nooit kun je een visie, zekere kennis, een idee of wat dan ook ooit bezitten. DELEN is het enige dat van belang is.

Wanneer zullen jullie beginnen?

Dit is Ashtar die hoopt op prachtige visies om gelezen te worden en op Internet te doen circuleren, om ook andere visies te bereiken en op deze manier een nieuwe visie te verkrijgen voor een goed leven op Aarde voor alle inbegrepen wezens.

Een laatste opmerking: pas de visies niet op de tijden van overgang aan, vraag slechts aan Horst over deze tijden van overgang. Jullie weten dat hij de visie voor het te boven komen van deze tijden heeft. Hij heeft jullie reeds daarover verteld. Denk eens na over het opstarten van een Yahoo groep of iets dergelijks om visies te delen, een e-mail verzendlijst zou ook voldoen. Nodig gewoon iedereen uit, waar dan ook.

En wacht er niet op of Nesara eerst zal komen, want op die manier zal Nesara er niet komen.

Stel je je meest grootse visie voor ogen, nodig anderen uit hetzelfde te doen, en observeer de richting waarin je wereld zich dan bewegen gaat!!!!!!

De tijd van het grote avontuur wacht jullie allen.

Overdracht gesloten.

Vredespaleis 22 maart 2004

Hier spreekt Ashtar.

Vreugdevol verwachten wij de gedeelde visies. Niet het verleden is belangrijk; ook jullie dagelijkse omstandigheden niet, want dit alles zal voorbij gaan. Het gaat er alleen om de toekomst te veranderen. Om de visie die jullie allen in gedachten houden. Wat zijn de onderlinge overeenkomsten tussen de visies? Wat is het gemeenschappelijk teken van geluk dat jullie voor je ziet?

De visie die jullie voor je moet zien (aardig woord: "vision", het kan in twee woorden worden gesplitst. In het Nederlands betekent het "visie" en je kunt het lezen als "ik" "zie")... Daar gaat het allemaal om, dat je met je eigen ogen de visie gaat zien, met het geestelijk derde oog, het gedachte-oog. En dat je met je eigen 3d uiterlijke ogen de manifestatie ervan in je eigen leven en in dat van anderen gaat zien.

Het leven is, vanuit mijn standpunt bezien, te kostbaar om het in een tweederangs leven vol van angst te verspillen, door te proberen met een hongerloontje een familie op te laten groeien. Het is veel beter om datgene te doen wat jullie in je harten, in dienst van de God in je en van de God binnen de maatschappij, verlangen te doen. En de mensen willen heus niet allemaal schilders, musici en al dat soort beroepen worden. De mensen zouden leraren, vaders, moeders, landbouwers, wetenschappers... enzovoort, willen zijn.

Maar alles wat met liefde vervaardigd is heeft zijn eigen waarde en zal geëerbiedigd worden. En er zal geen afval zijn, geen (probleem met de) verwijdering daarvan, en geen verontreiniging.

Elk deel van de energie van God in manifestatie is waardevol om te zien en om mee te werken. Ik veronderstel dat het nog tijd zal vergen, maar jullie moet de visie die je wilt zien voor je stellen, je die in deze wereld van materie en illusie voor ogen stellen. Ga maar gewoon naar het volgende hoofdstuk van het leven dat beschreven staat in het boek van de levenden dat in God's handen rust.

Vandaag wil ik spreken over de gratie van beweging. Als ik jullie zie lopen of bewegen zie ik (afgezien van sommige vrouwen en enkele meisjes) niemand met gratie, zonder inspanning bewegen; een beweging in evenwicht met de innerlijke muziek, de innerlijke trilling.

Het leven is een dans, een vreugde, een stroom. En ieder wezen dat bereid is naar deze muziek te luisteren zal als een gecentreerd wezen met deze muziek mee bewegen.

Als jullie in staat bent naar muziek te luisteren, dan zult jullie met de muziek bewegen en op deze wijze met de muziek stromen. Het stromen, de beweging met de muziek tekent jullie gemak om met de beweging van het leven, met de muziek van het leven mee te stromen.

Het gaan met de stroom zal automatisch jullie stromende beweging ondersteunen van het zich gedurende de dag door het leven bewegen. De innerlijke dans zal worden gezien, zal worden opgemerkt. Je kunt het tegenhouden, maar het stromen zal dan ook ophouden. Het is een uitdrukking van je innerlijke beweging, je innerlijke gratie, je gemak van leven.

Als je een standaard nodig hebt, een meetstaf om dingen aan af te meten, gebruik die dan alleen op elegante wijze. Als iets met gratie gebeurt dan is het goed. Als je met gratie leeft, beweegt, je uitdagingen tegemoet treedt, dan toon je door gratie aan dat je de meester over je bestaan bent.

De vreugde komt met gratie, met stromen, met muziek en dans in het leven. Het bewegen dat creatie in beweging is, wordt ook met gratie gedaan. Als jullie het resultaat op je eigen manier afdwingt, dan zal het niet komen of niet lang in bestaan blijven.

Verwezenlijking als vreugde van het doen is moeiteloos, elegant gedaan en elegant toegelaten. Dat verklaart waarom ik altijd over verschillende gratiën in het leven spreek. Het is een kunst, en als jullie deze kunst beheerst en jullie het met gratie kunt doen, dan toon je je beheersing op de enig juiste en waardevolle manier aan. En je zult er niet over opscheppen, je zult er niet trots op zijn. Het is. En het is jij. En je accepteert deze voltooiing gaarne en zult je daarin verheugen, en iedereen die je dierbaar is verheugt zich met jou. Zo zullen het leven en de vreugde elkaar door de samenleving ondersteunen.

Ik kan het niet genoeg benadrukken. Scheppen is een vreugde die in Gratie wordt verkregen. De gratie is de norm voor alles en iedereen om naar te kijken. Vergiffenis schenken is ook een gratie. Liefde te zijn en bemind te worden zijn ook gratiën. En ja, soms kosten de dingen energie of inspanningen, maar meestal verdwijnt de gratie vanwege jullie gedachten, jullie concepten en je gehechtheid daaraan. En dit kost het meeste energie: om er doorheen te breken, om het te laten gaan, om jezelf ervan los te maken. Alles wat je heel wat energie kost om het te krijgen, te grijpen, te creëren of iets anders, moet worden onderzocht.

Kijk naar je gehechtheid, je concepten. Dit biedt je gemak en gratie er doorheen te vloeien. En het maakt het je tevens mogelijk met de stroom van het leven te gaan.

Als ik jullie slechts één bericht mocht geven om je door het leven te begeleiden, dan zou ik benadrukken dat je de gratie van alles en van alle doen als je gids zou moeten gebruiken. Als je het met gratie kunt doen ben je een meester.

En ja, je kunt ook met gratie doden; als dat het is wat je in je leven doen wilt, doe het dan maar. En wees een misdadiger, lieg de mensen voor; alles kan met gratie worden gedaan.

Maar denk opnieuw: is dat een gratie? Ja, het doden van een wezen om het uit lijden te verlossen kan een gratie zijn. Het kan tezelfdertijd een last voor je karma zijn. Is het een gratie voor je toekomstig leven?

Laten we eens zien welk soort vragen je kunt stellen over iets wat met gratie wordt gedaan:

- Wordt het met gratie gedaan?
- Is het een gratie voor je leven?
- Is het een gratie voor de wereld buiten je?
- Is het een gratie voor de wereld binnen in je?
- Is het een gratie voor elke betrokkene?
- Stroomt het met gratie?

Met deze vragen heb je een eenvoudig hulpmiddel in handen om mee te leven.

Ik weet het, zonder gemakkelijk aanpasbaar concept zullen jullie niets doen in het leven. Zonder een ankerpunt voor jullie innerlijk kompas zult jullie koppig zijn en weigeren de reeds overgedragen kennis te lezen. En niet alles van deze kennis is voor jullie ogen weggeborgen. Het is beschikbaar binnen in jullie, en met een bepaalde helderheid kun je het onderscheiden van de verschillende bronnen in de buitenwereld, zoals boeken, doorgevingen, gedrag van dieren enzovoort.

En sprekend over wijsheid, de planten geven vele aanwijzingen over de schepping. En de stenen zijn de bibliotheek van jullie geschiedenis. Ga naar een steen en vraag hem naar zijn geschiedenis, en reis vervolgens de wereld rond voor meer verhalen. Als je dat op de juiste manier doet zul je het verhaal van de Aarde en de mensen op en in het wezen van Moeder Aarde verzameld hebben. Zij vertellen jullie de geschiedenis. Precies zoals de planten jullie alles zullen vertellen over het helen, de meetkunde, je met gratie aanpassen; en over licht en liefde, de essentie van het leven en de schepping.

Wat denkt jullie over bomen van 200 jaar oud? Zij worden op dit ogenblik geruïneerd. Veel te veel spiritueel denkende mensen leren op dit ogenblik met bomen te spreken. En een kindboom, zo tussen de 20 en 400 jaar oud, zal jullie niet veel vertellen. Dus het leren om met bomen te spreken is geen grote bedreiging voor de gevestigde orde van jullie wereld.

Iedereen zal wel eens halfedelstenen gebruiken. Geen probleem, maar als je toch eens met stenen kon spreken, hen kon beschouwen als in bezit van een identiteit? Dat is andere koek dan de manier van geloven waarin jullie wordt opgevoed. Daarom is ook dit geen bedreiging voor de maatschappelijke orde.

Als ik doorga met het ondermijnen van jullie concepten zult jullie niets meer over hebben om te eten, om op te zitten, om huizen mee te bouwen, om te lopen, enzovoort. Het leven zal veel gemakkelijker te leven zijn als jullie deze buitengewone concepten laat voor wat ze zijn.

Maar hebt jullie je nooit afgevraagd waarom een (half-)edelsteen aanvoelt alsof hij/zij/het je roept, zodat je uit een hoop van dezelfde stenen die ene kiest? Dat die ene bereid is jou te ondersteunen, jou zijn/haar bijdrage te geven in energie, liefde en helende kwaliteiten. Andere stenen wachten op iemand anders.

Als jullie alle geloofssystemen in elkaar ziet zakken zoals op de tarotkaart “de Toren”: wat zal dan voor jullie een gemak om te leven zijn?

Slechts de binnenkant van jullie, jullie innerlijk is van belang. Dit innerlijk jij zal je voorzien van alles wat je werkelijk wenst. Dit is logisch, want het innerlijk jij is God. God weet wat je nodig hebt om te leven en je bereidheid te luisteren zal met gratie, met de stroom van het leven voortgaan. Daarom weet God alles. Daarom kan hij de gebeden die in je hart opkomen beantwoorden, en de weg van je reis effenen zodat je dingen met gemak, en daarom met gratie, doen kunt. Er wordt gezegd: Allah voorziet, maar bind je kameel vast. En ja, Allah voorziet; jij bent God, dus je doet het zelf. En teneinde het voor jezelf gemakkelijker te maken, bind je je kameel vast.

Om dingen in beweging te zetten helpt je innerlijke god je om dingen tot stand te brengen, met toeval om je weg te vergemakkelijken, zodat je het Leven met gratie kunt leven. En gratie zult jullie kennen als je met elkaar samenwerkt en daardoor elkaar wordt, één wordt.

De gratie van het zijn zal zich door heel je leven uitbreiden en zal je een gratie van beweging schenken wanneer je luistert naar je innerlijke muziek van goddelijke melodie, harmonie, ritme; één met het leven dat je omringt.

Op deze manier zal het leven een dans van liefde worden, een dans van schepping, een dans van vreugde, een dans van dankbaarheid, een dans in beweging naar het worden van het God zijn.

Heb een goede tijd bij het overwegen van deze berichten en laat dit bericht geen verontschuldiging zijn dat je daardoor vergeten zou de visie van je hart op het Gouden Tijdperk te delen.

De mensen denken nog teveel en te vaak dat ze een solitair eiland in de stroom van het leven zijn. Wanneer je met zillioenen levende wezens op één planeet samenleeft is deze gedachte slechts dwaas en volkomen waanzin.

Hoe zullen jullie ooit een complete visie voor het bestwil van iedereen krijgen (stenen worden daarin ook omvat, weet je wel, zowel als elfen, dwergen, mieren, etc.) als je die niet onderling deelt?

Nesara handelt over het delen van geld. Dus deel visies, deel creatie, deel het leven.

Als je deelt, leef je. Als je ophoudt te delen ben je een doodlopende weg voor de energie en zul je als een levende dode gaan handelen. Dus delen is de stroom haar eigen stroom, haar eigen koers te laten volgen.

En dit is, uiteraard, het einde van het bericht voor vandaag

Amyat patch solemoeny, adhil anam sole , want de liefde staat boven alles

Overdracht gesloten, op dit moment.

(23 Maart is niet vertaald.)

Vredespaleis 24 maart 2004

Hallo Ashtar

Hier spreekt Ashtar.

Laatst hadden wij een verhandeling over beweging en de gratie van het zich elegant voortbewegen.

Het gaan met de stroom werd uitgedrukt als het zich bewegen met de stroom, met het ritme van het heelal dat zich in beweging uitdrukt.

Laten we opnieuw naar de beweging terugkeren.

Beweging, het zich bewegen, is een uitdrukking van het stromen. Niets in het heelal kan zonder beweging zijn. Als je je kinderen ziet bewegen, dan weet je het. Zij bewegen onophoudelijk. Zij bewegen zich, zij doen onhandig, zij zijn allen geabsorbeerd in het actief zijn met hun lichaam, hun denken, hun vreugden. En toch zijn zij stil, en ook bewust.

Wanneer wij naar de volwassenen van jullie maatschappij kijken, dan zijn zij in hun lichaamsuitdrukking zonder beweging. Logisch dat hun lichaam de inertie niet kan weerstaan en andere manieren van uitdrukking zal vinden, en deze andere manieren zijn niet noodzakelijk gezond. De maatschappij is gek op sporten, sportevenementen enzovoort. Ik vergelijk dit met een secundaire manier van jezelf uit te drukken. Het zijn niet jullie die dit doen, jullie kijken er alleen naar en dat is alles. En het zich één of twee keer per week in een sportschool bewegen compenseert niet voor de rest van de week zonder uitdrukking van beweging.

Wij hebben reeds gesproken over de uitdrukking van het gaan met de stroom door zich elegant te bewegen. Het meer subtiele deel van deze uitdrukking is de voortdurende lichaamsbeweging. Alles van binnen beweegt, maar in jullie normen- en waardenstelsel moet de buitenkant zonder beweging zijn.

Wegens de starheid in de uiterlijke beweging worden het denken en het lichaam stijf en verhard. Yoga zal je daar niet uit helpen, ja misschien om je te ontspannen als uiterlijke uitdrukking van wat er aan de binnenkant ontbreekt, dus zal de spanning aan de buitenkant terugkomen omdat de binnenkant zich helemaal niet ontspande.

Deze verharding zal zijn invloed hebben op wat je hersenen kunnen doen. Flexibel zijn zij niet meer. En zonder flexibele hersenen zul je je moeizaam met gratie aan de stroom van het leven kunnen aanpassen. Dit resulteert ook in beperking van je mogelijkheden om van dingen in het dagelijks leven te leren, ze te begrijpen en ze in je op te nemen.

Beweging is zeer belangrijk als uitdrukking van het zijn, als uitdrukking van het gaan met de stroom, als uitdrukking van wie en wat je bent. Ik spreek niet over het zich bewegen voor je werk of zoiets. Ik spreek over de uiterst kleine bewegingen van een kind, de nieuwsgierigheid in expressie, het enthousiasme om te leren, uitgedrukt in het zijn. Om te begrijpen wat ik bedoel hoef je enkel een kind van de leeftijd van 3, van 2, of van de leeftijd van 5 of 6 met elkaar te vergelijken. Dan zul je het verschil tussen deze kinderen en jullie opmerken en zien. Wordt slechts als de kinderen, hun openheid is zeer zeldzaam bij volwassenen, en deze kwaliteit is heel hard nodig.

Mijn zorg betreft niet alleen de beweging en het stilstaan van het lichaam, en de gevolgen hiervan voor je gezondheid. Het gaat veel verder dan het dagelijkse voordeel van beweging. Het is een uitdrukking van het wezenlijke, van je binnenkant. Van belang is de stijfheid in jullie harten, denken, geest, leren enz. Je verliest als kind reeds op vroege leeftijd je vermogen tot leren, tot adoptie van nieuwe manieren om te zijn. Dit is droevig, maar dit is zoals het is. En je doet er een heel leven over, veranderingen aan te brengen in een geloofssysteem dat op jonge leeftijd als kind werd aangenomen. Ik zou wensen dat je het anders kon doen.

Flexibel zijn betekent dat je in staat bent om te leren en nieuwe manieren om te zijn en jezelf uit te drukken aan te nemen. Het zou voor jullie gemakkelijker zijn om naar je meest volledige potentieel te leven als je dit meer kon zijn dan je het nu bent. Ik zou op dagelijkse basis een zekere oefening voor je lichaam overwegen, niet om je lichaam uit te putten, maar om het flexibel te houden, naast een gezond eetpatroon en een goed dag - nachtritme die noodzakelijk zijn om je

in goede vorm te houden. Jullie hebben reeds veel programma's die met deze algemeen toegankelijke kennis adverteren.

Naast dit systeem van lichaamsgezondheid, is het noodzakelijk dat je een leven leeft van uitdrukking en van ervaring van de uitdrukking van wie je als God in jezelf bent. Hoe druk je het voor jezelf uit, en dan nog vanuit het uiterst kleine deel hiervan als een wezen: hoe doe je dit? Met beweging in lichaam en denken? Met een deel van je gewaarwording van hoe je je beweegt, waarom je je beweegt, en van dat wat je beweegt? Nog steeds is het de binnenkant die voor de buitenkant van belang is.

Oefen je je handen? Oefen je je denken? Oefen je je liefde? Oefen je het flexibel zijn, het je aanpassen aan nieuwe patronen in het dagelijks leven, het je aanpassen aan nieuwe gewoonten? Speel je met het programma van je dagelijks leven? Pas je je aan nieuwe kleuren aan om die te dragen? En hoe zit het met nieuwe manieren van denken? En hoe met het veranderen van concepten? Met het veranderen van het geloofssysteem? Hoe flexibel ben je hierin? En hoe stijf is je emotionele lichaam met betrekking tot deze dingen? En bepaalt de buitenkant niet de waarde van de binnenkant? Ja, ik zei het goed. Als je de uitdrukking wordt van dat wat er binnen in je is, dan kun je je lichaam en je grijze haar zien als de resultaten van je levensstijl, je denken en je wezen. En wij kunnen de waarde van jullie innerlijke flexibiliteit aan jullie uiterlijke verschijning aflezen.

Alles is onderling verbonden. Het innerlijke bepaalt het uiterlijke. En op deze manier geeft het uiterlijke een aanwijzing over de innerlijke waarde, de innerlijke omstandigheden. Je kunt het op beide manieren doen: het innerlijk veranderen en aan het uiterlijk aflezen of dit prettig uitwerkt. Of dat je begint bij je positie in de buitenwereld om de innerlijke veranderingen te bevorderen en zodoende de uiterlijke veranderingen te bewerkstelligen. Begin op beide niveaus. Begin met een oefenprogramma (let op, ik bedoel er één van een gezonde soort), neem een gezond eetpatroon aan en word vegetariër (eerbied voor het leven, weet je nog wel?) en eet minder dan je gewend bent, buig je patronen naar gezondere om, en wees ook in al deze veranderingen een flexibel persoon. Als je door deze kwesties wordt geabsorbeerd, en je ze aan anderen wilt opdringen, dan veroorzaakt je dat je groei beviest. Je kunt dit niet prediken, het is slechts mogelijk een voorbeeld te zijn.

En dus: wat kan je doen om je denken te oefenen, om een flexibel persoon te zijn in denken en emoties, en om de hele dag door met gratie te leven? Omdat flexibiliteit zeer belangrijk is om God te zijn; God is van binnen een deugd van stilte, vrede, harmonie en liefde. Aan de buitenkant verandert God voortdurend, omdat groei verandering is. Als je in je denken groeit verander je vaak van standpunt en van manier van doen, en tezelfdertijd ben je onbeweeglijk en in vrede.

Deze oefening is grappig. Probeer om op gelijktijdige basis het standpunt van tegenovergestelde waarheden in te nemen. Vind 3 of 4 waarheden in één situatie. Probeer om het andere standpunt te voelen, en ervaar het gevoel dat het vertegenwoordigen van dit standpunt meebrengt. Probeer om aan te voelen hoe het zou wezen de andere persoon te zijn. Boeken te lezen over het leven van anderen (vooral geschreven door of onder leiding van die persoon zelf) is zeer nuttig.

De tweede stap is op een stuk papier elke pijn te beschrijven die je tijdens je leven hebt gevoeld (vereist een heleboel papier, nietwaar?). En begin dan jezelf te helen, stel jezelf gerust dat je waardevol bent, en zie het andere standpunt en de onmogelijkheid van anderen om anders te handelen; zie de pijnen van anderen en eerbiedig hen voor wat zij zijn. Begin daarnaast dankbaar te worden voor de les die zij in je leven vertegenwoordigen, en begin dankbaar te zijn voor de liefde zij je brengen. Dit klinkt de meeste mensen zeer vreemd in de oren. Meestal zijn zij kwetsend wegens het gebrek aan liefde dat zij hebben gevoeld. En nu zouden zij dankbaar moeten zijn voor de liefde die de pijnigers hen hebben gebracht? Iedere pijn brengt je de liefde die je aan de binnenkant van jezelf voelt. Dit is de liefde die zij je brengen. En dit is de liefde die je hen kunt geven, de liefde aan de binnenkant kun je naar buiten brengen en je kunt hen je liefde geven door van hen te houden.

Als je de lijst van het jezelf helen hebt afgerond zul je de ruimte binnen in je vrij hebben om aan je binnenkant flexibel te zijn. Als je doorgaat met dingen van anderen te verwachten, dan zul je je lijst vrij spoedig opnieuw met veel het werk gevuld hebben. Het verwachten van dingen is geen flexibele manier om te leven. Zelfs van andere mensen te verwachten dat zij zullen delen is niet goed. Het gaat daarbij niet om de kwaliteit van het delen, maar om de verwachting dat iedereen

zou moeten delen, dat iedereen deze kwaliteit in het eigen leven zal adopteren en dit dan als uitdrukking van het leven gestalte zal geven, is geen goede verwachting. Dit, en welke verwachting dan ook, zijn geen uitdrukkingen van vrijheid en eerbied voor de ander.

Maakt dit je aan de binnenkant flexibel? Nee, maar het helpt wel flink, dat is alles. Wat helpt er nog meer, naast dit normale gezonde patroon van leven? Om wat te suggereren: vrij te zijn van verslavingen zoals aan suiker, alcohol, roken, teveel lichaamsvoeding, teveel vrijheid zonder verantwoordelijkheid, de verslaving van bekendheid, de verslaving van het slachtoffer zijn, de verslaving om tijdens meditatie innerlijke vrede te voelen enzovoort...

De gratie van de innerlijke beweging is de gratie van het zijnde om (gewoon, alleen maar) te zijn. Om alle niet noodzakelijke pijnen buiten je te laten, het gemak om je uit te drukken in beweging, in creativiteit, in het God zijn. Het gevoel van het de innerlijke beweging ervaren door de sensaties in je aura, je lichaam, je cellulaire zintuigen, de stroom van het leven en het ritme van de adem van God die door je heen vloeit. De vrijheid van het God zijn en dit als uitdrukking te voelen in je wezen, in je lichaam, met je lichaam. De vrijheid te kiezen als je iets wilt aanraken of er met je handen doorheen te gaan. Dus een rots kan een rots zijn, of een energiepatroon waar jij, ook een energiepatroon, zonder enige storing of resterend nadeel voor de rots of voor jezelf, met je energiepatroon doorheen kan bewegen. De vrijheid met allen verbonden te zijn en tegelijkertijd jezelf te voelen. Deze stroom tussen allen en jou, die allen is en die jou is, is de vrijheid van de innerlijke beweging zonder enige vooroordelen.

Deze gratie is geen gemakkelijke gratie om te bevatten. Wanneer je deze gratie bent, dan weet je heel zeker dat het een gratie van het leven is, een gratie die van het leven een gratie maakt om te zijn, en dat het gemakkelijk is om in deze toestand van gratie te leven. Maar het duurt wel even alvorens je deze gratie bent. Maar wat is het leven zonder iets om naar te streven? En hoe meer gratieën je leeft, des te meer zul je God worden. En wat vandaag moeilijk is zal morgen een fluitje van een cent zijn.

En wat vandaag ongezegd blijft zal morgen openhartig uitgesproken worden.

En al de gratieën waarover ik eerder gesproken heb zijn noodzakelijk om deze nu besproken gratie te kunnen onderzoeken.

Ik stel voor dat je morgen deze gunst zult nalezen en erover in je slaap zult nadenken. Je bent niet flexibel genoeg in je denken om nu te begrijpen wat ik probeer te zeggen, en je bent ook te vermoeid om de betekenis ervan te vatten.

Je denken is als een puzzelaar die het passende puzzelstukje niet vindt. En het grootste deel van deze gratie is geen gedachtenconcept, maar een gevoel, een innerlijke beweging, een vrijheid om het zo te zeggen. En wanneer je, slaperig, van binnen vast zit, dan zul je het niet helder krijgen.

Ashtar wenst je een goede nacht, en hoopt je morgen terug te zien.

Overdracht gesloten.

(Redacteur: wat later en met de hand toegevoegd:)

De innerlijke beweging is de beweging van het heelal binnen in een wezen.

Als je van binnen ruimte hebt, de rust van het denken van God, of de kwaliteit van het vreedzaam zijn, en gevoelig genoeg om je zelf te voelen (als voorbeelden zijn het voelen van de aura of de cellulaire ervaringen genoemd) dan kun je onderscheiden wie je bent en wat de beweging van het heelal aan de binnenkant van je is. Je kunt de stroom voelen, en je bent flexibel genoeg om je aan deze stroom aan te passen. De beweging van het heelal is de werkelijke essentie van het heelal, de adem, de inademing en de uitademing ervan. Als je binnenkant flexibel genoeg is kun je met de beweging van het heelal mee bewegen en die stroom zijn.

Dit is de gratie van de innerlijke beweging. De gratie te ademen op het ritme van het heelal. Op dat moment zal er geen verschil tussen jou en het heelal zijn, die allebei dezelfde beweging delen, allebei dezelfde beweging zijn.

Op dat ogenblik ben je echt één met de stroom van het leven.

Omdat je er deel van uitmaakt voel je de impuls, koester je de beweging, koester je het ogenblik.

Met de tijd kun je jezelf uitbreiden om het gehele heelal te voelen binnen je energie, je innerlijk niveau, je innerlijke zelf aan de binnenkant.

Met dit gevoel kun je jezelf oplossen en jezelf op een andere plaats weer gestalte geven, als je wenst dat het zo is.

Zo wordt de innerlijke beweging een manier om de uiterlijke beweging uit te drukken. Maar dit is niet meer dan een leuke complicatie van een innerlijke zijnstoestand van gratie.

Ik hoop dat je de inhoud van mijn bericht begrijpt zoals ik het in de doorgave uiteen heb gezet.

Goede nacht, dierbare harten.

Pateh sole ragat shaiva solemoeny istar.

Vredespaleis 25 maart 2004

Hier spreekt Ashtar.

Grappig is het niet, dat, wanneer je na een nacht rust de concepten bezieet, je de verbinding ermee ziet binnen alles?

Je vroeg je af of de Graaf van St. Germain met dit concept werkt wanneer hij door een muur naar binnen loopt, een muur van stevige baksteensteen. En ja, dit is de gedachte achter precies deze capaciteit.

Laten we het opnieuw bezien. Als je de innerlijke beweging van energie in jezelf kent, ben je gevoelig genoeg om de beweging van het heelal te voelen. Dan kun je je hand in een rots steken zonder storing van de rots of van jezelf, en kun je je hand er weer uit krijgen zonder enige storing van je hand.

Het is een onderdeel van beheersing van energie. Je kunt dit doen wanneer je jou energie van andere energieën kunt onderscheiden, en wanneer je de impuls kunt voelen van de energie waar je deel van uitmaakt, de energie van het heelal.

Als je dit inderdaad beheerst, kun je met je energiepatroon doen wat je maar wilt: je oplossen, je manifesteren en je door het heelal verplaatsen, je aanpassen aan verschillende niveaus van bestaan. En ja, overal waar je komt moet je ervoor zorgen dat je de ander in zijn/haar wezen en door hem/haar gekozen weg naar het licht eerbiedigt. Zo moet je zelfs de geloofssystemen van dit wezen eerbiedigen. En als de geloofssystemen niet gereed zijn om het nieuwe concept van het voor hun ogen materialiseren van een persoon te aanvaarden, dan kun je het niet doen vanwege de eerbied en de liefde die je voor hen hebt.

Telkens opnieuw blijkt weer: elke vrijheid van het jezelf uit drukken brengt zijn eigen nadelen mee. De verantwoordelijkheid een meester van iets te zijn, doet je je wel tweemaal bedenken of je iets al dan niet doet. Iedereen is natuurlijk zelf-verantwoordelijk voor zijn of haar leven. En het feit dat zij daar zijn op het moment dat jij daar gaat materialiseren, zou erop moeten wijzen dat zij er klaar voor zijn. Dit is een zeer egocentrische manier van denken. En dit is niet precies de manier waarop het is, en anderzijds is het deze manier wel.

Laat me dit verklaren: Wanneer je gevoelig bent in de zin dat je het heelal in je voelt ademen, ben je een meester over de materiën en kun je je door energiepatronen heen bewegen zonder (vanuit respect) deze te storen. Dan wordt je bekwaam het doel, het goddelijk patroon te voelen in elke schepping, in elk wezen, in elke gedachte en actie. Tegen die tijd moet het 'gaan met de stroom' betekenen dat je voor dit doel het patroon en de uitdrukking van energie aanneemt. Dan ken je God en kent God jou, omdat je met elkaar op bijna hetzelfde niveau van bestaan communiceert. Ik zeg niet dat jij op dat ogenblik gelijk aan God bent, maar je voelt hem, hoort hem, ziet zijn uitdrukking, voelt zijn bestaan, zijn ervaring. Je bent je bewust van hem van binnen. Hij of zij zal zich ook van jou van binnen bewust zijn.

Vanaf dat ogenblik zul je niets doen dat een storing veroorzaakt in het energiepatroon, in het doel van het leven, in het bestaan van wezens op hun weg naar God. Je bent in overeenstemming met het Goddelijke en geniet ervan zo te zijn. En dus zul je het goddelijke plan dat voor enig wezen door zichzelf gemaakt werd om God te worden, niet onderbreken. En als het een deel van het plan zou uitmaken om enig wezen voor hun eigen ogen te zien materialiseren, zodat zij een aanwijzing krijgen over wat zij metertijd ook zullen kunnen doen, dan is het o.k. om dat te doen.

Je kunt geen techniek beheersen zonder de verantwoordelijkheid van het meesterschap daarin te dragen.

Dit is wat de wereld ontbreekt. Mensen beheersen de technieken van kernenergie en vervolgens gebruiken zij het verkeerd. O.k., naar mijn mening zijn jullie daarin nog geen meester. Omdat jullie de resultaten, de afvalbergen kern-puzzelstukjes die jullie maakten, niet ongedaan kunnen maken. Jullie hebben de middelen om met chemische wapens alles uit te moorden, maar jullie missen de technieken om de chemische producten uit het milieu te verwijderen. Jullie zijn pas een meester wanneer je bepaalde dingen kunt doen en ze ook weer ongedaan kunt maken. Als je kunt materialiseren, dan ben je slechts een meester wanneer je ook kunt de-materialiseren. En in geval van meesterschap zorg je ervoor dat je geen van de dingen die je doet ongedaan hoeft te

maken (hetgeen je tot minder dan een ware meester zou maken wegens de “fouten” waar het op wijst, wanneer je dingen ongedaan moet maken). Maar los daarvan, kan het toch zeer handig zijn dingen te kunnen dematerialiseren (vraag Sai Baba maar, hij gebruikt het vaak in zijn dagelijks leven op aarde). Dit is slechts het geval van leven in materie.

Energiepatronen zoals dankbaarheid, vreugde, vrede, leven, kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Liefde is het uiterst existentiële deel daarvan, en je kunt liefde niet ongedaan maken. Jammer, is het niet? Ik veronderstel dat je het niet anders zou willen hebben!

Zo is het ook met elke daad die je doet, je kunt die niet ongedaan maken. Denk dus maar beter tweemaal na alvorens iets te doen. Dit is ook het geval met denken, voelen, uitdrukken: je kunt dezelfde kans niet tweemaal hebben. Het ogenblik is in een secondenfractie verschillend. Dus niets kan tweemaal worden gedaan, en elke kans is er slechts éénmaal. En ja, je kunt op een ander ogenblik een andere bijna gelijkwaardige kans tot stand brengen, maar dan is het is nog steeds een andere kans.

Het gaan met de stroom is een levenskunst, en tegelijk een middel om het ieder moment in de praktijk te oefenen. Om een meester te zijn moet men een meester van de stroom zijn. En dan spreken wij over het God zijn. Omdat het ‘meester van de stroom zijn’ inhoudt: de stroom te leiden, te koesteren, ervoor te zorgen, haar te zegenen en verantwoordelijkheid voor haar te nemen. Dit is iets anders dan het gaan met liefde, het voelen van de stroom, de stroom zijn. Dan ben je slechts een deel ervan en ben je je niet bewust van het God zijn. Het is, zoals gewoonlijk, een deel van dezelfde kwestie. Omdat jij die God bent, enerzijds de stroom in jouw uitdrukking van het God zijn kunt leiden; en anderzijds het ‘gaan met de stroom’ betekent dat je deelnemer bent aan de stroom die door God wordt geleid.

Het leven is van beide manieren een uitdrukking. Te zijn en te voelen. Te leiden en het zien, te voelen en de resultaten te ervaren. Dit is wat God, door zijn scheppingen, met ons doet. En dit is wat wij in het dagelijks leven ook doen. Dit is het creatieve proces van het God zijn.

En dit maakt creativiteit van expressie tot een gratie van het leven. En iedere uiting van creativiteit moet door jouw zelf worden ervaren. Dus op deze manier maak je het voor jezelf en ervaar je het door jezelf. Dit is ook de wet van Karma. Alles wat je maakt, voel je voor jezelf. Niets meer en niets minder. Daarom onderwees Boeddha iedereen dat niets zijn, niets voelen, onthecht zijn, een zeer goed middel was om uit de handen van Karma te blijven. Omdat in de niet-heid het ontkomen aan deze regel besloten ligt.

Je zou moeten denken aan de vreugde van God over zijn schepping, omdat God, die met minder dan wat hij creëert niet tevreden kan zijn, een uitdrukking van niet-heid zou moeten zijn. En ja dat is zo, en nee zo is het niet. Een gevoel is namelijk alles behalve niet-heid. Een wezen is iets anders. In de kern van de zaak is er niets dat bestaat. Omdat materie een illusie is, slechts uit energie en energiepatronen bestaat. En energie is geen gevoel, geen wezen, het is er alleen maar. Maar in de illusie, in de schepping, wordt de energie tot verschillende vormen van uitdrukking geleid. En één van de belangrijkste van die vormen is liefde. Energie is liefde in materie. Dus is niet-heid juist, maar omdat wij allen God in uitdrukking zijn tot in het ervaren van hemzelf / haarzelf / zichzelf (het is niet van belang welke je gebruikt), kun je niet meer over niet-heid spreken.

Is er een vluchtweg uit dit spel van het tot in ervaring, tot in uitdrukking bestaan? Als je die tenminste nodig hebt, omdat het een vreugdevolle gebeurtenis is die wij allen scheppen, immers: God omvat zowel jou als mij. Je moet God vragen en je moet God zijn in volledige gewaarwording van het zijn. Wat is er achter God, waar groeit God naar toe, waarom verkiest hij om ervaringen te hebben, waarom verkiest hij om zichzelf meer en dieper te leren kennen dan hij reeds doet? God is alles, is het niet? God is het begin en het eind van alles. Dus waar is God mee bezig?

Een eerste antwoord kan ik je geven: hij is bezig met het verkrijgen van meer Goden. Hij is bezig met het verkrijgen van meer uitbreiding van zichzelf. God groeit. Maar hoe kan iets oneindigs deel zijn van een groeiend proces? Het antwoord hierop is, dat God deel van een andere God is, die weer een deel van een andere God is, die weer deel uitmaakt van weer een andere God... en al dezen doen hetzelfde: uitbreiden van ervaring, uitbreiden van liefde, uitbreiden van uitdrukking; net als jij en ik, alleen in verschillende fasen van uitdrukken en ervaren, tot allen één worden; en feitelijk zijn allen reeds één.

En wij allebei, die eindig zijn in deze uitdrukking van liefde, kunnen het oneindige niet begrijpen. En het enige antwoord op deze vraag is, dat je het alleen maar kent door het te zijn, het te voelen, het te ervaren. Dit is een uitdaging om in het dagelijks leven te worden. Om, als wezen in de materie, oneindig te worden.

Telkens opnieuw kom ik terug bij Sai Baba en zijn voorbeeld aan jullie. Hij kent ieder van jullie en hij houdt van ieder van jullie, hij zorgt voor ieder van jullie. Deze liefde kunnen jullie zien en voelen terwijl je over hem denkt, hem ziet rondwandelen. Hij is de zuivere gewaarwording van het zijn. Zijn lichaam is eindig en zijn wezen oneindig. Als je wordt zoals hij, dan maak je deel uit van hem; zoals je dat nu al doet, maar waar je je niet bewust van bent. Dan moet je je beperkingen ontstijgen om meer als hij te worden, meer tot in hem te groeien, om te begrijpen door meer zijn wezen te zijn. En dan zal ik jullie niet meer over de oneindige ervaring van het God zijn hoeven te spreken: dan zouden jullie het mij willen vertellen.

Dit is ook hetzelfde met Jmmanuel te zijn, met de Graaf van St. Germain te zijn, met elke profeet of leraar die God jullie heeft gezonden. Alleen de ervaring van het deel van God uitmaken zal voldoen en verklaren wat wij proberen in woorden uit te drukken, en waarin we tenslotte wel moeten falen.

De gratie van het leven is het gevoel van het uitdrukking zijn van het God zijn: in muziek, in licht, in liefde, in het wezen. Ik voel dat ik ben, daarom weet ik dat ik ben wie ik ben.

Met deze woorden zal ik dit bericht beëindigen. Als alles overeenkomstig mijn plan uitwerkt, zal ik later in het tijdsdeel dat jij dag noemt opnieuw bij je zijn om je een nieuwe demonstratie-speciaal te geven om over na te denken, teneinde de momenten bij de demonstratie te koesteren en de mogelijkheden van het mensdom in de nabijgelegen zowel als in de verre toekomst te voelen, mogelijkheden welke zich precies op dit ogenblik openen.

Pre anam sole istar.

Het wordt gezegd zoals het al eerder gezegd werd.

Groeten, Ashtar

Overdracht gesloten.

Vredespaleis 26 maart 2004

Hier spreekt Ashtar.

Naarmate de tijd zich ontvouwt en jullie bereid bent te luisteren, zullen de berichten een schitterende gelegenheid bieden om te leren, om een hulp in de wereld te zijn en om meer te zijn dan je droomde te zijn. Jullie bent van binnen God en van buiten menselijk. Zoals ik van buiten menselijk en van binnen gerealiseerd God ben, omdat ik bewuster ben wie ik BEN dan jullie op dit ogenblik. De visie die wij voor jullie in gedachten houden is de meest perfecte belichaming van God wij ons hier maar kunnen voorstellen.

Alles gaat over visies en het delen ervan. Jullie leeft in de materie en het is voor jullie van belang om dezelfde visie met anderen te delen. Wanneer dat gebeurt zal de visie wegens de gedeelde inspanning, de gedeelde hoop, de gedeelde energie sterker worden. En wanneer twee of meer in naam van de Bron zullen samen komen en creatieve energie aan een visie zullen spenderen, dan zal deze visie waar worden. Er is slechts één uitzondering op deze regel: andere visies. Wanneer er andere visies zijn, tegengesteld aan wat jullie je voostelt, dan moet je er meer inspanning aan spenderen om die gerealiseerd te krijgen. En als een visie los wordt gelaten, dan zal deze visie niet waar worden, maar onvolledig in het koninkrijk van de creaties verblijven. En ooit zal een ander zich dezelfde visie voorstellen en dan zal, tot verbazing van de betrokkene, het gemak van verwezenlijking van deze visie de wens naar meer teweeg brengen. Maar daarna zullen deze visies niet zo gemakkelijk te realiseren zijn, en wordt zo één teleurgesteld in plaats van dankbaar te zijn voor de hulp die in de vorm van een reeds half-gemaakte visie werd geboden.

Wanneer wij naar Nesara en de aankondiging kijken, dan zien wij veel inspanningen, en zien wij ook dat deze weer zeer gemakkelijk verlaten worden. De visie van hoe de aankondiging moet worden gedaan is niet altijd even duidelijk. Zo krijg je dus een bewolkte visie, en dit soort visies worden gemakkelijk verslagen door visies van de tegenovergestelde aard.

Als wij de visie van Nesara zien, is het op aarde niet zo duidelijk wat Nesara is. Dit gebrek aan onderwijs over de informatie maakt het zeer moeilijk een duidelijke visie te verkrijgen. De mensen schrijven veel over Nesara, maar niemand is bereid om de tekst van de wet op te sporen. Witte Ridders of geen Witte Ridders, niemand is voldoende bereid om de mensen een duidelijk inzicht te geven betreffende de deelhebbers aan (de totstandkoming van) deze wet. De geheimhoudingsplicht moet ééns worden doorbroken, dus begin maar liever bij de tekst van de wet.

Als wij kijken naar de deelnemers die een visie op de wereld na de aankondiging maken, dan zie ik ook niet veel inspanning. Ik weet dat er reeds aardige en mooie visies op een nieuwe wereld beschreven zijn. Het is niet van belang dat die van jou niet aardig is of door iemand anders reeds werd beschreven. Van veel meer belang is jouw energie in een verklaring van overeenstemming, jouw energie in woorden, jouw energie in het op papier zetten wat iemand anders heeft vergeten. Jouw energie in het dromen over hoe het leven zal zijn voor jullie die in deze visie leven.

Het begint met het geven van overeenstemming aan de visie, dus is het (vanaf dan) een gedeelde visie. Dan deel je de visie door er over te spreken, ze te delen, ze te koesteren. De visie moet van binnen worden geleefd. Hoe is het om binnen de visie te zijn, wat zal je doen, hoe zal je voedsel smaken, hoe maak je het, welke kennis heb je nodig om het te maken zoals dat in de visie beschreven wordt. O.k., ik heb jullie een visie van het door gedachten creëren van je eigen voedsel beschreven. Wat heb je voor dit deel van de visie nodig? De informatie hoe het gedaan kan worden. De informatie over wat voor jullie goed voedsel is om te eten. Wat je zal voeden en wat je niet zal voeden. En wat is gezond en heeft genoeg smaak om jullie tevreden te stellen? Probeer het proces te visualiseren van de gedachte die in de materie, in het voedsel ingaat, zodat je het kunt eten.

Hoe zal het medische deel van de visie uitwerken? Stel je je dikke mensen voor, of niet? En hoe worden de verschillende leeftijden behandeld? Hoe zullen de mensen eruit zien wanneer zij ouder worden? Hoe oud zullen de mensen in jouw visie zijn wanneer zij beslissen te sterven? Is er daarin de mogelijkheid te beslissen om te sterven of zal dat daar ook incidenteel gebeuren, net als nu in je leven op jullie aarde.

Hoe leven de mensen; hoe werken zij op elkaar in? Zie je het voor je, zelf een deelnemer in deze interactie te zijn? Wat is er nodig om mensen zoals jij in een gezonde interactie te krijgen, een interactie zoals je die zojuist voor je zag?

Denk alleen maar; denk, denk...! Er is veel meer te delen dan wat op de website voorhanden is. De visies zijn nog lang niet duidelijk genoeg. Wil je leven in een toevallige wereld, in een toevallig leven, of wil je leven in een wereld met zekerheid van leven, een wereld waar goed over nagedacht

is, die ontworpen is met liefde, die geleid wordt met liefde en doelbesef?

Waarom handel je in het geval van Nesara slechts alsof het een toevallig leven, een toevallige wereld betreft? De wereld waarin jullie leven is voor jullie een toevallig leven en een toevallige wereld. Wij zien het zorgvuldige plannen van de zogenaamde illuminati om jullie in dit leven, in dit denken verstrikt te krijgen. En met Nesara doen jullie precies hetzelfde. Je laat het maar gewoon gebeuren. Je hebt gewoon elk excuus over waarom het dit keer toch niet ging gebeuren als zoete koek geslikt. Maar maak je niet ongerust, de volgende keer zal het wel lukken. OHH... wordt toch wakker! Hoeveel keer moet je door dit proces heen gaan totdat jullie je verantwoordelijkheid gaat nemen en je je het leven met een goede visie om in te leven voor gaat stellen.

Wanneer wordt jullie tot een kracht van visie, tot in het creëren, tot in het leven, tot in je capaciteiten van het God zijn, tot in je eigenlijke bestemming? Wanneer jullie dit doet zal er niemand staan tussen jou en je visie. Vooral niet wanneer je het samen doet. Jullie leeft met miljarden mensen op deze aarde, en iedereen koestert visies, wensen, dromen, verlangens. Als jullie al deze visies op één lijn krijgt, in een gedeelde visie van een betere wereld tezamen, dan zou het in een fractie van een seconde gerealiseerd zijn.

Maar nu is de inspanning van een kleine groep krachtig genoeg om zich tussen jullie en je visie in te plaatsen, enkel omdat jullie hen begaan laat, hen toestemming geeft. Ik gebruik deze wereld enkel zoals ik haar moet gebruiken. Jullie geeft toestemming. Toestemming voor excuses, voor het niet juist handelen om de aankondiging gedaan te krijgen, omdat niemand er werkelijk om geeft hoe het leven er na de aankondiging uit zal zien. Het zal beter zijn, veel beter. De mensen zullen geen slaven meer zijn van het rente- en schuldbeleid van de illuminati. De systemen van gezondheidszorg zullen beter zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Als jullie in je kracht blijft, als jullie ervoor zorgt dat jullie je verantwoordelijkheid neemt om de visie te delen, om de verklaring van overeenstemming te geven, als je begint één klein deel ervan op te schrijven, het deel dat je op kunt schrijven, en je deelt het, droomt het, leeft het: wie kan dan tegenover jou stand houden?

Jullie bent nog steeds de kleine onwaardige wezens van de God met de toorn en de jaloerse wetten. Niet waardig om in aanwezigheid van God te zijn, niet in staat om voor jezelf te denken; en jullie laten de illuminati jullie dromen bepalen door naar je TV te kijken, door de films en de apparatuur voor gedachtencontrole. En om ervoor te zorgen dat jullie je niet vrij droomt geven zij jullie soap-series in plaats van avontuur, problemen van gezondheid of financiële aard om je bezig te houden, en zij zorgen ervoor dat zij de misdadige wereld controleren ten behoeve van de basis van angst voor de maatschappij waarin jullie leeft. En net als kleine schapen loopt jullie achter de leider (de wolf in vermomming) aan om nergens heen te worden geleid dan naar meer vrees en pijn. En als wij niet het licht zagen groeien in jullie, en het niet naar God toe zagen groeien, dan zouden jullie hetzelfde steeds weer opnieuw geloven.

Zijn jullie nòg niet wakker? Moet ik het nòg een keer herhalen, of zul je nu beginnen je het leven voor te stellen dat je zou willen leven, de wereld waarvan je zou genieten erin te leven, de liefde die je voor jezelf en voor anderen zou willen voelen, en een goed beeld van de gedeelde visie te maken? Een beeld met zóveel detail dat je de haren op het hoofd ervan zou kunnen tellen. Als (zoals ergens in jullie geloofssystemen beschreven) God de haren kan tellen, dan kunt ook jullie je de details voorstellen (die met die haren worden vergeleken), ten behoeve van jullie glorieuze toekomst.

Verzeker je dat het inderdaad een glorieuze toekomst is. Wij wachten op jullie. Dat jullie zelf verantwoordelijkheid voor jullie leven nemen, en jullie je toekomst ten behoeve van alle betrokkenen tot een goede zult maken.

En geniet van het creatief zijn, geniet van het zijn en het delen met anderen. Dit is een aangenaam spel van het God zijn, samen zijn, creatief zijn, en maak dat allen inbegrepen, allen omringd worden, tot aan het glorieuze leven voor alle betrokkenen. En verzekert je dat het een hemel op aarde zal zijn, omdat dit jullie beloofd werd, en jullie de bevoegdheid en het vermogen bezitten het waar te maken.

Ik zal jullie nu wat tijd laten om de briljante toekomst die jullie wacht te bedenken, te voelen, te proeven, te koesteren en te delen. Laten we het zeer spoedig concreet maken; jullie zult er zeker van houden.

Ashtar zegt voor nu goedendag.

Overdracht gesloten.

Vredespaleis 1 april 2004

Hallo iedereen, laten we spreken over de regels voor het scheppen.

Toen God zijn wezen tot schepping maakte, maakte hij enkele regels om het proces te leiden, waaruit onmiddellijk volgt dat de God de regels heeft gemaakt en hen ook moet gehoorzamen. Hij is de baas van de regels en tegelijk de dienaar van de regels. Hij is slechts de dienaar van de regels vanwege zijn scheppingen. Hij houdt van zijn scheppingen en hij eerbiedigt hun wezenheden, hetgeen inhoudt dat hij de regels zal eerbiedigen waaronder hij hen maakte.

Als hij iets meer voor (één van) zijn scheppingen tot stand gaat brengen, dan moet hij de regels eerbiedigen die hij voor dit scheppen in zijn schepping heeft gesteld.

Alles in zijn schepping moet de regels voor het scheppen gehoorzamen. Alles in zijn schepping is een dienaar van deze regels. Als God andere regels wil dan moet hij een geheel nieuwe schepping maken om die toe te passen. Zijn bestaande schepping zal de regels niet kunnen toepassen zonder als schepping ongedaan gemaakt te worden.

Het is in ons standpunt nogal vervelend om God te zijn en door regels te worden beperkt die door jezelf werden gemaakt. Aan de andere kant, als je naar kinderen kijkt; vanwege de regels zijn zij vrij om zich uit te drukken. En dit is ook het geval bij het zich als God uitdrukken in een schepping. Het is slechts een onderdeel van het spel.

Als God iets nieuws tot stand wenst te brengen voor een wezen in zijn schepping, dan voert hij de regels van die schepping uit. Dus als wij als GOD iets in ons leven tot stand willen brengen, dan moeten wij kennis hebben van de regels of wetten van de schepping en die op het proces van het creëren toepassen.

Laten we naar de regels kijken. Als je iets over visualisatie weet zul je er een aantal van erkennen. De meeste mensen zijn niet begiftigd met een levendig beeldend besuringssysteem in hun denken. Zij zijn meer mensen met duidelijker horen, voelen, intuïtie, kennis... in plaats van mensen met duidelijker beelden. Deze capaciteit kan zich ontwikkelen tijdens een leven van meer en meer God te worden, net zoals de andere mogelijkheden zich spontaan kunnen ontwikkelen.

De regels:

1. stel een intentie vast met betrekking tot wat je zou willen creëren;
2. zorg ervoor deze intentie voor het bestwil van alle betrokkenen is;
3. voel deze intentie opdat ze met de stroom van het leven zal gaan;
4. begin met het proces van het beschrijven van wat je wilt realiseren;
5. bedenk of er in jouw weg door het dagelijks leven dingen zijn die je aan de beschrijving kunt aanpassen;
6. bedenk of je, in afwachting van de schepping, aanpassingen in je leven kunt doorvoeren;
7. zie je leven als reeds met de schepping vervuld;
8. zie de vervulling van je schepping voor het bestwil van alle betrokkenen;
9. zie jezelf je schepping met anderen delen;
10. zeg dank in dankbaarheid voor je schepping en voor de vreugde en zegen die het jou en anderen brengt;
11. laat het in vertrouwen gaan;
12. geniet van je schepping, precies zoals je dit hebt gewenst;
13. ga verder met de volgende;
14. ga na of je met anderen kunt mede-creëren en je wens tot scheppen in een scheppingsvisie kunt delen.

Of je je er nu bewust van bent of niet, je creëert. En omdat je dingen creëert volg je deze regels. Het is niet iets moeilijks om te doen. Een baby is daar reeds een meester in.

Pas nu deze regels toe op elke schepping die je in je leven zou willen hebben. Nesara bijvoorbeeld. Een nogal gevoelig onderwerp. Nesara is op dit ogenblik van geen voordeel voor de illuminati. En je gedachten over Nesara en je gedachten over de illuminati komen niet met regel nummer 2 overeen. Nesara en jij die over het resultaat voor de illuminati denkt zijn strijdig met regel 2. Als je hen hun rol in het spel vergeeft (iemand moet het smerige werk doen om miljoenen mensen de mogelijkheid te geven te leren en in praktijk te brengen), dan is aan regel nummer 2 volstaan. De schepping kan doorgaan en versnellen tot de daadwerkelijke verwezenlijking van Nesara in het dagelijks leven.

Als we opnieuw kijken naar de schepping van Nesara met de regels 4, 5, 6, 7, 8 en 9, dan is dit al deel van dezelfde visie die mensen voor de eigenlijke verwezenlijking van Nesara dienen te hebben. Als je geen nauwkeurige beschrijving hebt van wat je zou willen creëren, dan zal je schepping er niet in slagen in bestaan te komen. Daarom vraag ik jullie om een gezamenlijke visie tot stand te brengen. Het probleem met een voorbeeld als Nesara is, dat dit het leven van veel mensen zal veranderen. Deze mensen zijn ook creatief. Ook zij gebruiken hun energie om die aan hun leven ten goede te doen komen. Dus jullie groepsenergie moet groot genoeg zijn om de creatieve energie van anderen te omvatten, teneinde hen in dezelfde visie te doen inpassen. Dus jullie visie moet een nogal goede zijn voor alle betrokkenen om dit te verwerklijken. En jullie energie moet nogal hoog zijn om dit te verwerklijken.

Zich bewust te zijn van de schepping maakt het mogelijk de schepping naar een doel te leiden. Het maakt het tegelijk ook moeilijk, omdat jullie je zeer bewust moeten zijn om de verwezenlijking ervan met energie te ondersteunen. Als jullie het onbewust doen dan wordt de energie die nodig is om het te ondersteunen ook onbewust gegeven.

Jullie moet je er ook bewust van zijn dat jullie doel iets is dat jullie onbewust ook in je leven wilt. Als je iets met je waakbewustzijn wilt, maar je onbewuste zijn wil het niet, dan worden je inspanningen ontkracht. In dat geval is enig schoonmaken van je binnenste zelfbewustzijn nodig teneinde dit effect van een tegenovergesteld geleide aard van de bepaalde energie te overwinnen.

Schepping is een neutraal iets. Het kan ook met negatieve energie worden gebruikt. Daarom zien de mensen dat wie goed doet, goed ontmoet. Wie negatief doet, ontmoet negativiteit. Hoe kan iets negatiefs voor het bestwil van alle betrokkenen zijn? Zeer gemakkelijk, het vergroot de mogelijkheden om de mensen die erbij betrokken zijn te wekken. Dus de negatief geleide energie kan ook tot in de schepping worden gebruikt. Als je het onbewust doet dan spreken wij over een zichzelf vervullende profetie.

Als je wakker bent en bewust van wat je doet, zijn de resultaten van een negatieve schepping gevaarlijker dan als je het onbewust doet. De negatieve schepping die door onbewuste gedachten wordt bewerkt maakt deel uit van een programma. Dit wordt toegelaten vanwege het goede dat eruit voort kan komen. Als jullie je les leren, zullen jullie je bewust worden van wat jullie doen en beginnen wakker te worden. Niet veel kwaad is dan gedaan.

Als je wakker en bewust bent, dan berokken je gewillig schade aan anderen. Dan zul je zeer verantwoordelijk zijn voor wat je deed. Voor de aan anderen veroorzaakte pijn, en de resultaten van deze pijn, het lijden, het ondergaan van de betrokken mensen wegens het lijden en hun onvermogen om er op dat ogenblik een voldoende antwoord aan te geven. En je zult een spiraal van ondergang riskeren. Niet iets dat ik zou willen riskeren, omdat wanneer enig wezen dit doet, het een grote vertoning van zelfhaat is die op dat ogenblik niet wordt overwonnen. Het zal aanleiding geven tot een andere cirkelgang van leren, van dienst zijn en ervaringen opdoen waarin je kunt aantonen dat je van jezelf houdt als een wezen dat GOD is.

Om het even wat je wilt verwezenlijken heeft een visie, een doel nodig. Als je het samen met de visies en doelstellingen van anderen ziet uitwerken, dan moet je niet veel tijd aan de details spenderen. Je kunt de details als een verrassing voor jezelf overlaten. Als je over een groot project spreekt, dan heb je meer details waarover je na moet denken. Hoe zal Nesara de wereld veranderen, hoe zal het ten voordele van allen zijn? Hoe zullen de mensen die op de overheid vertrouwen reageren, wat zal jouw antwoord daarop zijn? Hoe zal het leven na de aankondiging gaan? Hoe zorg je ervoor dat er niet daarna een andere groep mensen de macht zal grijpen? 'Dove' en haar NTAT groep, bijvoorbeeld? Let op, ik zeg niet dat het op die manier zal gaan, of dat dit het doel van NTAT of van 'Dove' zou zijn.

Kijken we naar de schepping van een dier. Het bestaat niet alleen uit denken over een dier en 'daar is het dan'. Nee, je moet de plaats ervan in de levende omgeving overwegen. De structuur van de planeet, de structuur van de kringloop van het leven, de structuur van de voeding van binnen, de structuur van het cellulaire leven, de structuur van de wetten van de fysica, het adopteren van de capaciteiten om te leven en van de informatie die van de buitenkant wordt ontvangen, het doel van het leven, het doel in het grotere plan voor de planeet, de bewoners; het doel in het grotere plan voor de melkweg, het heelal. Wij kunnen uren doorgaan alle geïmpliceerde regels en betrokken wezens op te sommen wanneer we slechts spreken over de schepping van één enkele nieuwe soort. Wanneer wij deze opsommingen zien, en inzien hoe volkomen alles in de schepping samen past, en je het je werkelijk realiseert, dan zul je zeer bescheiden worden, en tegelijk overvloeien van vreugde en dankbaarheid voor de schoonheid van de schepping.

Wij zullen inzien dat er nog veel over de schepping te leren is. Ik kan alles onmogelijk in één enkel bericht verklaren. Dit zal voor nu genoeg zijn om je wat vertrouwelijke informatie over het scheppen te geven, zoals ik het in de berichten over de visies heb aangeduid. Ik hoop dat ik met dit bericht weer eens opnieuw duidelijk heb gemaakt hoe belangrijk een visie is om je doel te bereiken, of je dat doel nu Nesara noemt of iets anders.

Antwoorden op sommige vragen betreffende dit onderwerp:

Ja, bij het scheppen krijg je in je dagelijks leven hulp van je beschermengelen. Die zijn gespecialiseerd in het scheppen. Normaal zorgen zij eigenlijk voor de details van de verwezenlijking. Daarom wordt op dit ogenblik in het tijdskader, bij regel 11, van je gevraagd om de schepping in vertrouwen te laten voortgaan. Als je dit vertrouwen niet geeft, dan verander je constant je gedachten en je visie op de schepping, en zal de geleiding van energieën ontbreken. Deze scheppende engelen helpen je ook met de regels 3, 5 en 6. Ook helpen zij met het krijgen van een denkbeeld, een visie. Zij helpen je al lang met dromen, met inspiratie, met het gelukkige toeval; en zij bewerken deze dingen in samenwerking met je Ziel en je Goddelijke Essentie. Als het iets is wat als les kan worden beschouwd, dan zullen je beschermengelen met een speciaal belang in het scholen voorwaarts treden en je schepping voort dragen. Het uiteindelijke doel is dat je je van hen en van je Ziel bewust zult worden, en dat de samenwerking wederzijds zal zijn. Dit is voor een zeker deel een kwestie van bewust, wakker en levend te zijn.

Als je je van begeleiding bewust bent, je gevoelig genoeg bent om begeleiding te voelen, dan zal het proces van schepping veel gemakkelijker gaan. Maar na de begeleiding is het slechts een uiterst kleine stap tot het uiteindelijke doel om je van je schepping geheel bewust te zijn. Als je volledig bewust wordt en God wordt, dan heb je de behoefte overwonnen aan bescherming en hulp die door je Ziel werd gevraagd om je in het dagelijkse materiele leven bij te staan. Dan zul je al het scheppen zelf doen, zonder enige hulp van de Engelen, maar dan spreken wij over jou als een gerealiseerde GOD. En ik veronderstel dat je tegen die tijd sommige helpers zult creëren om dat werk gedaan te krijgen, enkel voor de pret ervan, en als onderdeel van de regels die je maakt om het eigenlijke leven te ondersteunen dat je aan je scheppingen geeft. Tegen die tijd maak je je eigen Engelen om je scheppingen door het leven heen te helpen.

Ik zal de overdracht op dit ogenblik beëindigen. Bewaar je vragen maar voor de volgende keer, en ik hoop op een paar werkelijk goede; vragen die me vertellen in welke mate jullie, met jullie wezen, dit bericht en het doel van de berichten hebben begrepen.

Een goede communicatie dient een doel. Als het geen doel voor het bestwil van alle betrokkenen dient, dan verspillen wij tijd en kunnen jullie beter een thee-middag organiseren voor bejaarde en zieke mensen in jullie maatschappij die zich zonder hulp niet kunnen voortbewegen. Meestal kunnen zij niet veel meer spreken, maar zij zullen er zeer van genieten. En je zult ervan leren om van dienst te zijn en bescheiden te zijn. Dat is een waardig doel voor alle betrokkenen.

Heb het goed!

Tot ziens,

Ashtar

(Einde van de vertalingen.)